

21 Απριλίου 2014

Πάσχα δεν είναι ...

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Πάσχα δεν είναι ευκαιρία , να σμίγουμε για το καλό ...
Είναι γιορτή που δεν τελειώνει , το αιώνιο , το αληθινό ...
Πάσχα δεν είναι οι λαμπάδες , που τις ξεχνάμε στην στιγμή ...
Είναι σκυμμένοι Γεροντάδες , με το ανέσπερο κερί ...
Πάσχα δεν είναι ο ουρανός που λάμπει , από φωτιές , βεγγαλικά ...
Είναι οι αγνές ψυχές που αστράφτουν , στου Χρυσοστόμου τα ρητά ...
Πάσχα δεν είναι ο οβελίας , που θα ψηθεί στην εξοχή ...
Είναι το Έαρ της Μαρίας , που Νικητής θ' αναστηθεί !!
Ω Κύριε , πότε θα περάσεις τις ψυχές μας απέναντι ;
Από του πλανεμένου κόσμου τα αδάκρυστα τα... χρόνια πολλά ,
Στο λαμπρό Σου πανηγύρι ...
Εκεί που μόνο το Χριστός Ανέστη ακούγεται δίχως σταματημό ;
Ω Κύριε πότε θα Σε νοιώσουμε ...πότε θα Σε ζήσουμε ;
Άναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ....
(Ραδιοφωνικό σποτ για τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας .) με την φωνή του
Νώντα Σκοπετέα (Ραδ.εκπομπή :Εν τω φωτί Σου οψόμεθα φως)

Μια πικραμένη κραυγή άνυδρης ψυχής , για την ξεχασμένη από τους πολλούς
μεγάλη και σωστική αλήθεια της πίστης μαςΩ Κύριε πότε θα περάσεις τις
ψυχές μας απέναντι απο του κόσμου τα αδάκρυστα τα χρόνια πολλά στο λαμπρό
σου πανηγύρι εκεί που μόνο το Χριστός Ανέστη ακούγεται δίχως σταματημό
Στίχοι:Νώντας Σκοπετέας Μουσική : “Ναοί στο σχήμα του ουρανού” απο το Άξιον
Εστί του Μίκη Θεοδωράκη
Επεξεργασία εικόνας και μεταφορά στο διαδίκτυο : Παναγιώτης Γαλάνης (Ραδ.
Εκπομπή :Υμνους Υφαίνειν Εργώδες εστί)

<https://www.youtube.com/watch?v=mkoKkc7njck&feature=youtu.be>

Πηγή: ayioi-pantes.blogspot.it