

18 Απριλίου 2014

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)





Είναι εκπληκτική η διαπίστωση που αποκαλύπτει γιατί φθάσαμε εδώ και δεν έχουμε διάθεση, να παλέψουμε σοβαρά ώστε να αποτινάξουμε τον ξένο ζυγό. Εξοβελίσαμε απ' τη ζωή μας τα ανεκτίμητα που είναι δωρεάν και δανειζόμασταν χωρίς μέτρο για να «απολαύσουμε» τα ψεύτικα, στα οποία αποδώσαμε δυσανάλογη αξία.

Και σήμερα που χάνονται τα υλικά, οι περισσότεροι βρίσκονται σε αμηχανία, γιατί αντιλαμβάνονται πως δεν αξίζει, να πολεμήσουν για τα ασήμαντα που τοποθέτησαν στην κορυφή της ζωής τους, επί τόσα χρόνια. Κι επειδή ταυτόχρονα είναι άδεια πλέον η ψυχή από τα δωρεάν και ανεκτίμητα που εξέβαλαν βίαια από τη ζωή τους ενώ ταυτόχρονα ροκάνισαν τις πιο σημαντικές και ανεκτίμητες αξίες, του Έθνους και της Πίστης τους, δεν υπάρχει τίποτε πια, να τους κινητοποιήσει και να τους ενώσει σε υψηλούς στόχους όπως η απελευθέρωση της Πατρίδας. Το μόνο πλέον εναπομείναν κίνητρο «επανάστασης», είναι για τους περισσότερους η αποστέρηση, μιας ψευδεπίγραφης χαμένης αξιοπρέπειας. **«Φεύγω, για να μην φτάσω, να βρίσκω την τροφή μου στα σκουπίδια»**, έγραψε ο τραγικός αυτόχειρας του Συντάγματος ενώ πολλοί Άγιασαν με παρόμοιο τρόπο ζωής! Άμεσο επακόλουθο είναι, μόνος τρόπος αντίδρασης να εμφανίζεται, να προβάλλεται και να γίνεται αποδεκτός από τους περισσότερους, με συγκίνηση και ως «ηρωική πράξη», η αυτοκτονία!

Είμαι βέβαιος πως αρκετοί, απ' όσους διαβάζουν παρόμοια κείμενα, τα αντιμετωπίζουν αν μεν έχουν καλή προαίρεση με ...κατανόηση κι ως εξωπραγματικά αν δε είναι κακοπροαίρετοι ως γραφικά ή και επικίνδυνα ακόμη

αφού «εδώ ο κόσμος καίγεται, δεν έχουμε να φάμε, τι αρλούμπες είναι αυτές για αξίες και ιδανικά»!

Εύχομαι σ' όλους, να ξαναγίνουμε αγωνιστές όπως ήταν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και όλοι οι Ήρωες του Γένους μας που θυσίασαν τη ζωή τους «**υπέρ Πίστewς και Πατρίδος**» αλλά κράτησαν ζωντανή την ψυχή και την αξιοπρέπειά τους παρά το ότι μπορεί, να έτρωγαν κι απ' τα σκουπίδια!

Καλή Μεγαλοβδομάδα και Καλή Ανάσταση, με υγεία πρώτα Πνευματική, μετά ψυχική και τέλος σωματική. Ο γλυκύτετος Χριστός μας, κατασυκοφαντηθείς, βασανισθείς αλλά τελικά Αναστηθείς, ας μας δίνει Φώτιση ώστε να θέσουμε ξανά τα ανεκτίμητα ως προτεραιότητα στη ζωή μας και να παλέψουμε σοβαρά για την «Ανάσταση», της ευλογημένης Πατρίδας μας.

Δημήτρης

pentapostagma.gr

Πηγή: xristianos.gr