

13 Απριλίου 2014

Πάντων θλιβομένων η χαρά

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη



Η πάνσεπτος και θαυματουργός αυτοκρατορική εικών της Υπεραγίας Θεοτόκου «της των πάντων θλιβομένων η χαρά» ευρισκόμενη εν τω Ιερώ Προσκυνηματι της Παναγίας Γάλαξας της Θαλασσοκρατούσας εις Γαλαξειδιον Φωκίδος

Ευλαβές εγκόλπιον της Δούκισσης της Ρωσίας και Βασιλίσσης των Ελλήνων Όλγας (1851-1926)

Συζύγου του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ ένα αριστούργημα της τσαρικής δυναστείας των Ρομανώφ η εικόνα της άπειρης θεομητορικής φιλανθρωπίας.

Η παρούσα Πάνσεπτος και Θαυματουργή Εικόνα με την επωνυμία Υπεραγία Θεοτόκος « η των Πάντων Θλιβομένων η Χαρά», όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στη παλαιά ρωσική-κυριλλική γραφή, εικονίζει την Θεομήτορα σε ολόσωμη ορθία στάση πάνω σε ένα συννεφάκι να κρατά στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστό. Στα πόδια της βρίσκονται δύο Άγγελοι.. Ο ένας προσφέρει ψωμί στους πεινασμένους και ο άλλος νερό στους διψασμένους, κάτω από τα άγρυπνο και γλυκύτατο βλέμμα της Παναγίας μας. Είναι η Εικόνα της άπειρης Θεομητορικής Φιλανθρωπίας, της μεγάλης Μάνας που φροντίζει και μεριμνά για ολόκληρο το ανθρώπινο Γένος, ιδιαίτερα σε καιρούς χαλεπούς και δύσκολους.

Την θαυμαστή αυτή Εικόνα μετέφερε στην Ελλάδα η 16άχρονη Δούκισσα Όλγα Κωνσταντίνοβνα, το 1867, αμέσως μετά τον Γάμο της με τον Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιο Α΄. Η Εικόνα βρέθηκε στην οικία του αείμνηστου Πρωθυπουργού Στεφάνου Στεφανόπουλου μετά των βασιλικών εμβλημάτων και τιμητικών διακρίσεων, που του προσέφεραν τα Ανάκτορα, τιμής ένεκεν, κατά την περίοδο της Πρωθυπουργίας του (1965-1966). Το 2000 μ.Χ, με την ευκαιρία συμπλήρωσης δύο χιλιετηρίδων από την Γέννηση του Χριστού, η πνευματική θυγατέρα και κληρονόμος του Πρωθυπουργού κ. Ε.Μ. δώρισε στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Γάλαξας της Θαλασσοκρατούσας τα ανεκτίμητα αυτά Ιερά Κειμήλια, εις αιώνια μνήμη του αναδόχου της Πρωθυπουργού Στεφάνου Στεφανόπουλου. Το Ιερόν αυτό Θησαύρισμα, η Πάνσεπτος και Θαυματουργή Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου «της των πάντων θλιβομένων η χαρά», αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης όλων των Ορθοδόξων Ρώσων και Ελλήνων, εδώ στον λόφο της ελπίδας, όπου ανεβαίνουν για να πάρουν κουράγιο, δύναμη και να συνεχίσουν τον τόσο δύσκολο αγώνα της ζωής.