

2 Μαρτίου 2014

Άγιος Νικόλαος ο Παπά Πλανάς

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο:saint.gr

(Βασισμένο σε εκπομπή αφιερωμένη στον Άγιο , με ομιλητή τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Νικολόπουλλο,)

Μηνύματα θα αντλήσουμε

από τους βίους Αγίων

και ευχήν ζητώ απ, τον Πλανά

να πω το θείον του βίον...

Η αθεία θέριζε
με λύσσα την Ελλάδα
μα έστειλε λύση ο θεός,
να βγούμε απ τη ζαλάδα....

Της λειτουργίας μυσταγωγός
ήταν να το γνωρίζεις,
Νικόλαος, ο Παπά Πλανάς
και μέσω αυτού, να ελπίζεις...

Ασκητική η βιωτή
ήταν του Χριστοφίλου
και 2 Μαρτίου, η εορτή
στην τελευταία του βίου...

Παντελεήμων Ιλισού
έτσι για ιστορία,
θα είναι για τον εκλεκτό,
η νέα , αφετηρία...

Αλλά η Θεία πρόνοια
άλλα του ετοιμάζει,

και δίχως οίκτο μακριά
αυτή η καρδιά , σπαράζει....

Έκλεγε απαρηγόρητος
και τις νεαρός, ερώτα,
τι έχεις πάτερ μου κλαις,
πες το σε εμένα πρώτα...

Κοντά σου θα είμαι, όπου πας
δε θα σε εγκαταλείψω,
είμαι ο Παντελεήμων που αγαπάς
και αυτό , δε θα το κρύψω...

Στον Άγιο Ιωάννη του αγρού
πέρα στη βουλιαγμένης,
αγόγγυστα εβάδισε
και το Θεό , προσμένει...

Το ποίμνιο αναγνώρισε
τη λάμψη του ιερέως
και γέμισε από πιστούς,
απ τα παλιά, βεβαίως...

Σαν φθόνησε ο μισόκαλος
στέλλει συκοφαντίες
και φέρνει περιπέτειες
και άλλες στενοχωρίες..

Ποινή εξαμήνου, άνευ μισθού
στη λειτουργία αργία,
σε αυτό το δούλο του θεού,
που δε γνωρίζει αργία....

Άρτος ημέρας και νυκτός,
για αυτόν η λειτουργία,
μα υπέμεινε με υπομονή
την άδικο αργία....

Με νέα τότε απόφαση,
στο μακρινό ξωκλήσι
ο πάτερ εφημέριος ,
εκεί θα διακονήσει...

Με την σιωπήν και υπομονή,
θα έρθει η καρποφορία
και εις τους αιώνες

την ευχή , θα έχει η ενορία ...

Ενάρετος και λαϊκός
ήταν του Υψίστου ο ιερούργος,
τα γράμματα δύο-τρία,
μα φλογερή η καρδιά...

Δεν είχε από πουλιά φωνή,
στο λόγο, δυσκολία πολλή
μα δε πετούσε το χαρτί ,
που διάβαζε για αρωγή....

Δάκρυα Χιλιάδες για πιστούς
να ανοίξει ο Πλάστης τους κρουνοί,
ο ακάματος στους στεναγμούς
και ότι δε βάζει, ανθρώπου νους...

Ψάλλει απ την καρδίαν του
ευχές για τον καθένα,
όταν την πόρτα του χτυπά
και αποζητά, τον Έναν....

Οι αγρυπνίες, συνήθειες,

πέρα στα παρεκκλήσια,
να πει το λόγο του θεού
μέσα από τα στήθια...

Νυχθημερόν παρέμενε
μέσα στην εκκλησία
να ανακουφίσει τις ψυχές
απ, την απελπισία...

Μικρόσωμος ο Άγιος
μα μέγιστος ποιμένας,
για να αναπέμπει τις ευχές
να σπλαχνισθεί ο Μέγας..

Ο Πρόδρομος ήταν μαζί
μέσα στην εκκλησία,
και εν ζωή να μαρτυρεί
τούτη , τη θεοσημεία...

Φως εν τω μέσω της νυκτός
η κάθε κίνησή του,
δώρον από τον ύψιστο
δια τη βιωτή του.....

Ποιμένας, ο Ιερότατος
που ευλόγησε ο Πλάστης
απλός και αφιλοχρήματος
αδάμας, εν τω άστυ...

Ένδεκα οικογένειες
φτωχών θα συντηρήσει
και αυτός δεν είχε χρήματα
το σώμα του να ενδύσει..

Πλούσια εις τη εκκλησιά
τα πάντα θα απαιτήσει
και ψάλλει με κατάνυξη
τον κύριο να υμνήσει

Άγγελος από ουρανού
το δρόμο θα του δείξει,
που είναι ο δρόμος, ο ορθός
και η διακονία , θα ανθίσει....

Αγιασμό στο μέγαρο
και ευθύς εις το καλύβι

τον ίδια κάνει προσευχή,
την ευλογία δε κρύβει....

Του απαντούν οι άγγελοι
μέσα στη λειτουργία,
έτσι είναι Κύριος ο Θεός
σαν δίδει ευλογία..

Μισόν αιώνα λειτουργεί
χωρίς να σταματήσει
και δίδει άρτον ο Θεός ,
σε αυτόν, να λειτουργήσει...

Παρών ήταν και ο άγιος
Φωκάς , στη λειτουργία,
συλλειτουργός με τον Πλανά
εις τη δοξολογία.....

Διόρθωνε τα ψυχικά
και τα άλλα τα νοσήματα,
και με χρυσά ιμάτια,
θα διώξει τα ανομήματα.....

Η σαρκά δεν ακολουθά
τον πόθο, για αγρυπνία
και έγινε η κάμαρα ναός,
να υμνολογεί τα Θεία...

Κατάκοιτος ευχαριστεί
και σώσον το λαό σου,
στο άπειρο να ευλογεί,
Άγιε το ποίμνιο σου ...

Στης ενορίας την σκιά
βλέποντας τον Παππούλη,
χαρά μεγάλη ψηλαφώ
που έστειλες , Θεούλη..

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής