

26 Φεβρουαρίου 2014

Χουγκ-Κουγκ κ. Νεκτάριος: “Δεν είμαστε μόνοι μας”

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Για μία ακόμη φορά, παρευρέθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την ενορία από την οποία κατάγεται και την οποία διακόνησε ως λαϊκός, ο Σεβ. Μητροπολίτης Χονγκ-Κονγκ και Άπω Ανατολής κ. Νεκτάριος.

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Απόκρεω, ενώ παρέστει συμπροσευχόμενος και ο κατά σάρκα αδελφός του, Σεβ. Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος.

Ο Σεβ. μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, απηύθυνε καρδιακούς λόγους προς τους πιστούς που είχαν κατακλύσει τον Ιερό Ναό, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Γ΄ Κυριακής του Τριωδίου.

Χαρακτήρισε την περίοδο του Τριωδίου *«κλίμακα πνευματική, κεντρικό εορταστικό λειτουργικό κύκλο της εκκλησίας μας, που σκοπό έχει μέσα από τις 4 πρώτες, εισαγωγικές εβδομάδες, να μας εισάγει σταδιακά στη μεγάλη τεσσαρακοστή και στη συνέχεια στα Άγια των Αγίων, την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου».*

Όπως τόνισε, *«την πρώτη Κυριακή η εκκλησία μας, εκτός της πνευματικής προετοιμασίας, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Με τα πνευματικά όπλα που μας παρέχει, μας καλεί σε ένα διπλό αγώνα:*

- *Κατά της μητέρας όλων των παθών, της υπερηφανείας, που ως σκέψη και μόνο έκανε τον Άγγελο του φωτός Εωσφόρο, μαύρο δαίμονα*
- *Χρειάζεται παράλληλα και η μεταμόρφωση των παθών, με πρώτο βήμα την ταπείνωση».*

Και συνέχισε ο Σεβ.:

«Με τη δεύτερη Κυριακή, η εκκλησία μας δείχνει ότι σκοπός δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί. Αλλά, να έρθουμε στα συγκαλά μας και να συναντήσουμε τον πατέρα μας.»

Ερχόμενος στο σημερινό ευαγγέλιο της κρίσεως, ο Σεβ. έδωσε το στίγμα της ημέρας:

*«Ο Κύριος θα έρθει, **όχι ως δικαστής τρομερός**. Θα έρθει με τη θεϊκή δόξα να δώσει τέλος στην ιστορία του κόσμου. Του κόσμου έτσι όπως τον καταντήσαμε εμείς.*

Θα μας κρίνει με αγάπη. Δε θα χρειαστεί να κάνουμε διάλογο. Μόνοι μας θα δούμε που βρισκόμαστε.

Ο Χριστός είναι ο πνευματικός μας καθρέπτης. Θα είμαστε διάφανοι από το φως του Χριστού. Όλους μας καλεί στο πανηγύρι της αγάπης.

Σέβεται όμως την ελευθερία μας. Εμείς έχουμε το πρόβλημα, εμείς δημιουργούμε τον παράδεισο και την κόλαση.».

Και ο Σεβ. κατέληξε:

«Να αποδεχτούμε την αγάπη του Θεού. Αλλά η εκκλησία μας λέει επίσης να κοιτάξουμε και ο ένας τον άλλο. Γιατί στο πρόσωπο του αδελφού μας θα συναντήσουμε το Χριστό.

Θέλουμε να είμαστε κοντά στο Χριστό, αλλά δεν αντέχουμε να είμαστε κοντά στον αδελφό μας.

Και έρχεται σήμερα ο Χριστός και μας λέει, πως είναι δυνατόν αυτή η αγάπη που ευαγγελίζεσθε να έχει περιεχόμενο, να έχει ουσία όταν δεν συμπεριλαμβάνει την κοινωνία με τον αδελφό.

Δεν είμαστε μόνοι μας. Κοιτάξτε σήμερα, βρισκόμαστε σε μία κοινωνία προσευχής, όλοι μαζί, κλήρος και λαός και στη μέση βρίσκεται ο Χριστός. Στη μέση ο Χριστός και όλοι εμείς να τον κυκλώνουμε, αδέρφια του πνευματικά, παιδιά του ίδιου Πατέρα. **Αυτός είναι ο παράδεισος».**

Ρεπορτάζ: Σταμάτης Μιχαλακόπουλος

Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr