

## Το Τίμιο Ξύλο στον Άγ. Διονύσιο Ιλίου (Φωτο)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



© Σπύρος Παπαγεωργίου

Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου Ιλίου, η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου, εκ της Ιεράς Μονής Σαγματά Υπάτου Θηβών.

Το Τίμιο Ξύλο, υποδέχτηκε στα προπύλαια του Ναού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας και μεταφέρθηκε εντός του Ιερού Ναού όπου και τοποθετήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και ευπρεπισμένο χώρο και εν συνεχεία ετελέσθη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Συμπροσευχήθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως κ. Θεόδωρος, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Κατά τη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας αναφέρθηκε στη ενέργεια του Μωυσή να σχηματίζει με το σώμα του το σύμβολο του Σταυρού στη μάχη των Ισραηλιτών με τους Αμαληκίτες, στη διάβασή τους προς την Γη της Επαγγελίας. “Μέσα από αυτή την κίνηση οι Ισραηλίτες συσπειρώνονταν και έπαιρναν δύναμη να νικήσουν τους εχθρούς. Το προτόπωμα αυτού του Σταυρού έχουμε εδώ μπροστά μας, για να μας ενώσει και να μας ενδυναμώσει στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ο Σταυρός του Χριστού που προτόπωσε ο Μωυσής με το σώμα του, έδειχνε με το ύψος, την ένωση του Ουρανού

και της Γης και με την έκταση, την ένωση των ανθρώπων. Ο Χριστός σταυρώθηκε για να μας δώσει δυνατότητα σχέσης και επικοινωνίας με τον Θεό αλλά και σχέση επικοινωνίας και αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Τότε ο Μωσής προτύπωσε με το σώμα του το σημείο του Σταυρού. Σήμερα εμείς με το βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, καλούμαστε να δεχθούμε τον Σταυρό ως ευλογία και οδηγό στην πορεία της ζωής μας.”

Ο Σεβασμιωτατος, ευχαρίστησε τους εφημερίους του Ναού, π. Γεώργιο Κορρέ και π. Συμεών Αυγουστάκη για την πρωτοβουλία και την προσπάθεια να φέρουν το Τίμιο Ξύλο στο Ίλιον από τη Μονή Σαγματά. Από τη Μονή που υπηρέτησε για 30 χρόνια ως μοναχός και καθημερινά προσκηνούσε το Τίμιο Ξύλο και ελάμβανε δύναμη και ευλογία. Τους ευχήθηκε με κάθε ευλογία να συνεχίσουν το έργο των προκατόχων τους.



















© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





***Του Σπύρου Παπαγεωργίου***