

14 Φεβρουαρίου 2014

Μετά από 40 έτη τελέστηκε ο Εσπερινός του Αγίου Χαραλάμπους στην Κοντέα

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις



**Ομιλία Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου
στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Χαραλάμπους
στον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Κοντέας
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014**

Αγαπητοί μου,

Η ανεξιχνίαστη πρόνοια του Τριαδικού μας Θεού, ο οποίος ούτως ηυδόκησε, οδήγησε τα βήματά μας σήμερα οίκαδε, με τις ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου Προκαθημένου της Εκκλησίας μας, Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου.

Σήμερα, αρχή του Τριωδίου και της πορείας μας προς το Πάσχα, οδηγηθήκαμε στην πατρώα γη, τη γη των ανύσταχτων ονείρων μας. Παραμονή της εορτής του Πολιούχου μας. Παραμονή της χαράς και προσμονής της χαράλαμπης ελπίδας μας.

Ο Χριστιανός από την κούνια του πιστεύει, προσμένει, υπομένει, καρτερεί, μαθαίνει από τα λάθη και τις δοκιμασίες του. Τα «ξυλοκέρατα της εξορίας» είναι γλυκιά από την ώρα που παραδέχεται, μεταμελείται και αποφασίζει θεληματικά την επιστροφή στην «πατρική οικία».

Γονυπετείς παρακαλούμε τον Ιερομάρτυρα και Μεγαλομάρτυρα Άγιο Χαράλαμπο, ημέρα της ταπεινώσεως και της μετανοίας του Τελώνου ενώπιον του Παντοδύναμου και πολυέλου Τριαδικού Θεού: «Φαρισαίου φύγωμεν ύψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς!» (Κοντάκιο του Ὁρθρου της Κυριακῆς του Τελώνου και του Φαρισαίου).

Αιτούμεθα νοερά και σωματικά τη χάριν και την ευλογία να πορευθούμε, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Ιερομάρτυρα Χαραλάμπους, δια της πύλης της στενῆς και τεθλιμμένης, δια της μετανοίας, και να βρούμε την έξοδο της λύτρωσης και της ανάπαυσης των ψυχών και των σωμάτων μας στη γεμάτη συγχώρεση κι αγάπη αγκαλιά του Θεού Πατέρα μας. Σήμερα, παραμονή της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα, αιώνα των διωγμών, των βασάνων και του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Χαράλαμπος χρειάστηκε, με την ιερατική του αποστολή και τη θυσιαστική του διακονία, να δώσει την αυθεντική μαρτυρία του καλού ποιμένα που καθοδηγεί το λογικό ποίμνιο σε διεξόδους ελευθερίας και σωτηρίας. Αναδείχθηκε Ιερομάρτυρας με την αντίστασή του έως θανάτου, για την προσήλωσή του στο Μέγα Αρχιερέα Χριστό. Ταυτόχρονα καταξιώθηκε να γίνει και Μεγαλομάρτυρας, διότι ακολούθησαν και άλλοι, όπως οι δήμιοί του, την οδό του μαρτυρίου βλέποντας το δικό του σθένος και το δικό του ηρωισμό μπροστά στα διλήμματα και τα φρικτά βασανιστήρια, ενώ ο ίδιος συγχωρούσε, ευλογούσε και θεράπευε τους διώκτες του.

Ζητούμε όλοι εμείς σήμερα, με τις ευλογίες και την παρρησία του Αγίου μας στη δόξα του Κυρίου, να μας επισκιάσει η χάρις και η συγχώρεση του Θεού, για ό,τι περιφρονήσαμε, για ό,τι δεν αγαπήσαμε, για ό,τι δεν προσέξαμε με επιμέλεια σε τούτο τον όμορφο κάμπο της Μεσαορίας της καρδιάς μας και της πατρίδας μας.

Ζητούμε συγγνώμη από τους προγόνους μας. Ζητούμε συμπάθεια από τις γενεές των επιγόνων μας. Πορευόμενοι για τη πανίερη εορτή του Αγίου Χαραλάμπους προσκαλούμαστε να μεταλάβουμε στην αυριανή Θεία Λειτουργία, από την Αγία Τράπεζα, τον Άγιο Άρτο και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, λησμονώντας κάθε πίκρα από το ψωμί της πολυετούς περιπλάνησης και

ξεπερνώντας τα ανθρώπινα όρια και πλησιάζοντας το Θεό και τους ανθρώπους. Όπως «ζηλώσωμεν διὸ τὰ καλά, κακῶν ἀπεχόμενοι» (Κάθισμα Ὁρθρου Κυριακῆς του Τελώνου και του Φαρισαίου).

Διότι μάθαμε από την ώρα που είδαμε το φῶς τούτου του κόσμου ότι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός της ειρήνης και της καταλλαγῆς «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἔλθειν» (Α΄ Τιμ. 2,4) και τούτο γιατί «ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῆ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. 2, 14-16).

Η αγκαλιά του Θεού είναι πολύ μεγάλη, πολύ πιο πέρα από τα ανθρώπινα όρια και μεγέθη. Για το λόγο αυτό χωράει και τον τελευταίο καλοπροαίρετο άνθρωπο, τον τελευταίο περιθωριακό άνθρωπο που θέλει την ειρήνη, την αγάπη, τη θέωση «ως και αυτός ο Τελώνης».

Ιδού πῶς ἐξηγείται το οξύμωρο της εντός μας καταστάσεως και όλα λάμπουν από χαρά. Σήμερα έναρξη της πορείας προς το Πάσχα και εορτή του δικού μας Αγίου, του Ιερομάρτυρα και Μεγαλομάρτυρα Χαραλάμπους.

Φως και χαρά εν Αγίῳ Πνεύματι, ὁποῖος το ζει, ζει Παράδεισο. Και τότε, τίποτα μα τίποτα εκ του κόσμου τούτου δεν μπορεί να χωρίσει τον άνθρωπο από την αγάπη του Χριστού.

Για τούτη την αγάπη του Χριστού ο Άγιος Χαραλάμπος ιερουργεῖ, θαυματουργεῖ και προσφέρεται ως καιόμενη λαμπάδα στο μαρτύριο. Αφήνοντας στους επιγόνους τεκμήριο αγιότητος και πορεία ζωῆς την εν Χριστῷ ελευθερία και σωτηρία. Φως και Χαρά του Χριστού.

Ας δοξολογήσουμε τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό ψάλλοντας ὅλοι μαζί το απολυτίκιο του Αγίου μας: «Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαραλάμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν σκοτόμαιναν μάκαρ, διὸ ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς».

Καλό Πάσχα ἀδελφοί μου!

Ευχαριστούμε όλους εκείνους, παρόντες και απόντες, επωνύμους και ανωνύμους, που συνέβαλαν να φθάσουμε σ' αυτή τη χαράλαμψη της χαρμολύπης μας ημέρα, που οξυγονώνει πνευματικά τις καρδιές και δίνει θάρρος θεϊκό στις ψυχές.

Καλή Αντάμωση, αδελφοί μου!

Βίντεο: Ομιλία Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου στο Μέγα Παναγυρικό Εσπερινό του Αγίου Χαραλάμπους, στον Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους Κοντέας (9/2/2014).

[Πρόσκληση](#)

























Πηγή: churchofcyprus.org.cy