

11 Φεβρουαρίου 2014

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Υπερασπισταί της Ορθοδόξου Πίστewς

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη](#)



Ι
Ω
Α
Ν
Ν
Η
Σ

ὁ δαμασκηνός

ΝΑΤΙΩΝΑ
ΣΑΛΩΤΩΝ
ΒΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΙΩΝ
ΣΥΜΠΛΟΟΙΣ
ΠΟΝΘΩΜΕΝΟ
ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟ
ΦΘΟΡΩΘΗ
ΡΙΓΡΟΣΡΙΠ
ΤΩΜΕΝΟΝ
ΩΣ



Του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ χριστιανοί δεν υπερασπίζονται την ορθόδοξη πίστη τους όσο πρέπει

και δεν μένουν σταθεροί στην παράδοση της Εκκλησίας. Κορυφαίο παράδειγμα είναι οι οικουμενιστές, που αναγνωρίζουν τους Παπικούς και Προτεστάντες και θεωρούν τις «εκκλησίες» τους ισότιμες με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαλέγονται μαζί τους για την εύρεση της χριστιανικής αλήθειας, ενώ στο σύμβολο της πίστεως μιλούμε για μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία, που προφανώς είναι η Ορθόδοξη. Οι οικουμενιστές, κληρικοί και λαϊκοί, χωρίς καμία αναστολή, έρχονται σε επικοινωνία με τους αιρετικούς, επηρεάζονται από τον τρόπο σκέψης και το ήθος τους και ποτέ δεν ομολογούν την Ορθόδοξη πίστη τους, για να μη κακοκαρδίσουν τους «αδελφούς τους», ξεχνώντας τους Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να έχει ο Ορθόδοξος σχέσεις με τους αιρετικούς, γιατί αυτοί καινοτομούν και ανατρέπουν το Ευαγγέλιο.

Ο ιερός Χρυσόστομος λέει για το θέμα αυτό: «Όπως ακριβώς στα βασιλικά νομίσματα αυτός που κόβει ένα μικρό κομματάκι από την παράσταση, που είναι πάνω στο νόμισμα, όλο το νόμισμα το κάνει κίβδηλο, έτσι και αυτός που ανατρέπει έστω και το ελάχιστο της ορθής πίστεως βλάπτει το σύνολο, διότι το κακό της αρχής αποβαίνει στο χειρότερο».

Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε την παράδοση της Εκκλησίας και να μένουμε σταθεροί σε αυτή, αρνούμενοι κάθε προσπάθεια αλλοίωσης, διόρθωσης και παρερμηνείας της. Ειδικότερα συμβουλεύει: «Όλα όσα μας παραδόθηκαν από το νόμο, τους Προφήτες, τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές τα δεχόμαστε και τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε, δίχως να ζητούμε τίποτα πέρα από αυτά... Αυτά ας τα αγαπήσουμε και ας μείνουμε σ' αυτά και να μη μετακινούμε από τη θέση τους αιώνια ορόσημα και ας μη καταργούμε τη θεία Παράδοση». «Ακούσατε λαοί, φυλές, γλώσσες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, μεγαλύτεροι, νεώτεροι και νήπια, το άγιο έθνος των Χριστιανών. Εάν κάποιος σας διδάσκει, έξω από αυτά, που παρέλαβε η αγία καθολική Εκκλησία από τους Αγίους Αποστόλους, Πατέρες και Συνόδους και διεφύλαξε ως τώρα, μη τον ακούτε, ούτε να δεχτείτε τη συμβουλή του όφεως, όπως τη δέχτηκε η Εύα και τρύγησε θάνατο. Και αν ακόμα σας διδάσκει άγγελος και αν σας διδάσκει βασιλιάς έξω από αυτά, που παρελάβετε, κλείστε τα αυτιά σας».

Στην εποχή μας, που ο λαός δέχεται καθημερινά πολλά αρνητικά και αντιχριστιανικά μηνύματα, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη οι κληρικοί πρωτίστως, αλλά και οι λαϊκοί, να είναι προσεκτικοί και να υπερασπίζονται τη βαλλόμενη πίστη μας με σταθερότητα και να αρνούνται κάθε συγχρωτισμό με τους αιρετικούς.

Ορθόδοξος Τύπος, 7/2/2014 και

Πηγή: thriskeftika.blogspot.gr