

## Αύξηση κρουσμάτων καρκίνου 50% έως το 2030

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



*Απαραίτητη η πρόληψη, όχι μόνο η εξέλιξη θεραπειών, προκειμένου να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά του καρκίνου.*

Κατά 50% αναμένεται να αυξηθούν τα κρούσματα καρκίνου μέχρι το 2030, φτάνοντας τα 21,6 εκατομμύρια ετησίως, ενώ το 2012 δεν υπερέβησαν τα 14 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας για την Έρευνα του Καρκίνου του ΟΗΕ. Οι θάνατοι από τη νόσο αναμένεται να αυξηθούν από τα 8,2 εκατομμύρια σε 13 εκατομμύρια ετησίως, αύξηση που αποδίδεται αφενός στη γήρανση του πληθυσμού και αφετέρου στην υιοθέτηση επισφαλούς τρόπου ζωής. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο κάπνισμα, ενώ επισημαίνεται ότι η αύξηση των πωλήσεων καπνού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του πνεύμονα.

Για τη σύνταξη της έκθεσης, την πρώτη συνολική προσέγγιση του θέματος την τελευταία εξαετία, συνεργάστηκαν 250 επιστήμονες από σαράντα χώρες. Οπως τόνισε η Μάργκαρετ Τσαν, γενική διευθύντρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,

ο καρκίνος θα «πλήξει» σφοδρότερα τις αναπτυσσόμενες χώρες που ήδη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες μορφές της νόσου που προκαλούνται από λοιμώξεις ή συνδέονται με άλλες ασθένειες. Κάποιες μορφές καρκίνου, αντιθέτως, πυροδοτούνται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής στα ανεπτυγμένα κράτη όπως είναι το κάπνισμα, η αλόγιστη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η κατανάλωση κατεργασμένων τροφίμων και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας για την Έρευνα του Καρκίνου, Κρίστοφερ Ουάιλντ τόνισε ότι οι επιστήμονες πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην πρόληψη του νοσήματος.

Από το 2011 ο καρκίνος είναι το πρώτο αίτιο θανάτου παγκοσμίως, θέση που παλαιότερα κατείχαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το 53% των κρουσμάτων καρκίνου αφορούν άνδρες, όπως, εξάλλου και το 57% των θανάτων από τη νόσο. Ο καρκίνος των πνευμόνων είναι ο συχνότερος ανδρικός καρκίνος (16,7%) και ακολουθούν του προστάτη (15%), του παχέος εντέρου (10%), του στομάχου (8,5%) και του ήπατος (7,5%). Στις γυναίκες συχνότερος είναι ο καρκίνος του μαστού (25,2%), του παχέος εντέρου (9,2%) και ακολουθούν των πνευμόνων (8,7%), του τραχήλου της μήτρας (7,9%) και του στομάχου (4,8%).

Αλλά και η γεωγραφική κατανομή της νόσου είναι παράξενη. Το 60% των κρουσμάτων και το 70% των θανάτων από καρκίνο σημειώθηκε στην Αφρική, την Ασία και την Κεντρική και Νότιο Αμερική.

Βαρύ είναι το τίμημα που πληρώνουν και κάποια πλούσια κράτη όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Οι συνηθέστερες μορφές της νόσου στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι του μαστού, του παχέος εντέρου και του προστάτη, ενώ στα αναπτυσσόμενα κράτη είναι του ήπατος, του στομάχου και του οισοφάγου.

Τα μισά από το σύνολο των νέων κρουσμάτων καρκίνου που καταγράφηκαν το 2012 αφορούσαν την Ασία, ενώ τα περισσότερα σημειώθηκαν στην Κίνα. Στην Ευρώπη καταγράφηκε το 25% των νέων κρουσμάτων, στην αμερικανική ήπειρο το 20% και στην Αφρική και Μέση Ανατολή το 8%.

Παγκοσμίως, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι το πιο διαδεδομένο αίτιο θανάτου (19,4% του συνόλου) και ακολουθούν ο καρκίνος του ήπατος (9,1%) και του στομάχου (8,8%).

**Έντυπη**

Πηγές:AFP- [kathimerini.gr](http://kathimerini.gr)