

30 Ιανουαρίου 2014

Γέρων Ιωάννης της μονής των σπηλαίων”Το να σηκώσουμε τον σταυρό και να ανεβούμε σε αυτόν για κανένα δεν είναι ανώδυνο. Αλλά χωρίς σταυρό δεν θα δούμε τον Χριστό. “

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη](#)





Αγαπητή Ο. Β.!

Το να σηκώσουμε τον σταυρό και να ανεβούμε σε αυτόν για κανένα δεν είναι ανώδυνο. Αλλά χωρίς σταυρό δεν θα δούμε τον Χριστό. Η επιλογή του σταυρού γίνεται μια φορά και τον υπόλοιπο χρόνο η ζωή μαζί του έγκειται σε όσα αυτός ο σταυρός προτείνει. Τη δική σας την επιλογή την κάνατε, όταν παντρευτήκατε με τον χήρο, πράγμα που σημαίνει ότι, αν η συζυγία και η δημιουργία οικογένειας είναι σταυρικός αγώνας, τότε η δημιουργία οικογένειας πάνω σε ξένο θεμέλιο είναι διπλός αγώνας.

Ο Θεός να σας δώσει σοφία και να σας ενισχύσει. Πολλά εξαρτώνται και από σας την ίδια. Τώρα, που ξαφνικά συγκεντρωθήκατε στον εαυτό σας και στα παράπονα σας, διαχωρίζοντας τον εαυτό σας από την οικογένεια («εγώ» κι «αυτοί»), θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα: μέσα σας συγκρούονταν δύο αντίθετες αντιλήψεις της ζωής κι αυτό δεν συνέβη τώρα, αλλά υπήρχε απ' όταν δίνατε τη συγκατάθεση σας για τον γάμο με αυτό τον άνθρωπο' άρα, όλα αυτά τέθηκαν ως βάση του σταυρού της ζωής σας.

Την απόφαση αν θα σηκώσετε αυτό τον σταυρό μέχρι τέλους ή θα τον πετάξετε και θα πάρετε άλλο (όχι λιγότερο βαρύ, νομίζω) είστε υποχρεωμένη να την πάρετε η ίδια.

Αγαπητή Ο., τη ζωή τη διδάσκει η ίδια η ζωή, πρέπει να σκεφτείτε και τον εαυτό σας και τον Ζ. και τον σύζυγο. Όμως αν αμαρτάνουμε συνειδητά, δεν ρίχνουμε αυτή την αμαρτία στους άλλους. Αυτός, ο άλλος, έχει ευθύνη για τα δικά του κι εμείς για τα δικά μας. Ο Κύριος να σας βοηθήσει κι η δική μας δουλειά, η δική μου και του πατρός Γκ., είναι μόνο να

**προσευχόμαστε για σας και για όλους, όσοι έρχονται σε μας.
Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε πιόνια στη ζωή, αλλά συνδημιουργοί με τον Θεό.**

Να έχετε σοφία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

Πηγή: apantaortodoxias.blogspot.gr