

Η αποκάλυψη του Ιωάννη κατά Νίκο Παπακώστα - Κεφάλαιο δέκατο έβδομο

[Ξη πίστη](#)



Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ

και αυτά τα δέκα κέρατα και το θεριό που είδες
την πόρνη θα γυμνώσουνε και σκόνη θα την κάνουν.
Απ' τους αγγέλους ένας τους, με τις επτά φιάλες
μου μίλησε και μου 'λεγε Έλα και της μεγάλης
της πόρνης τ' αμαρτήματα εγώ θε να σου δείξω
της που θρονιάζει σε νερά και στέκει σε ποτάμια.
Με αυτήν έχασαν το μυαλό της γης οι βασιλιάδες
και της πορνείας το κρασί μέθυσε τους ανθρώπους.
Στην έρημο, σαν σ' όραμα, μ' έφερε ευθύς και είδα
πάνω στο κόκκινο θεριό να κάθεται γυναίκα,
κείνο που ήταν ολόγιομο με ονόματα βλαστήμιας
κι είχε δέκα τα κέρατα κι επτά τις κεφαλές του.

Στα πορφυρά, στα κόκκινα τα ρούχα που φορούσε
κι ήταν γιομάτη με χρυσό, πέτρες, μαργαριτάρια.
Κράταγε με το χέρι της ένα χρυσό ποτήρι,
ξέχειλο από σιχάματα πορνείας και γραμμένο
στο μέτωπο το όνομα “Μεγάλη Βαβυλώνα
η μάνα των πορνών της γης, των σιχαμάτων όλων”.
Και τη γυναίκα να μεθά την είδα από το αίμα
πιστών άγιων του θεού και του Χριστού μαρτύρων.
Ξαφνιάστηκα κι απόρησα κι ό άγγελος μου λέει
Μην απορείς και θα σου πω της πόρνης το μυστήριο
κι εκείνου, που την βάσταγε στην πλάτη του θηρίου
με τα κεφάλια τα επτά, τα κέρατα τα δέκα.
Αυτό που είδες το θεριό ήτανε και δεν είναι,
όμως από την άβυσσο θα ανεβεί και πάλι.
Παρευθύς να βρει το χαμό και θα απορήσουν όλοι
όσοι είναι κάτοικοι της γης κι άγραφο τ’ όνομα τους
ειν’ στο βιβλίο της ζωής απ’ την αρχή του κόσμου
όταν θα δούνε το θεριό σαν πρώτα ν’ αναβγαίνει.
Κι εδώ είναι που χρειάζεται μυαλό να καταλάβεις:
Τα επτά κεφάλια, επτά βουνά που κάθετα η γυναίκα
και συμβολίζουν τους επτά του κόσμου βασιλιάδες.
Οι πέντε πέσαν κι ένας τους κρατάει και υπάρχει.
Άργησε ο άλλος να φανεί και όταν φανεί είναι χρεία

για λίγο μόνο να σταθεί και το θεριό που υπήρχε
και τώρα δεν υπάρχει πια, λογάριαστο για όγδοο
με τους υπόλοιπους επτά, που στο χαμό πηγαίνουν.
Κι είναι τα δέκα κέρατα, οι δέκα βασιλιάδες
π' ακόμα δεν βασίλεψαν, αλλά την εξουσία
του βασιλιά και δύναμη προσωρινά την πήραν,
για να τη δώσουν στο θεριό, μια γνώμη μόνο νά 'χουν.
Αυτοί συγκεντρωθήκανε τ' αρνί να πολεμήσουν
που θα βγει πάλι νικητής, ότι 'ναι και θα μείνει
των βασιλιάδων βασιλιάς κι άρχοντας των αρχόντων
με καλεσμένους δίπλα του πιστούς και διαλεγμένους.
Και τα νερά που κάθεται πάνω τους η γυναίκα
όχλοι είναι, γλώσσες και λαοί κι όλης της γης τα έθνη
και αυτά τα δέκα κέρατα και το θεριό που είδες
την πόρνη θα γυμνώσουνε και σκόνη θα την κάνουν,
θα την αφήσουνε γυμνή και θα την πυρπολήσουν
τις σάρκες της θα σκίσουνε κομμάτια και θα φάνε.
Γιατί ήταν θέλημα Θεού που 'κανε στις καρδιές τους
Μια γνώμη μόνο να 'χουνε και στο θεριό να δώσουν
τη βασιλεία που είχανε προσωρινά αποκτήσει,
μέχρι να ολοκληρωθούν και του Θεού τα λόγια.
Και η γυναίκα που έβλεπες είν' η μεγάλη πόλη
που βασιλεύει αρχόντισσα στης γης τους βασιλιάδες.

