

## Η αποκάλυψη του Ιωάννη κατά Νίκο Παπακώστα - Κεφάλαιο δέκατο τρίτο

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



### Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

Ποιός να 'ναι άραγε όμοιος με τούτο δω το πλάσμα

και ποιός θα κάνει αποκοτιά, μ' αυτό να πολεμήσει.

Στάθηκα μπρος στις θάλασσας την αμμουδιά και είδα

μέσα από το πέλαγος θηρίο ν' ανεβαίνει.

Κι αυτό 'χε δέκα κέρατα πάνω σ' επτά κεφάλια.

Φορούσε δέκα στέμματα πάνω στα κέρατα του

και στο κάθε κεφάλι του τ' όνομα μιας βλαστήμιας.

Έμοιαζε λεοπάρδαλη με πόδια από αρκούδα,

είχε το στόμα λιονταριού και του 'δωσε ο δράκος

τη δύναμη, το θρόνο του και εξουσία μεγάλη.

Μια μαχαιριά είχε στο λαιμό το ένα το κεφάλι,

μα η θανάσιμη πληγή έγιανε μοναχή της.  
Όλος ο κόσμος θαύμασε, απόρησε η πλάση  
κι όλοι ακολουθήσανε το τρομερό θηρίο.  
Προσκύνησαν το δράκοντα, που 'δωσε εξουσία  
στο φοβερό τούτο θεριό και προσκυνάν κι εκείνο.  
Ποιός να 'ναι άραγε όμοιος με τούτο δω το πλάσμα  
και ποιός θα κάνει αποκοτιά μ' αυτό να πολεμήσει.  
Δόθηκε στόμα στο θεριό, μεγάλο, να μιλάει,  
βλάσφημα λόγια και παχιά να λέει δίχως τέλος.  
Και δύναμη του δώσανε, μήνες σαράντα δύο,  
να κάνει πόλεμο στη γη και να την καταστρέψει.  
Τότε μιλάει το θεριό, με το θεό τα βάζει.  
Ένα ποτάμι από βρισιές βγήκε από το στόμα.  
Το σπίτι του βλαστήμαγε, έβριζε τ' όνομα του  
κι αυτούς που κατοικούσανε στον ουρανό μαζί του.  
Ακόμα του 'παν πόλεμο να κάνει στους αγίους  
να τους νικήσει και γι' αυτό του 'δωσαν εξουσία  
να διαφεντεύει τους λαούς κι όλης της γης τα έθνη.  
Ακόμα κι όλες τις φυλές κι όλες της γης τις γλώσσες  
και να τον προσκυνήσουνε όσοι τη γη πατάνε,  
όλοι οι κάτοικοι της γης κι όσοι την περπατήσαν  
κι είν' το όνομα τους άγραφο σε κείνο το βιβλίο  
πού το 'χει από καταβολής τ' αρνί μέσα στα χέρια.

Άκου εσύ που 'χεις αυτιά : Όποιος αιχμαλωτίσει,  
σ' αιχμαλωσία θα συρθεί κι όποιος με το μαχαίρι  
πάρει ανθρώπινη ζωή, μαχαίρι θα γνωρίσει.  
Εδώ είναι η απαντοχή και η πίστη των αγίων.  
Κι είδα αλλιώτικο θεριό στη γη να ανεβαίνει.  
Είχε δύο κέρατα αρνιού και μίλαγε σαν δράκος.  
Ήτανε όργανο πιστό στη δύναμη του πρώτου  
κι όλη τη γη ανάγκασε στα γόνατα να πέσει.  
Κάνει μεγάλα θαύματα και τη φωτιά διατάζει  
να 'ρχεται από τον ουρανό στα πόδια των ανθρώπων  
και τους πλανεύει με ψευτιές μεγάλες και τους λέει  
το πρώτο να 'χουν το θεριό είδωλο και θεό τους.  
Αυτό που μαχαιρώθηκε κάτω απ' το λαιμό του  
κι όμως βρήκε τη δύναμη να γιάνει και να ζήσει.  
Στο είδωλο δίνει ζωή αμέσως του θηρίου  
και κείνο αρχίζει να μιλά και να το προσκυνάνε.  
αυτό που το μαχαίρωσαν, του 'κοψαν το κεφάλι  
κι εκείνο βρήκε δύναμη να γιάνει και να ζήσει.  
Και στην εικόνα του θεριού ζωή αμέσως δίνει  
κι αρχίζει η εικόνα να μιλά και να την προσκυνάνε  
κι όσοι δεν το προσκύνησαν το θάνατο θα βρουνε.  
Τότε αναγκάζει τους μικρούς και τους μεγάλους όλους,  
τους πλούσιους και τους φτωχούς, ελεύθερους ή δούλους

να κάνουν χάραγμα βαθύ στο δεξιό τους χέρι  
ή πάνω από τα μάτια τους, στη μέση του μετώπου.  
Κι είχε το χάραγμα αριθμό και όνομα γραμμένο.  
Κανείς χωρίς το χάραγμα, έλεγε το θηρίο  
μη να πουλήσει θα μπορεί, μήτε και ν' αγοράσει.  
Εδώ χρειάζεται μυαλό κι όποιος το λογαριάσει,  
θα καταλάβει του θηριού ο αριθμός πως είναι  
ανθρώπου μόνος αριθμός άσβηστος στη ζωή του.  
Κι είναι εξακόσια εξήντα έξη ο αριθμός ετούτος.\*  
\*(χξς = εξακόσια εξήντα έξη)

**Έμμετρη απόδοση στα σύγχρονα ελληνικά**

**ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ**



**ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΝΑΣ**

**e-mail:cosmomusica@gmail.com**

**ρ&ς Νίκος Παπακώστας 2011**