

Ιλίου Αθηναγόρας: “Αυτά τα Χριστούγεννα, ας προσφέρουμε τον εαυτό μας”

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Με κατάνυξη τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου. Του Πανηγυρικού Εσπερινού χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρούλεως κ. Αθηναγόρας, συμπαραστατούμενος από τους Ιερείς της Μητροπόλεως.

Προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι χριστιανοί τῆς ἐνορίας, ἀλλά και τῶν ὁμορων ἐνοριῶν, πού είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να ἔρθουν και να προσευχηθούν μαζί για το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός τῆς γέννησης τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε σε όλους, Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα, τονίζοντας ότι “καθώς αναφέρει ο υμνωδός, κάθε κτίσμα της οικουμένης συμμετέχει στην ἔλευση του Θεανθρώπου με τον δικό του τρόπο. Οἱ Ἄγγελοι προσφέρουν τὸν ὕμνο, οἱ ουρανοὶ τὸν Ἄστέρα, οἱ Μάγοι προσφέρουν τὰ δώρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνη. Εμεῖς αὐτό που προσφέρουμε εἶναι Μητέρα Παρθένον, δηλαδή τη σάρκα ἀπὸ τη σάρκα μας. Ἄρα προσφέρουμε τὴν ἴδια μας τὴ σάρκα και τὸ αἷμα μας. Ἀς προσφέρουμε λοιπὸν αὐτά

τα Χριστούγεννα, το εαυτό μας που τόσο προετοιμάσαμε επί 40 ημέρες για να δεχθεί το θαύμα και τη Σάρκωση του Θεού Λόγου.”

Στο τέλος του Εσπερινού, ο κ. Αθηναγόρας μοίρασε στους πιστούς μια χριστουγεννιάτικη ευλογία με άνθη από σμυρτιά, έλατο και γκι.





©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης





©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης







©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης





©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης



©Νίκος Μπαστούνης





του Σπύρου Παπαγεωργίου

φωτορεπορτάζ : Νίκος Μπαστούνης-Σπύρου Παπαγεωργίου