

30 Δεκεμβρίου 2013

Εννέα μήνες από την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Ιακώβου

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ - ΡΑΣΣΙΑΣ

Την Πέμπτη 26η Δεκεμβρίου 2013 συμπληρώθηκαν εννέα μήνες από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Ιακώβου. Στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Αναστασίου πολιούχου της πόλεως Ναυπλίου τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αιμνήστου Ιεράρχη, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκταρίου. Στο μνημόσυνο ήταν παρών κι ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου Καλλίνικος, καθώς και πολλοί Ιερείς. Ο ναός κατάμεστος από πιστούς που ήρθαν για να προσευχηθούν για τον επί πολλά έτη ποιμενάρχη τους κυρό Ιάκωβο.

Στην είσοδο της πόλης (στην παραλιακή οδό Ναυπλίου - Νέας Κίου) δεσπόζει ο ιερός ναός του Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως. Ο ναός αυτός θεμελιώθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1990 από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κυρό Ιάκωβο και τον Ιούνιο του 1995 τελέστηκαν τα εγκαίνια. Ο ναός είναι χτισμένος στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και στην κεντρική του ασίδα υπάρχει η Πλατυτέρα, η οποία δείχνει ότι σκεπάζει όλη την πόλη του Ναυπλίου. Η μνήμη του νεομάρτυρα Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως γιορτάζεται την 1η Φεβρουαρίου με καθολική στο Ναύπλιο αργία.

Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν ζωγράφος, γέννημα θρέμμα της πόλης του Ναυπλίου. Αρραβωνιάστηκε την κόρη ενός χριστιανού, αλλά επειδή αυτή δεν είχε καλή ζωή, ο Αναστάσιος διέλυσε τον αρραβώνα. Οι συγγενείς, όμως, της κοπέλας του έκαναν μάγια για να τον εκδικηθούν, με αποτέλεσμα να χάσει τα λογικά του. Εκμεταλλευόμενοι αυτή του την κατάσταση οι Τούρκοι, τον εξισλάμισαν. Αλλά όταν ο Θεός τον ευλόγησε και συνήλθε στα λογικά του, με θάρρος αποκήρυξε τον Ισλαμισμό και με γενναιότητα ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Οι Τούρκοι, με διάφορες κολακείες και υποσχέσεις προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, αλλά ο Αναστάσιος παρέμεινε ακλόνητος στη χριστιανική ομολογία του. Τότε στις 1 Φεβρουαρίου 1655, υπόμεινε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους, με διαμελισμό. Το Ναύπλιο τον έκανε πολιούχο του και ο ωραίος ναός στολίζει την πόλη προς τιμήν του νεομάρτυρα αυτού.



STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΣΣΙΑΣ







STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ -ΡΑΣΣΙΑΣ

STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΣΣΙΑΣ







STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΣΣΙΑΣ



Πηγή: Ευάγγελος Μπουγιώτης