

29 Δεκεμβρίου 2013

Μετανάστης από τον ουρανό. Η Γεννηση του Ιησού Χριστού

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

Μολις έχει κυκλοφορήσει το νέο και επίκαιρο βιβλίο του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασιλείου με τον τίτλο: «Μετανάστης από τον ουρανό. Η Γεννηση του Ιησού Χριστού». Όπως εξηγεί ο συγγραφέας, τα κείμενα του νέου αυτού βιβλίου δεν έχουν γραφεί με προοπτική να αποτελέσουν ενιαίο κείμενο, αλλά είναι κείμενα που έχουν γραφεί κατά καιρούς με θεματολογία τα Χριστούγεννα. Για το λόγο αυτό μπορεί να παρατηρούνται και μερικές επαναλήψεις.

Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι εν συνόλω κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο επέχει θέση ιστορικής και βιβλικής εισαγωγής με δύο ενότητες, 1. Θεός εμφανώθη εν σαρκί και 2. Υπήκοι Χριστού. Ακολουθούν τα επί μέρους κεφάλαια που καταπιάνονται με το γεγονός της ενανθρωπήσεως του Σωτήρος Χριστού είτε ερμηνευτικά είτε συστηματικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τον τίτλο «Η Γέννηση του Ιησού Χριστού: Ώρα μηδέν», γίνεται αναφορά στα αγιογραφικά κείμενα που διαπραγματεύονται το γεγονός της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια αναλύουν συστηματικά διάφορα επί μέρους θέματα που σχετίζονται με τη Γεννηση του Ιησού Χριστού. Έτσι, το τρίτο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο, «Η προοπτική της φάτνης και του σπηλαίου», το τέταρτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Μετανάστης από τον ουρανό», όπως και ο τίτλος του βιβλίου, το πέμπτο κεφάλαιο έχει ως τίτλο «Ο Θεός μεθ' ημών» και το έκτο κεφάλαιο «Ο Θεός μεθ' ημών: υπόσχεση και πραγματικότητα. Η νέα διαθήκη του Θεού με τους ανθρώπους». Ως είδος επιλόγου ο Συγγραφέας παραθέτει μερικές ποιητικές σκέψεις γύρω από τη Γεννηση του Χριστού.

Σε ένα από τα κεφάλαια ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας γράφει μεταξύ άλλων: «Η γιορτή των Χριστουγέννων, κάθε φορά που γιορτάζεται, αποτελεί την κριτική του καθημερινού σκηνικού του μονόπρακτου θεατρικού έργου της ζωής μας. Είτε φωτίζει σκοτεινές σκηνές είτε γίνεται οδοδείκτης της πορείας μας είτε μεταβάλλεται σε κριτή των πράξεών μας είτε μας καθιστά υπεύθυνους των καθημερινών επιλογών μας είτε διαχέει την αγάπη του Θεού μεταξύ των ανθρώπων.

Στο ιστορικό γεγονός της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού πρέπει να διακρίνουμε αφ' ενός μεν τη συμμετοχή του θείου που παρεμβαίνει στο χρόνο και στην ιστορία του κόσμου και στη ζωή του ανθρώπου για να εισαγάγει το ιερό στον αποϊερωμένο,

λόγω της αμαρτίας, κόσμο και άνθρωπο, αφ' ετέρου δε πρέπει να διερευνήσουμε ιστορικά και διαχρονικά τη θετική η και την αρνητική αντίδραση των ανθρώπων σχετικά με τη γέννηση Ιησού Χριστού».

Το βιβλίο έχει εκατόν εικοσιοκτώ σελίδες και είναι εμπλουτισμένο και με εικόνες σχετικές με το θέμα είτε στην αρχή κάθε κεφαλαίου είτε και σε άλλες σελίδες.

Στην Κύπρο διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Μυριόβιβλος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, τηλ. 23741574, Fax 23741579 και στην Ελλάδα από την Εκδοτική Παραγωγή «ΚΥΠΡΗΣ», τηλ. 2108542020, Fax 2108542071, στη λιανική τιμή των 10 ευρώ.

Πηγή: churchofcyprus.org.cy