

Θαλάσσια λιτανεία 2000χλμ αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης (φωτο & video)



Μεταξύ 1-14 Ιουνίου με την

ευλογία του πατριάρχου Μόσχας κ.Κυρίλλου πραγματοποιήθηκε η πρώτη θαλάσσια λιτανεία προς τιμήν του Αγ.Ιωάννου της Κρονστάνδης.

Η λιτανεία ξεκίνησε από την Κρονστάνδη και κατέληξε στην Σούρα, μια μικρή περιοχή κοντά στο Αρχαγγέλσκ, στα βόρεια της Ρωσίας, περιοχή στην οποία γεννήθηκε ο μεγάλος άγιος της Ορθοδοξίας ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Σκοπός της λιτάνευσης ήταν η αναζωογόνηση της πνευματικής ζωής σε αυτήν την απομονωμένη περιοχή αλλά και για να ενισχυθεί οικονομικά το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου το οποίο βρίσκεται στην Σούρα και το οποίο έκτισε ο Άγ.Ιωάννης στον τόπο που γεννήθηκε.

Οι άνδρες που συμμετείχαν διέσχισαν με βάρκες αλλά και με τα πόδια την απόσταση των 2000 χλμ. Οι γυναίκες πήγαν δια ξηράς και χρησιμοποίησαν την βάρκα για να φτάσουν στο Σολοβέτς από όπου γύρισαν στην Αγία Πετρούπολη. Ήταν μια διαδρομή την οποία έκανε ο Άγιος Ιωάννης μια φορά τον χρόνο όταν και επισκεπτόνατν το πατρικό του.

Τη περίοδο εκείνη το να διασχίσεις αυτήν την διαδρομή ήταν πολύ επικίνδυνο και εξαιρετικά επίπονο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του την διαδρομή ο άγιος την έκανε με ένα ατμόπλοιο, έχοντας διαμορφωθεί στην Σούρα ένας χώρος ειδικά για

να καταφθάνει ο Άγιος Ιωάννης. Η διαδρομή πέρασε από μέρη τα οποία είχε επισκεφτεί και ο Άγιος Ιωάννης.



Από την υποδοχή της εικόνας στο Αρχαγγέλσκ

Ξεκίνησε από τον ναό του Αγίου Νικολάου στην Κρονστάνδη και πέρασε κατά σειρά από την λίμνη Λαντόγκα (από το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβιρ), την λίμνη Ονέγκα, έπειτα διέσχισε το κανάλι Βαλτικής Θάλασσας-Λευκής Θάλασσας για να φτάσει στο μοναστήρι του Σολοβέτς. Από εκεί πήγε στο Αρχαγγέλσκ, στο μοναστήρι Αρτέμιεβο-Βέρκολα και δια μέσου του ποταμού Ντβίνα έφτασε στην Σούρα.

Το εγχείρημα των είκοσι ανδρών ήταν τελικά πολύ πιο δύσκολο από όσο είχαν υπολογίσει αλλά με τις προσευχές τους προς τον Άγιο Ιωάννη κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το εγχείρημα.

Παντού τους υποδέχθηκαν οι τοπικοί κυβερνήτες και ο λαός πολύ θερμά, ελπίζοντας όλοι στην ανασύσταση των παραδόσεων της ρωσικής εκκλησίας



Πηγές: pentapostagma.gr -proskynitis.blogspot