

## Εκπληκτικό: Φτιάχνει κοσμήματα από γλυκά!



Είναι

γνωστό ότι η κρίση γεννά ιδέες. Όμως η Ευαγγελία Σταματάκη το... παράκανε!

(Με την καλή έννοια).

Από την Μανιάνα Καλογεράκη

Με μια εκπληκτική δραστικότητα με εντυπωσιακά αποτελέσματα και άκρως πρωτότυπα κορίτσι από την... ατικά...



γλυκά.

Το **Chocoholic Jewels by Eve** δημιουργήθηκε από την αγάπη της να φτιάχνει φαγητά και γλυκά για τις... κούκλες της και από μια μικρή (αλλά καθόλου)

ασήμαντη αφορμή είχε την ιδέα το χόμπι της να το κάνει επάγγελμα. Μπισκότα γίνονται αξεσουάρ, muffins μετατρέπονται σε δαχτυλίδια και κάθε λογής ιδέα από απλή σκέψη, γίνεται πράξη, με δουλειά, μεράκι και καλή διάθεση.



Όπως εξηγεί η ίδια,

“Η αγάπη μου για μινιατούρες ξεκίνησε από όταν ήμουν μικρό παιδί.

Είχα ένα υπέροχο κουκλόσπιτο και μου άρεσε να φτιάχνω φαγητά και ρούχα για τις κούκλες μου.

Δεν το ήξερα ακόμη , όμως αυτά ήταν τα πρώτα μου βήματα προς το πάθος μου για να δημιουργώ μινιατούρες.

Πραγματικά το 2010 έπεσε στα χέρια μου μια απίστευτα όμορφη μινιατούρα σε μαγνήτη, με μικρά ψωμάκια και κρασί. Ήταν τόσο αληθοφανή που με έκανε να θέλω να τα δοκιμάσω!

Την επόμενη μέρα άρχισα να ψάχνω για αυτό το «μαγικό» υλικό ,και ξεκίνησα να φτιάχνω γλυκάκια για να διακοσμώ το κουκλόσπιτο μου.

Αυτό ήταν. Έρωτας από την Πρώτη επαφή !

Ήθελα να τους δώσω μια έξτρα νότα αληθοφάνειας αρωματίζοντάς τα όπως θα μύριζαν αν ήταν αληθινά . Τι καλύτερο λοιπόν από την λατρεμένη σοκολάτα?

Η επιθυμία μου να τα έχω διαρκώς κοντά μου ήταν ο λόγος που τα μετέτρεψα σε κοσμήματα.

Σήμερα συνδυάζω την αγάπη μου για τις μινιατούρες με την εκπαίδευση μου ως αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων , επικεντρώνοντας στο σωστό συνδυασμό

χρωμάτων ,υφής και κλίμακας.

Στόχος μου είναι οι δημιουργίες μου να είναι τόσο αληθινές που να πιστεύει κανείς ότι συρρικνώθηκαν από μια μαγική μηχανή.

Ζώντας λοιπόν σε μια εποχή με προκλήσεις ,αντιλήφθηκα ότι η πραγματική μαγεία βρίσκεται όχι μέσα στα υλικά που χρησιμοποιείς αλλά στο μυαλό του ανθρώπου και στο πάθος του για δημιουργία!

Ελπίζω λοιπόν να σας αρέσουν να τα φοράτε όσο αρέσει σε εμένα να τα φτιάχνω!”



Με την βοήθεια **ειδικών συστατικών που κρατούν αναλλοίωτη την μορφή των πρώτων υλών**, η Ευαγγελία φτιάχνει κρεμαστά, σκουλαρίκια, κολιέ, δαχτυλίδια και ό,τι άλλο μπορεί να φορεθεί, νομίζοντας κανείς ότι τρώγεται, αλλά... **δεν τρώγεται!**



Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο και... keep going!

Την Ευα θα την βρείτε [ΕΔΩ](#)

**Πηγή:** [stylista.com.cy](http://stylista.com.cy)