

21 Δεκεμβρίου 2013

## Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος προς το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Αδελφοί μου εν Κυρίω αγαπητοί (Φιλιπ. δ ,1),

«σας αναγγέλλω ένα μήνυμα μεγάλης χαράς· ότι σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρας μας. Και για να Τον αναγνωρίσετε, το χαρακτηριστικό σημείο είναι, ότι θα βρείτε ένα σπαργανωμένο βρέφος, ξαπλωμένο σε μια φάτνη» (Λουκ. β ,10). Με αυτά τα λόγια, ο ουράνιος Άγγελος ανήγγειλε στους πτωχούς Ποιμένες της Βηθλεέμ, τη Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκείνη τη Μεγάλη νύχτα των Χριστουγέννων. Τα ίδια λόγια, επανηχούν σήμερα, σε ένα βαθύτατα υλιστικό κόσμο, όπου, λόγω της υφισταμένης κρίσεως, η πλειοψηφία των ανθρώπων δοκιμάζεται από την ένδεια.

Ο κόσμος συνήθως βδελύσσεται την πτωχεία και τη θεωρεί μεγάλη ντροπή. Και παρασύρονται συχνά οι άνθρωποι, ακόμη και αν είναι πτωχοί, να υποκρίνονται φαινομενικά, ότι είναι πλούσιοι. Ο Νεογέννητος Ιησούς Χριστός δε ντρέπεται για την πτωχεία Του. Καλεί μάλιστα, από τον Ουρανό τους Αγγέλους και από τους αγρούς τους Ποιμένες, να Τον προσκυνήσουν σε εκείνη την τόσο πτωχική κατάσταση, σε εκείνο το θρόνο μιας ευτελεστάτης Φάτνης, σε εκείνο το περιβάλλον ενός πενιχροτάτου Σπηλαίου.

Που είναι το αρχοντικό της Γέννησης; Που οι προετοιμασίες; Που οι μαίες; Που το στρώμα το απαλό; Που το θερμό λουτρό; Που οι υπηρέτες; Που η θαλπωρή; Που η συμπαράσταση των συγγενών και φίλων; Γεννάται σε ένα χώρο σχεδόν υπαίθριο, μέσα στη νύχτα, μόνος με μόνη την Παναγία Μητέρα Του και τον νομιζόμενο πατέρα Του, τον Ιωσήφ, χωρίς σκεπάσματα, χωρίς ζεστά φαγητά. Οι συμπατριώτες Του, οι οποίοι ανέβηκαν στη Βηθλεέμ για να απογραφούν, είχαν προμήθειες, ανάπαυση και φιλοξενία σε σπίτια. Για τον Ιησού «ουκ ην τόπος εν τω καταλύματι» (Λουκ. β ,7). Ω πτωχεία υπέρπλουτος! Ω συγκατάβασις υπερύψιστος!

Αδελφοί μου, ο κόσμος μας παρακινεί να ζητάμε εν πρώτοις τα επίγεια αγαθά και να τα θεωρούμε ως σπουδαία. Ο Ιησούς Χριστός μας συμβουλεύει, να ζητάμε πρωτίστως «τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του» (Ματθ. στ ,33) και να θεωρούμε τα επίγεια αγαθά ως υποδεέστερα. Ας αντικρύσουμε τη Φάτνη του Κυρίου μας και δε θα μας φοβίζει η έλλειψη των υλικών ανέσεων. Ας γίνουμε άνθρωποι ελεήμονες προς τους ενδεείς. Ας γίνουμε «ως πτωχοί, πολλούς δε πλουτίζοντες» (Β Κορ. στ ,10).

Μην παρασυρθούμε ποτέ σε παράβαση των εντολών του Θεού, για τα πλούτη και τα χρήματα. Η καρδιά μας, να μην είναι προσκολλημένη σε αυτά. Και όταν υπάρχουν, να μην τα μεταχειριζόμαστε σε μάταιες και περιττές ικανοποιήσεις μόνο του εαυτού μας. Διότι, «παρέρχεται το σχήμα του κόσμου τούτου» (Α Κορ. ζ

,31). Όλα τα επίγεια, είναι πρόσκαιρα.

Εν μετανοία, ας ζητήσουμε συγχώρηση από το Πανάγιο Βρέφος, αν τυχόν, προκειμένου να αποκτήσουμε υλικά αγαθά, διεπράξαμε κάποιο κακό η αν ίσως τα μεταχειριστήκαμε με ατομιστικό τρόπο. Ας παρακαλέσουμε, να μας δώσει τη Χάρη Του. Και όπως «επτώχευσε για εμάς, ενώ ήταν πλούσιος, για να πλουτίσουμε εμείς με την δική Του πτωχεία» (Β Κορ. η ,9), έτσι και εμείς, να μην καταφρονήσουμε την υλική πτωχεία, ώστε να πλουτίσουμε από τη δική Του Θεότητα.

Αδελφοί μου, «ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην» (Λουκ. β ,10). Ο Κύριός μας γεννήθηκε πτωχός, ανάμεσα σε πτωχούς, για χάρη των πτωχών και ποτέ δεν απαρνήθηκε τους πτωχούς, αλλά τους προσφέρει πάντοτε αστείρευτη αφθονία Θείας Στοργής. Αλλά, η καρδιά του Θείου Βρέφους αποζητάει πάντα και εκείνους, που ενώ δεν ήταν πτωχοί, είναι πρόθυμοι για την αγάπη Του, να στερηθούν επίγεια αγαθά και ανέσεις, προκειμένου να πλουτίσουν άλλους. Ας αγαπήσουμε τον Νεογέννητο Ιησού και ας Τον μιμηθούμε. Μόνο έτσι, θα έλθει και θα σκηνώσει μονίμως η «μεγάλη χαρά» των Χριστουγέννων στις ψυχές μας και στην κοινωνία μας.

Διάπυρος προς Χριστόν Νηπιάσαντα ευχέτης Σας

Ο Μητροπολίτης

+ ο Αργολίδος Νεκτάριος



**Πηγή:** Ευάγγελος Μπουγιώτης