

Ας έπεσες...

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



* Ας έπεσες...

Ο διαβολος ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ.

Ολοι εχουμε τις αδυναμιες μας,ολοι εχουμε τα παθη μας.

Οποιος προσπαθει και αγωνιζετε να διορθωσει και να δαμασει τα παθη του τοτε αυτος θα εχει μεγαλο πολεμο απο τον διαβολο.

Τον αγωνιστη θα πειραξει ο σατανας,αυτον που προσπαθει και αγωνιζετε θεαρεστα.

Γιατι να πειραξει αυτον που ...

τον εχει στο χερι του?

Αυτον τον κανει οτι θελει,και ιδεες τον βαζει,και εικονες του φερνει στο μυαλο,οργη και μισος του δινει στην καρδια του και ενα σωρο αλλα.

Ο διαβολος θελει ομως την ψυχη αυτου που διψαι για Χριστο και πνευματικη ζωη.

Κανει τα αδυνατα δυνατα να τον κερδισει.

Όσο όμως βλέπει τον άνθρωπο να αγωνίζεται, τόσο περισσότερο τον πολεμάει.
Αν οι κοσμικοί έχουν έναν πειρασμό, οι Ιερείς έχουν εκατό πειρασμούς. Πέφτουμε, φυσικά και θα πεσούμε.
Και όταν πέφτουμε θα σηκωνομαστέ και θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Γιαυτό υπάρχουν οι εξομολογοί, γιαυτό υπάρχει και η μετανοία.
Ο Θεός ξέρει τις αδυναμίες του καθένα.
Άνθρωποι είμαστε, μέσα σε κόσμο ζούμε, θέλουμε και να μην αμαρτανούμε?
Δεν γίνετε αυτό.
Ο καθένας αγωνίζεται από εκεί που βρίσκεται.
Αυτόν που θέλει να τηρήσει τον Λόγο του Θεού, αυτόν που θέλει να βάλει όρια στην ζωή του.
Και ναι η Ορθοδοξία μας έχει τα όρια της, δεν είναι ασυδοτή.
Αν δείτε το τι θεούς πιστεύουν οι δωδεκαθεϊτες τότε θα δείτε την βρωμία, θεοί των οργίων της ασυδοσίας και της ανωμαλίας.
Μερικοί θα πουνε, γιατί να βάλουμε όρια στην ζωή μας?
Η απάντηση πολύ απλή.
Σήμερα δεν βαζούμε όρια και βλέπουμε σε τι κατάσταση φτάσαμε γενικώς.
Ασυδοσία, απληστία, αχαριστία, μισός, δολοφονίες, κλεψίες, μοιχείες, πορνείες και ότι άλλο θέλετε προσθέστε.
Κορεστήκαμε σαν άνθρωποι, τα είδαμε όλα, τα κάναμε όλα, τι άλλο εμείνε?
Δεν ευχαριστιομαστέ με τίποτε πλέον, δεν μας συγκινεί τίποτε.
Παγωσανε οι καρδιες μας.
Χρειαζονται τα όρια και επιστροφή στον Θεο ΤΩΡΑ.

**ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΓΗ.**

ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ!!!

Πηγή: dieyxontonagion.blogspot.gr