

π. Δανιήλ Αεράκης: «Η αγάπη του Κοσμά είναι ουρανός χωρίς σύνορα»

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Ομιλία με θέμα «ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για την αγάπη του Χριστού», πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης, στα πλαίσια του τρίμηνου προγράμματος [«ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...»](#).

Ξεκινώντας, ο π. **Δανιήλ** ανέφερε πως με τη δράση του «ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έδειξε το πνευματικό του μεγαλείο. Ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος και ήθελε η αποστολή που θα έκανε, να έχει την ευλογία της εκκλησίας. Πήγε στους πατέρες του Αγίου Όρους, όπου και διέμενε, και είπε τον πόθο του να γίνει ιεραπόστολος και αναζητούσε την ευλογία τους», καθώς, όπως συμπλήρωσε, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε αποδεχθεί ότι ιεραποστολή σημαίνει ότι δεν κάνω ό,τι θέλω εγώ αλλά ό,τι θέλει η εκκλησία.

«Οι ιεραπόστολοι πορεύονται το δρόμο του Λόγου του Θεού. Έτσι και ο Κοσμάς ο Αιτωλός έκανε μια έξοδο από αγάπη για τους ανθρώπους. Αν η ιεραποστολή είναι έξοδος ηρωική, ο Κοσμάς ο Αιτωλός έκανε αυτή την έξοδο και ήταν οδυνηρή»,

ανέφερε στη συνέχεια της ομιλίας του ο **π. Δανιήλ**. Όπως εξήγησε, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός απαρνήθηκε και στερήθηκε πολλά προκειμένου να διακονήσει ως ιεραπόστολος. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι στη ζωή μας πρέπει να κάνουμε ηρωική έξοδο και να βγούμε από το εγώ μας και να πάμε στην προσφορά, να βγούμε από τον ατομισμό και τη φιλαυτία μας», τόνισε ο π. Δανιήλ, αναφερόμενος στον Άγιο Κοσμά ως παράδειγμα για όλους.

Εν συνεχεία, ο ομιλητής, κάνοντας μνεία για μια ακόμη πτυχή του ιεραποστολικού έργου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού διαπίστωσε πως «ο λόγος του ήταν κενωτικός, μιλούσε πολύ απλά στους ανθρώπους, πολύ διδακτικά και προπαντός πολύ παραστατικά. Έπαιρνε τις αλήθειες του ουρανού και τις μετασχημάτιζε ώστε να τον καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι σε μια εποχή αγραμματοσύνης». Επεκτείνοντας το λόγο του για τα χαρίσματα που έκαναν τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό πρότυπο ιεραποστόλου ήταν και το γεγονός ότι ήταν ακτήμων και οικουμενικός ιεραπόστολος. Ήθελε να φτάσει το ευαγγέλιο ως την άκρη της γης.

«Η αγάπη του Κοσμά είναι ουρανός χωρίς σύνορα. Είναι πρότυπο αληθινού ιεραποστόλου γιατί ήταν ταπεινόφρων τόσο πολύ που είχε πλούσια χάρη από το Θεό», σημείωσε σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του ο **π. Δανιήλ**. Όπως συμπλήρωσε, ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους, ξεχώρισε για την ταπεινοφροσύνη του, κάτι που τον έκανε Χαριτωμένο από το Θεό. «Έχτισε σχολεία για τα παιδιά αλλά προπαντός προσπαθούσε να οικοδομήσει τις ψυχές πάνω σε αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Λαχταρούσε και ποθούσε να θυσιαστεί για το Χριστό», ανέφερε στη συνέχεια, ο π. Δανιήλ προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο για το ιεραποστολικό έργο του Αγίου.

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο **π. Δανιήλ Αεράκης** έκανε λόγο για τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου. Καταληκτική πρότασή του ήταν η παραίνεση «να πιστεύετε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός συνεχίζει και θέλει μια παιδεία ορθόδοξη και ελληνική, θέλει τις καρδιές μας κοντά στον Ιησού Χριστό».

[Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ](#)

http://synodoiporia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_8783.html

Η εκδήλωση εντάσσεται στο τρίμηνο πρόγραμμα ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...

<http://www.synodoiporia.blogspot.gr/2013/09/120.html>

Πληροφορίες: Τηλ. [2104125619](tel:2104125619) Fax: [2104178947](tel:2104178947) Email: evagelistria@yahoo.com