

Προσκύνημα στα Μύρα μετά από 10 χρόνια (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Του **Νικολάου Μαγγίνα**

Προσκυνητής στη Χάρη του Αγίου Νικολάου στα Μύρα της Λυκίας έγινε για μια ακόμη φορά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ύστερα από χρονικό διάστημα δέκα ετών και κατόπιν πρόσκλησης του οικείου Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Μύρων Χρυσσοτόμου ο Πατριάρχης άφησε για λίγες ημέρες την πόλη του Αγίου Μύρου, τη μυροβόλο Βασιλεύουσα και μετέβη για να λειτουργήσει στη Βασιλική των Μύρων, όπου και ο κενός τάφος του Αγίου των Μύρων Νικολάου του θαυματουργού. Στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Παρασκευή, 6η Δεκεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου **με προεξάρχοντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτουργήσαν οι Αρχιερείς** Γέρων Δέρκων Απόστολος, πρ. Ερζεγοβίνης Αθανάσιος, Πισιδίας Σωτήριος, Μύρων Χρυσόστομος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Σασίμων Γεννάδιος, Προύσης Ελπιδοφόρος και Αμαθούντος Νικόλαος. Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη Θεόδωρος Τσακίρης με τη σύζυγό του, ο Πρέσβυς εν τιμή Φώτης Ξύδας, Άρχοντες του Θρόνου καθώς και πλήθος πιστών από την Πόλη, την ευρύτερη περιοχή των Μύρων, την Ελλάδα, την Κύπρο καθώς

και άλλες χώρες του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας κατέφθασε με τη σύζυγό του ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Ertuğrul Günay.



ΦΩΤΟ:Νικόλαος Μαγγίνας/megali-ekklisia.blogspot.gr

Στον λόγο του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο προσκύνημα αυτό του στα Μύρα που καθιερώθηκε από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Γέροντα Εφέσου Χρυσόστομο τον από Μύρων, Γέροντα του σημερινού Μητροπολίτη Μύρων Χρυσόστομου ο οποίος και το συνεχίζει με πιστότητα και έντονο ενδιαφέρον.

Σκιαγράφησε τη σπουδαία μορφή του Αγίου Νικολάου, την ιδιαίτερη σημασία του στον χώρο της Ορθόδοξης Αγιολογίας ενώ εξέφρασε την ευχή του να συνεχίζεται απρόσκοπτα κάθε χρόνο το προσκύνημα αυτό. Ευχαρίστησε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία τον οικείο Ποιμενάρχη Μητροπολίτη Μύρων Χρυσόστομο και τους συνεργάτες του, την εταιρεία φίλων του Αγίου Νικολάου, τον πρ. Υπουργό για την παρουσία του και για τις θετικές ενέργειές του προς το Πατριαρχείο καθώς και τους λοιπούς πολιτικούς, Άρχοντες και προσκυνητές για την συμμετοχή και συμπροσευχή τους.

Το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Μύρων Χρυσόστομο τον πρ. Υπουργό στην οικία του στα Μύρα καθώς επίσης εθιμοτυπικώς και τον Δήμαρχο της περιοχής Süleyman Torcu.



Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Κ.Κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΕΝ ΤΩ ΙΣΤΟΡΙΚΩ ΝΑΩΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΩΝ
(6 Δεκεμβρίου 2013)

Ιερώτατε Μητροπολίτα Μύρων κύριε Χρυσόστομε, Ιερώτατοι Άγιοι Αδελφοί, Ευλογημένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τέκνα της ημών Μετριότητας εν Κυρίω αγαπητά, Η σημερινή εορτή επί τη μνήμη του Αγίου Νικολάου είναι παγκόσμιος ημέρα χαράς και ευφροσύνης δια τους ανά την οικουμένην πιστούς χριστιανούς. Δι ήμᾶς όμως είναι ακόμη μεγαλυτέρα η ευφροσύνη, καθ ὅτι ο εν ελέει πλούσιος και θαυμαστός εν τοις Αγίοις Αυτού Κύριος μας αξιώνει να πανηγυρίσωμεν την ιεράν και εύσημον αυτήν ημέραν εις την έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως τών Μύρων της Λυκίας, τήν οποίαν εποίμανεν ο Άγιός μας. Ο Άγιος Νικόλαος με την ζωήν του και τα πολλά θαύματά του, τα οποία δια της δόξης του Θεού ποιεί μέχρι και των ημερών μας, διετράνωσε την δύναμιν, την πολυποίκιλον σοφίαν και την πολλήν ευσπλαγχνίαν του Κυρίου. Είναι ένας παγκόσμιος άνθρωπος, ένας οικουμενικός Άγιος, και δια τούτο τον βλέπομεν να εμφανίζεται εις κάθε σημείον της οικουμένης, όπου τον επικαλούνται οι πιστοί, και να σώζη ανθρώπους που κινδυνεύουν τόσο εις την ξηράν όσο και εις την θάλασσαν. Είναι ευρύτατα

γνωστός εις όλον τον κόσμον, όχι μόνον μεταξύ των Ορθοδόξων αλλά και των αλλογενών και των ετεροδόξων. Χαίρομεν όμως ιδιαιτέρως εφέτος διότι συμπληρούνται τριάντα χρόνια αφ' ότου η Χάρις του Θεού αξιώνει ανελλιπώς κατ' έτος το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον να ασκή το πνευματικόν και εκκλησιαστικόν αυτού χρεωστικόν διακόνημα, έστω και ολίγας φορές το έτος, και εις την εδώ επαρχίαν αυτού. Ομιλούντες ιστορικώς, οφείλομεν να επισημάνωμεν ότι η πρωτοβουλία αύτη και το εγχείρημα υπήρξαν κόπος και μόχθος και κατάκτησις του αιμνήστου Μητροπολίτου Μύρων και μετέπειτα Εφέσου κυρού Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου. Δια της διεξαγωγής κατ' αρχήν, εν συνεργασία με την Νομαρχίαν Ατταλείας και το εν Μπάρι Ιταλίας ομώνυμον ίδρυμα, Επιστημονικών Συνεδρίων δια τον Άγιον Νικόλαον, και εν τω πλαισίω τούτων και Θείας Λειτουργίας εις την Βασιλικήν του Αγίου, τοιουτοτρόπως κατέστη, ο αιμνήστος αδελφός και διδάσκαλός μας εν Χάλκη, ηρωϊκός πρωτοπόρος και οδοδείκτης. Αργότερον ημείς με την χάριν του Θεού εγκαινιάσαμεν αναλόγους λειτουργικάς και ευχαριστιακάς συνάξεις εις την Καππαδοκίαν, την Σπάρτην, τον Πόντον, την Πέργαμον, την Έφεσον, το Κιρκιντζέ, τα Μοσχονήσια, την Σελεύκειαν, την Νικομήδειαν, τας Κυδωνίας και αλλαχού της Μικράς Ασίας, εις την οποίαν εκτείνεται η εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σήμερον, ως γνωστόν, η Μήτηρ Εκκλησία έχει αγκαλιάσει και μεριμνά δια τους διερχομένους εκ των περιοχών τούτων και εις τους χώρους τούτους κατά τα τελευταία έτη εγκαταβιώσαντας Σλαύους Ορθοδόξους αδελφούς μας και αντιμετωπίζει οφειλετικώς τας πνευματικάς ανάγκας των.



Όπως ο Άγιος Νικόλαος, εις κάθε περίστασιν και κίνδυνον και ανάγκην, μέσα εις τας τρομεράς νύκτας και τους θυελλώδεις ανέμους, συνεχίζει να θαυματουργή και να φανερώνη εις τους ανθρώπους τον αοράτως ενεργούντα δι' αὐτοῦ ζώντα Θεόν, τοιουτοτρόπως και ημείς, προσφέρομεν ως αντίδωρον εις αὐτόν, ἐπὶ τριάντα τώρα ἔτη ανελλιπῶς, τὴν Θεϊαν Λειτουργίαν «ὕπερ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς και σωτηρίας», αισθανόμενοι μεγάλην ικανοποίησιν δια το κληροδοτηθέν ἡμῖν κεκτημένον τούτο του μακαριστοῦ ἱεράρχου Μύρων και εἶτα Εφέσου Χρυσοστόμου, και συνεχίζομεν τελούντες κατ' ἔτος εις τὴν ἐπίγειον ταύτην ἱεράν Μητρόπολιν τὴν ἀναίμακτον μυσταγωγίαν, ὅπως ακριβῶς τὴν προσέφερε καθ' ἑκάστην ἡμέραν Ὁ Άγιος Νικόλαος, ὅταν διακονούσε ἐδῶ εις τὴν Ἐπισκοπὴν του.

Ἡ παρουσία του τάφου του ἐνταύθα καταλίπει μέσα μας, εις τὴν καρδίαν μας, μίαν πνευματικὴν σφραγίδα, μίαν ζώσαν μαρτυρίαν. Γνωρίζομεν διατὶ ἀγαπῶμεν τὴν πόλιν αὐτὴν, διατὶ ἀγαπῶμεν τὸν τάφον του Ἁγίου, διατὶ ἐρχόμεθα ἐδῶ καθ' ἑκάστον ἔτος ταπεινοί προσκυνηταί και συγκινούμεθα και ανανεούμεν τὰς δυνάμεις μας. Εἶναι διότι εις τὸν τάφον τούτον εὐρίσκετο τὸ σκῆνωμα του Ἁγίου Νικολάου, τὸ ὁποῖον ἦτο συγχρόνως σκῆνωμα του Θεοῦ, σκῆνωμα του Ἁγίου Πνεύματος. Παρ' ὅλον ὅτι Ὁ Άγιος εἶχε κοιμηθῆ και ἡ ψυχὴ του εἶχεν ἐπιστρέψει εις τοὺς κόλπους του αἰωνίου Πατρός, ὅμως τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δεν εἶχεν εγκαταλείψει τὸ ἐνθεον σῶμα του. Ἐμεινεν ἡ Χάρις ἀχωρίστως, ἀδιαιρέτως και μονίμως μετὰ του τιμίου λειψάνου του.



Αν και το ιερόν λείψανον του Αγίου Νικολάου μετεφέρθη εις χρόνους δυσχερείς δια τον ενταύθα γηγενή Ορθόδοξον Λαόν εις το Μπάρι της Ιταλίας, όμως το Άγιον Πνεύμα, το οποίον είχε κατασκηνώσει εν αυτώ, δεν περιορίζεται χρονικώς και τοπικώς, αλλ άπεργάζεται ημάς «κοινωνούς των θείων αυτού χαρισμάτων και λύσιν παρέχει των παρεσχηκότων δεινών»(Μέγας Βασίλειος). Μένει εις τον τάφον του Αγίου, επειδή πρώτον είχε σκηνώσει εις τον ταφέντα ενταύθα Άγιον Νικόλαον, όπως λέγει η Γραφή: «ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών Θεός, και αυτοί έσοντάι μοι λαός» (Β Κορ. ς 16).

Όσα και αν έχη υποφέρει ο Άγιός μας, όσα και αν είδαν οι νοεροί οφθαλμοί του κατά την πάροδον των αιώνων εις αυτόν εδώ τον τάφον και εις την Βασιλικήν του, εις την επίγειον κατοικίαν του, ημείς οι οποίοι ερχόμεθα από διάφορα μέρη του κόσμου, από την Κωνσταντινούπολιν, την Ρόδον, τας Αθήνας, και αλλαχόθεν της οικουμένης, δια να τελέσωμεν την Θείαν Λειτουργίαν, και ο διακονών πιστός και φιλότιμος Ποιμενάρχης της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως Ιερώτατος αδελφός άγιος Μύρων κύριος Χρυσόστομος, και μαζί μας οι αναπαυόμενοι αναρίθμητοι πρόγονοί μας εις τα ηγιασμένα Μικρασιατικά χώματα αποδεικνύομεν ότι ο Άγιος Νικόλαος και μέσα εις τα ερείπια των σεβασμάτων του και με αοράτως παρούσας τας ψυχάς των προ ημώνείναι ζωντανός, ανάμεσά μας, η πίστις μας είναι ζωντανή, ουδέν εχάθη, και δόξα τω Θεώ από τριακονταετίας και πλέον κερδίζει τους ανθρώπους του πνεύματος, κερδίζει τας καρδίας του λαού. Πράγματι, ο λαός, ο οπουδήποτε της γης λαός του Θεού, δεν έχει άλλο στήριγμα εις αυτήν την ζωήν

και εις αυτην την δυσκολον εποχην, παρα μονον τον Θεον και τους Αγιους Του. Αυτοι οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Νικόλαος, η εικων της πραότητος, είναι οι πραγματικοί ηγέται του λαού, διότι αυτοί τον ηγάπησαν πλέον πάντων, τον ηγάπησαν αληθινά και δυνατά και τον διηκόνησαν με στοργήν και αυτοθυσίαν. Δια τούτο και μας ομιλούν απ ευθείας εις την καρδίαν, αποκαλύπτουν την πραγματικότητα και την παρουσίαν του Θεού και προσελκύουν τους ανθρώπους εις τας αιωνίους πηγάς, εκ των οποίων αντλούνται αι ευγενέστεραι και δημιουργικώτεραι εμπνεύσεις.



Ο Άγιος Νικόλαος έφυγεν από την επίγειον ζωήν. Αργότερον έφυγεν από τον εδώ τάφον του. Η Βασιλική του επί χρόνους πολλούς έμεινεν αλειτούργητος. Κατελείφθη εις ερείπια. Και μονον ωρισμένοι κατ έτος ορθόδοξοι προσκυνηταί, εκ Ρωσσίας κυρίως, διήρχοντο και άναβαν ένα κερι εις την Χάριν Του. Ουδέποτε όμως ο Άγιος εγκατέλειψε και τον χώρο και τον τόπον. Οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας, ο Άγιος Νικόλαος εις την περίπτωσίν μας, είναι ταυτοχρόνως ένας πρωτότοκος και πρεσβύτερος αδελφός επί της γης αλλά και ένας προπομπός μας εις τους ουρανούς, ο οποίος μεσιτεύει υπέρ ημών εις την Τριαδικήν Θεότητα, ανταποκρίνεται εις κάθε κατάλληλον δια την σωτηρίαν μας αίτημα και το εκπληρώνει. Ουδένα αφήνει ανικανοποίητον και παραπονούμενον αλλά τρέχει και ρίπτεται και εις τα αφρισμένα κύματα και επισκέπτεται πάσχοντας και αδυνάμους και πτωχούς και σώζει ψυχάς και ζωάς. Δια τούτο και εδώ εις την περιοχήν αυτην, ως μαρτυρεί ο συναξαριστής του, οι πιστοί εις τους οποίους εθαυματούργησε, το

είδον να στάζει νερό η να είναι ιδρωμένος, η ως λευκοπώγωνα ελεήμονα γέροντα προφθαίνοντα εις όλα και ευεργετούντα όλους.

Ο Άγιος Νικόλαος μας δίδει αυτό το οποίον δεν έχει σήμερα ο κόσμος. Αυτό που απολαμβάνομεν ημείς καθ' ἑκάστην εις την Εκκλησίαν. Μεσιτεύει δια να μας δίδεται η Χάρις του Θεού ο Οποῖος εξαποστέλλει το φως και την αλήθειάν Του μέσω του Αγίου Του. Ὅσον πτωχοί και ἄσημοι και αν εἴμεθα, εἴμεθα συγχρόνως μεγαλειώδεις, διότι, δια μέσου των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, κατά τας μνήμας των Αγίων ως επί το πλείστον, λαμβάνομεν την Χάριν του Θεού, γνωρίζομεν τον Θεόν, πληροφορεῖται η καρδιά μας περί Αυτοῦ, τον Οποῖον κάποτε οι Αθηναῖοι εἶχον ονομάσει «Ἄγνωστόν Θεόν», και τον Οποῖον Παῦλος ο Απόστολος εδίδαξε και εκήρυξεν ως τον αληθῆ ζώντα Θεόν των πατέρων ημών μεταξύ άλλων και εις την ἐδῶ ευρυτέραν περιοχὴν. Ευχαριστούμεν και δοξάζομεν τον Άγιον Νικόλαον, τον διαπρύσιον αυτόν κήρυκα της αγάπης και του ελέους του Θεού, ο οποίος μας συνήγαγε σήμερα ἐδῶ, εις την πόλιν του, εις την Επισκοπὴν του, εις τον Ναόν του, εις τον τάφον του.

Ευχαριστούμεν τόνφίλτατον ἀδελφόν ἱερώτατον Μητροπολίτην Μύρων κύριον Χρυσόστομον, διότι, συνεχίζων το παράδειγμα του Γέροντος και προστάτου του και προκατόχου του, συνεχίζει να κρατῆ «ἀνημμένην την δάδα» και εμερίμνησε και δια την σημερινὴν λειτουργικὴν πανήγυριν και πανδαισίαν, εις την οποίαν προφρόνως προσεκάλεσε και ημάς. Ευχόμεθα ο Άγιος Νικόλαος να τον ανταμείψη πλουσίως και να τον στηρίξη εις το δυσχερές ἔργον του δια να τηρήᾳσβεστον την φλόγα της Ορθοδοξίας εις την ἐπίγειον Ἐπαρχίαν του, προτρεπόμεθα δε το παράδειγμά του να μιμηθούν και ἄλλοι ἀδελφοί ἐμπεριστάτων Ἐπαρχιών της Μικρασιατικῆς γῆς. Δια του ἀπό Μύρων Μητροπολίτου Εφέσου Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου τα Μύρα της Λυκίας ἐγένοντο παγκοσμίως γνωστά ως τόπος προσκυνήματος και συγκεντρώνουν κάθε χρόνον ἀναρίθμητα πλήθη χριστιανῶν.



Ωσαύτως εν ευχαριστίαις χαιρετίζομεν πάντας τους εξ Ελλάδος και αλλαχόθεν προσελθόντας προσκυνητάς, μάλιστα δε τα μέλη του σωματίου υπό την ηγεσίαν του Εξοχωτάτου εν ιατροίς κ. Π. Κολιομιχάλη, τον οποίον και ανυψώσαμε χθες εις Άρχοντα οφφικίαλον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εις επιβράβευσιν της προσφοράς και της αγάπης του. Εκφράζομεν την βεβαιότητα ότι ο Άγιος Νικόλαος θα ανταποδώση εις όλους εκατονταπλασίως τον κόπον του προσκυνήματος και ευχόμεθα να χαρίζη εις όλους μας βιώματα μυστικά και αληθινά, τα οποία να μας φέρουν εγγύτερον του Θεού και να μας βοηθήσουν να γίνωμεν κοινωνοί και κρουνοί της δόξης Του.

Άγιε Νικόλαε, μας έδωκες σήμερον μεγάλην χαράν και ευφροσύνην. Μας εγέμισες με πίστιν και ελπίδα. Η καρδιά μας πεπλάτυται. Εγινεν ευρυχωροτέρα εις αγάπην και εις πλησμονήν χάριτος. Σε δοξάζομεν και αντιπροσφέρομεν ύμνον ευχαριστίας και χαράς, προς σε τον εστιάτορα και οικοδεσπότην της σημερινής πανδαισίας.

Χαίρε ο προχέων χαρίτων πέλαγος· χαίρε ο πορίζων του μύρου το έλεος.

Χαίρε αντίληψις ψυχών ευώδης· χαίρε η ίασις σαρκός πρεπώδης.

Χαίρε ότι καθορώμενος ιλαρύνεις τας ψυχάς· χαίρε ότι ασπαζόμενος αγιάζεις νυν ημάς.

Και κατακλείομεν με ζέουσαν πίστιν και με την ευχήν η Χάρις του Αγίου να σκέπη και να διαφυλάττη από εχθρούς αοράτους και ορατούς την παγκόσμιον ποιίμνην της Μητρός Εκκλησίας, εις την οποίαν η Πρόνοια του Θεού κατέστησεν ημάς φύλακας και φρουκτωρούς. Αμήν.



ΦΩΤΟ: Νικόλαος Μαγγίνας/megali-ekklisia.blogspot.gr

Πηγή: <http://fanarion.blogspot.gr/2013/12/10.html>