

## Θεέ , Παραμυθίας.....

/ [Επιστήμες](#), [Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτό:godtube.gr

-  
Στο φως μα και στα σκοτεινά  
η άθλια ψυχή μου, θα ζητά  
να μην με αφήσεις μόνον  
και εσύ , στο πρώτο βλέμμα σου,  
με οδηγείς στο θρόνον...  
Επώνυμοι και αφανείς  
Άγιοι πάντες , ευσεβείς  
Ψυχές, πεφωτισμένες,

λαμπρές και σεσωσμένες.

Γονυπετώσ δοξάζουσιν

στον Άνακτα, κραυγάζουσιν

δεήσεις και ικεσίες,

να δώσει ευεργεσίες.....

Μέσα στου βίου τα δεινά

ψάλει η καρδιά μου, ωσαννά

και εκλιπαρεί τον Μόνον,

να συγκρατεί τον πόνον....

Να φέρνει την ειρήνην

και μέσα σε γαλήνην,

με ευχήν , προς την Κυρία μου,

η κλαίουσα καρδιά μου

να απαγγέλει στοίχους,

ενώ εσύ θα αγνοείς

τους πολλαπλούς τους ρύπους....

Τις πράξεις μου κατεύθυνε,

εξ ύψους λόγον, απεύθυνε

και τη ζωήν , διεύθυνε

σε δρόμους αληθείας

Θεέ , παραμυθίας.....

Το ζήλο πάντα να κρατώ

στο βίο , μη παραπατώ

και επέλθει η ακηδία,

η εν ζωή, κηδεία...

Μη χάσω την προαίρεση

και να μην τύχω εξαίρεση,

στη δίκαια Θεοκρισία,

όπου από πάθη, αιχμάλωτος

και σε υποκρισία,

θα έρθει η Θεοεγκατάλειψη

ως δίκαια τιμωρία...

Πέρα στον χαρυτόβρυτον

του ουρανού το θόλον

ο άθλιος ψάχνω να σωθώ

μες, την σκιά σου μόνον.....

Της αληθείας Άνακτα

Παραμυθίας Δεσπότη

αγάπης στίγματα ζητώ

να φύγω απ, τον δεσμώτη ....

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής