

Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, καινούριο Version δεν θα βγει

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Χιλιοειπωμένο.

Το ευαγγέλιο γράφτηκε πριν δυο χιλιάδες χρόνια και είναι πλέον άλλης εποχής, παρωχημένο. Τώρα, λένε αυτά που γράφτηκαν δεν ισχύουν γιατί άλλαξαν οι καιροί, ο κόσμος, η τεχνολογία προχώρησε. Στην καλύτερη περίπτωση θέλει αναθεώρηση, update, να αλλάξουν πράγματα, ιδέες για να συνάδει με την εποχή μας.

Αυτόματα μου έρχεται στο μυαλό ένα σωρό προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία κάθε λίγο και λιγάκι χρειάζονται αναβάθμιση. Πληρώνεις και παίρνεις το καινούριο Version που κάνει καλύτερα τη δουλειά του, ταιριάζει καλύτερα σε εσένα και στον υπολογιστή σου. Προσαρμόζεται το software σε εσένα, στις ανάγκες σου. Το παλιό είναι για πέταμα, δε σε ικανοποιεί πλέον. Έχεις προχωρήσει πλέον εσύ, μην κοιτάς πίσω. Ξέχασε το παλιό. Στα χέρια σου έχεις το καινούριο πρόγραμμα ή το καινούριο iPhone.

Σκέπτομαι αν το ευαγγέλιο είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα τότε ναι χρειάζεται αναβάθμιση. Καθετί ανθρώπινο φθείρεται, είναι πεπερασμένο, θέλει φτιάξιμο, ανακαίνιση. Το εμπλουτίζει ο άνθρωπος με καινούριες ιδέες, τεχνολογία κάνει το

update του και προχωρεί.

Εάν όμως είναι εκ Θεού και το πιστεύουμε, τότε υπάρχει περίπτωση ο Θεός να κάνει λάθη, εφόσον a priori είναι αλάνθαστος και είναι « η Αλήθεια ».

Αναπόφευκτα πρέπει να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Πιστεύουμε ότι το ευαγγέλιο είναι εκ Θεού ή όχι; Αν πιστεύουμε ότι είναι εκ Θεού τότε δεν θα βγει σε καινούριο Version δίκην Windows 2013 ή κάποιου Smartphone. Αν δεν είναι εκ Θεού τότε ας μην το συζητάμε ας μην το διαβάσουμε καν που λέει ο λόγος. Με παλιατζούρες θα ασχολούμαστε τώρα; Ας πιάσουμε τον παλμό της εποχής μας και ας ακολουθήσουμε το ρεύμα(ή το ρέμα).

Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι όπως υπεύθυνα διαλέγουμε σε ποια πλευρά είμαστε έτσι υπεύθυνα και ανάλογα θα υποστούμε τις συνέπειες της επιλογής μας. Η τιμωρία εκ Θεού για την επιλογή μας είναι εκτός συζήτησης. Απλώς χάνουμε την ευκαιρία μέσα από το Ιατρικό εγχειρίδιο που ονομάζεται Ευαγγέλιο να θεραπεύσουμε τα πάθη μας που μας ταλαιπωρούν. Τώρα για τη μέλλουσα ζωή Κύριος οίδη τις συνέπειες.

Έχουμε την τάση ως ατελείς άνθρωποι καθετί που δεν μας ταιριάζει να το αλλάζουμε, να το προσαρμόζουμε σε εμάς, να το τραβάμε σα λάστιχο από 'δω από 'κει μέχρι να έρθει στα μέτρα μας. Στόχος, να μην κουραστούμε, να μην πονέσουμε, να νοιώσουμε περισσότερη ευχαρίστηση. Αίτιο όλων αυτών ο εγωισμός και η φιλαυτία. Όχι όπως θέλεις εσύ αλλά όπως θέλω εγώ. Όπως η σάρκα μου αναπαύεται, όπως η ψυχή μου μπορεί.

Μα μπορεί κάποιος να πάει στον ιατρό και να του πει «ιατρέ έτσι θα κάνεις την θεραπεία, δώσε μου αυτό το φάρμακο». Τότε τι χρειάζεται ο ιατρός; Ο εγωισμός σου θα σε θεραπεύσει; Υποτάσσεσαι και κάνεις αυτά που σου λένε, αλλιώς θεραπεία δεν υπάρχει. Έτσι και με το Ευαγγέλιο η υποψία ότι θα βγει κάτι καινούριο μόνο στην αμέλεια, στον ωχαδελφισμό μας οδηγεί και στο «δεν μου ταιριάζει»

Υπάρχει περίπτωση π.χ να αλλάξει κάτι στο «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» ή «αγάπα Κύριον το Θεόν σου εξ'όλης της καρδιάς σου κ.λ.π». Ή μήπως πρέπει να αλλάξει το ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να χωρίζει παρά μόνον για λόγους μοιχείας(και αυτό συζητείται). Μήπως πρέπει να αλλάξει η συγχώρεση για φίλους αλλά κυρίως για εχθρούς; Το «τούτο το γένος των δαιμόνων εκπορεύεται μόνο με νηστεία και προσευχή» και αυτό; Είναι πλήθος τα παραδείγματα.

Γκρίζες περιοχές δεν υπάρχουν, ή πιστεύεις ή όχι.

Μην αναμένουμε να παρουσιαστεί καινούριο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι που έχουμε, γραμμένο σε πάπυρους, σε πλάκες δεν ξέρω και εγώ που. Ούτε σε cd ούτε σε IBook. Αυτό θα είναι στους ατελεύτητους αιώνες έως συντέλειας του κόσμου. Ας το πάρουμε χαμπάρι η αναμονή για κάτι καινούριο σκοτώνει, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά!

Νέαρχος Παναγή

Λεμεσός

Πηγή: pentapostagma.gr