

1.

Μ

Ο



[δοξη πίστη](#)

Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας

μας, λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες του σώματος για την υγεία της ψυχής!

Ιησούς Χριστός, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών!

Γι' αυτό χωρίς γογγυσμό, αλλά με ευχαριστία και δοξολογία,

πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως φάρμακα της αιωνίου ψυχής μας.

«Παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ώτα,

εγώ δε ουκ απειθώ ουδέ αντιλέγω.» (Ησ. 50,5)

Ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος έλεγε:



*Αγιογραφία του αγίου Γέροντος Πορφυρίου του  
Καυσοκαλυβίτου*

«Αισθάνομαι την ασθένεια ως αγάπη του Χριστού». ( Βίος και Λόγοι, σελ. 471 Περί ασθενείας ).

«Ευχαριστώ τον Θεό, που μου έδωσε πολλές αρρώστειες. Πολλές φορές του λέω: Χριστέ μου, η αγάπη Σου δεν έχει όρια! Το πως ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστειες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι, όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή».

Επίσης έλεγε:

"Αν για έναν άρρωστο δεν κάνουμε προσευχή, η αρρώστια θα ακολουθήσει την φυσική της πορεία. Ενώ, αν κάνουμε προσευχή, μπορεί να αλλάξει δρόμο. Γι' αυτό πάντα να κάνετε προσευχή για τους αρρώστους".

*Γέροντας Παΐσιος*



ΙΕΡΑ + ΙΚΩΝΗ  
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΕΙΠΤΟΥ  
8ΟΥ ΛΟΚΜΟΣ Π.Α.Χ.

«Το τέλειο είναι να μην προσευχόμαστε για την υγεία μας. Να μην ευχόμαστε να γίνομαι καλά, αλλά να γίνομε καλοί». ( σελ. 483 ).

Και:

«Αν θέλετε να έχετε υγεία και να ζήσετε πολλά χρόνια, ακούστε τι λέγει ο σοφός Σολομών:

«Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή αγίων σύνεσις· το δε γνώναι νόμον διανοίας εστίι αγαθής· τούτω γαρ τω τρόπω πολύν ζήσεις χρόνον και προστεθήσεται σοι έτη ζωής». Να το μυστικό: ν' αποκτήσουμε αυτή τη σοφία, αυτή τη γνώση και τότε όλα θα λειτουργούν καλά, τα πάντα θα τακτοποιούνται και θα ζούμε με χαρά και υγεία». ( σελ.485 ).

( Από το βιβλίο Ανθολόγιο Συμβουλών, σελ. 106 )

Ο Γέρων Πορφύριος σε μία συζήτηση που είχε με κάποιους αδελφούς μεταξύ άλλων είπε:

“Το φάρμακο με το οποίο καταπολεμείται ο καρκίνος είναι πολύ εύκολο και οι

γιατροί το «συναναστρέφονται» καθημερινά και το έχουν μπροστά στα μάτια τους· όπως με την Χάρη του Θεού κι εγώ το γνωρίζω. Ο Θεός όμως δεν τους το αποκαλύπτει, γιατί τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας αυτής της ασθένειας έχει γεμίσει ο Παράδεισος”!

Η ασθένεια, είναι ένας άλλος επίσης δρόμος που μας ανεβάζει στην Βασιλεία των Ουρανών, όταν την αντιμετωπίζουμε χωρίς γογγυσμό, με μετάνοια, δοξολογία κι ευχαριστία προς τον Θεό!

Μ.Σ.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ!

**Πηγή:** [kaiomenivatos.blogspot.gr](http://kaiomenivatos.blogspot.gr)