

30 Νοεμβρίου 2013

Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης: Πως μπορούμε να κρίνουμε μία πίστη;

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Παΐσιος Αγιορείτης](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτό: agioritis.pblogs.gr

Την απάντηση την δίνει ο Ιησούς Χριστός: «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες. από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς...» (Ματθ. ζ 15-16)

Από τους καρπούς που έχει η κάθε μία πίστη, από αυτούς τους «καρπούς» μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα.

* Έτσι λοιπόν οι Μωαμεθανοί, ακολουθώντας την πίστη τους, έχουν καταδικάσει σε εξευτελισμό και δυστυχία τους μισούς από τους οπαδούς τους, τις γυναίκες!!! Δεν τις δέχονται ούτε στα τζαμιά... είναι μέσα στο κοινωνικό σύστημα του Ισλάμ, πολίτες... ανύπαρκτοι, έσχατης κατηγορίας. «Καρπός» λοιπόν του Ισλάμ, η δυστυχία των γυναικών, η πολυγαμία, και η ομοφυλοφιλία. Άλλος καρπός του Ισλάμ ο «ιερός πόλεμος». Για να σε πείσουν να λατρεύσεις τον Αλλάχ και τον «προφήτη» τους Μωάμεθ, θα σε εκβιάσουν και θα σε σκοτώσουν αν αρνηθείς. Όχι από διαστρέβλωση του «θείου νόμου», αλλά γιατί έτσι διδάσκει το κοράνι!!!

* Καρπός του Ινδουισμού η σημερινή κατάντια της Ινδίας. Κοινωνική στασιμότητα, στραγγαλισμός των λαϊκών δυνάμεων μέσω του ρατσιστικού συστήματος των καστών, που επιβλήθηκε από τις «θεόπνευστες» Βέδες και τους «θεόπνευστους» Βραχμάνους. Δουλοποίησαν ολόκληρη την κοινωνία και αυτή αντέδρασε με την αδιαφορία και την απάθεια. Τώρα πληρώνουν με την απέραντη φτώχεια και δυστυχία τους «καρπούς» της πλάνης τους. Είναι γνωστή η ανατολίτικη «απάθεια» και «αδιαφορία» που οφείλεται στο συνεχή στραγγαλισμό των δημιουργικών δυνάμεων των ατόμων από το σύστημα των καστών, που οδηγεί τα πρόσωπα στην απογοήτευση, την αδιαφορία, την αδράνεια, το μαρασμό, τα ναρκωτικά, τη μοιρολατρεία...

* Ας δούμε τους «καρπούς» της παπικής πλάνης: 1) Πουλούσαν «συγχωροχάρτια». Δηλαδή, έναντι χρηματικής αμοιβής στον Πάπα της Ρώμης, έπαιρνες άφεση αμαρτιών και αγόραζες έτσι θέση στον Παράδεισο. 2) Η Ιερά εξέταση: Καίγανε στην φωτιά όποιον τολμούσε να κάνει κριτική στις πράξεις του Πάπα και τις διεστραμμένες αιρετικές διδασκαλίες του. 3) Σταυροφορίες: Δηλαδή με το πρόσχημα της θρησκείας σκότωναν, λεηλατούσαν, διψασμένοι για εξουσία και πλούτο. 4) Ουνία: Μεταμφίηση, υποκρισία, προσπάθεια εξαπάτησης των απλών ανθρώπων και βίαιος προσηλυτισμός κατά περίπτωση. 5) Το παπικό αλάθητο: είναι η χειρότερη αίρεση που εμφανίστηκε στην Ιστορία... μια ανταρσία χωρίς προηγούμενο κατά του Ιησού Χριστού.... Ο πάπας «εξόρισε» το Χριστό στον ουρανό και έγινε ο ίδιος επίγειος, αλάθητος Θεός...

* ...Οι φανατικοί Ιουδαίοι - Εβραίοι (Σιωνιστές) προβάλλουν την άποψή τους, ότι

αυτοί είναι «ο εκλεκτός λαός του Θεού» που είναι προορισμένος από τον Θεό να κυριαρχήσει πάνω στη γη. Έτσι δικαιολογούν τα σχέδια και τις προσπάθειές τους για παγκόσμια κυριαρχία σήμερα. Μάλιστα λένε ότι τις δέκα εντολές που δόθηκαν στον προφήτη Μωυσή στο όρος Σινά, αφορούν τις σχέσεις μόνο μεταξύ των Εβραίων και όχι μεταξύ Εβραίων και άλλων λαών. Έτσι, για παράδειγμα το «ου κλέψεις», το «ου φονεύσεις», το «ου μοιχεύσεις» είναι αμαρτία όταν παραβιασθεί από Εβραίο σε Εβραίο. Όταν όμως κάποιος Εβραίος κλέψει, φονεύσει κάποιον μη Εβραίο, τότε ηθικά και νομικά είναι αδιάφορο, γιατί πας μη Εβραίος είναι «γκοίμι», δηλαδή ανθρωπόμορφο κτήνος γεννημένο για την εξυπηρέτηση των Εβραίων. Αυτά πρεσβεύουν οι σύγχρονοι Σιωνιστές.

* ... Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν παρουσιάσθηκαν ποτέ στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλη την μακρόχρονη ιστορία των 2.000 χρόνων της... Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως διδασκαλία, ως σύνολο δεν γνώρισε, παρήγαγε η στήριξε τέτοιες φρικιαστικές καταστάσεις. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, και στη σημερινή δύσκολη εποχή, συνεχίζει να «παράγει» Αγίους, παρόλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Πράγμα μοναδικό σ' ολόκληρο τον πλανήτη.

Πηγή: agiazoni.gr