

1 Δεκεμβρίου 2013

Ποιμαντική επίσκεψη στην Ενοριακή Κοινότητα της πόλεως Impfondo, στο βόρειο Κονγκό Μπραζαβίλ

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Ιερά Επισκοπή Μπραζαβίλ-Γκαμπόν

Θεμελίωση του πρώτου Ιερού Ναού στο βόρειο Κονγκό

Ποιμαντική επίσκεψη στην Ενοριακή Κοινότητα της πόλεως Impfondo, στο βόρειο Κονγκό, πραγματοποίησε από 20ης έως 22ας Νοεμβρίου 2013 ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμων.

Κατά την 21η Νοεμβρίου, εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Θεοφιλέστατος συμπροσευχήθηκε κατά την Θεία Λειτουργία με τους ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι ανήκουν στις φυλές των Πυγμαίων και των Μπαντού, στην ενοικιαζόμενη από την Επισκοπή οικία που χρησιμοποιείται ως λατρευτικός χώρος και εκήρυξε τον θείο λόγο. Ακολούθως, είχε την χαρά της επικοινωνίας με τους

γηγενείς, οι οποίοι διά του υπέργηρου αρχηγού της φυλής των Πυγμαίων εξεδήλωσαν τα φιλόξενα αισθήματά τους.



Αμέσως μετά μετέβη στο χωρίο των Πυγμαίων, εντός του τροπικού δάσους και παρέμεινε επί μακρόν στο μοναδικό «σχολείο» (ξύλινη καλύβα), προσφέροντας μικρές ευλογίες προς τους μαθητές. ...



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η οποία αποτελούσε την πρώτη επέτειο της αρχιερατικής εκλογής του, ο Επίσκοπος έθεσε, Χάριτι Θεού, τον θεμέλιο λίθο του Ιερού Ενοριακού Ναού στο κέντρο της πόλεως του Imrfondo. Το ιερό τούτο ενδιαίτημα, το οποίο θα τιμάται επ' ονόματι του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Νικολάου, αποτελεί δωρεά ευσεβούς χριστιανής προς την τοπική Εκκλησία του Κονγκό διά του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» και είναι ο πρώτος Ορθόδοξος Ναός που ανεγείρεται στο βορρά της μεγάλης χώρας του Κονγκό, καθιστάμενος ταυτοχρόνως το ιεραποστολικό κέντρο για την περαιτέρω διάδοση του Ευαγγελικού κηρύγματος στην ευρύτερη περιοχή, έως τα σύνορα του Καμερούν και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.





Προ του πέρατος της τελετής ο Θεοφιλέστατος ομίλησε προς τους παρευρισκομένους για την σπουδαιότητα του γεγονότος και τον βίο των Εφόρων Αγίων του ανεγερθησομένου Ναού, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ευγνωμόνως τόσο τα μέλη του δραστηρίου Ιεραποστολικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» για τις πολλαπλές ευεργεσίες και την αμέριστη συναρωγή τους προς την Ιερά Επισκοπή, όσο και τις τοπικές αρχές για την άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε αίτημα Αυτής.



Την επομένη, ο Επίσκοπος είχε πολύωρη συνεργασία με τον Αιδεσιμ. π.Σέργιο Mabelemo, Εφημέριο της Ενοριακής Κοινότητας Τιμίου Προδρόμου-Αγίου Νικολάου, τον Πρόεδρο της Ενοριακής Επιτροπής, συνεργάτες του ιεραποστολικού έργου και τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Likouala.

Περισσότερα...

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100005785866727&fref=ts>

Πηγή: ampelonas-trygetes.blogspot.gr