

## **Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή και μνήμη του Αγίου Στυλιανού. προστάτου**



Την

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2013, τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την συμμετοχή του Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του ομωνύμου Δήμου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ματθαίου Χάλαρη και του Εφημερίου του Ιδρύματος π. Αντωνίου Χρήστου.

Στο κήρυγμά του ο π. Ματθαίος στο Κοινωνικό, αναφέρθηκε και στους τέσσερις Αγίους που εορτάζει η Εκκλησία στις 26 Νοεμβρίου με λίγα στοιχεία από τον τρόπο που αθλήθηκαν κατά Χριστό, τον Όσιο Αλύπιο τον Κιονίτη, τον Όσιο Ακάκιο τον «εν Κλήμακι», τον Όσιο Νίκωνα τον Μετανοείτε και τον Όσιο Στυλιανό τον Παφλαγόνα, με αντιπαραβολή και σύγκριση του όρου κρίση για τον κόσμο αυτή τη στιγμή (οικονομική, εθνική, κοινωνική κτλ) και τη λέξη κρίση για την Εκκλησία (η κρίση Του Θεού στη Δευτέρα παρουσία) και πόσο πιο βαθύτερη και ουσιαστικότερη είναι η θεολογική της εκδοχή. Στάθηκε στο λόγο του ο ομιλητής, ιδιαίτερα στον

Άγιο Στυλιανό και την φροντίδα του και αγάπη που είχε για τα παιδιά. Κλείνοντας την ομιλία του ο π. Ματθαίος τόνισε ότι το Συναξάρι της Εκκλησίας μας είναι ωφέλιμο και αν το υλοποιήσουμε μιμητικά στη ζωή μας θα αποκτήσει νόημα, ώστε να υπερβούμε αντικειμενικά και υποκειμενικά κάθε κρίση, πνευματική και οικονομική.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο π. Αντώνιος μετέφερε τις ευλογίες και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ. Παύλου και ευχαρίστησε τον π. Ματθαίο που φροντίζει ανελλιπώς κάθε χρόνο να έρχεται και να λειτουργεί στη μνήμη του Αγίου σε αυτό το Εκκλησάκι, καθώς σε όλους τους προσκυνητές και εθελοντές, που βοήθησαν και συνέβαλαν ο κάθε ένας με τον τρόπο του, στον ευτρεπισμό του Ναού για την πανήγυρή του.

Στο τέλος ο Εφημέριος του Ιδρύματος, μετέβηκε με το Άγιο Δισκοπότηριο σε όλα τα τμήματα του Ιδρύματος, για να κοινωνήσουν τα παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να βρίσκονται στο Εκκλησάκι.

*Εκ του Ιερού Παρεκκλησίου του Κ.Α.Α.Π. Βούλας*









Πηγή: [lavaron.gr](http://lavaron.gr)