



**οποίος**

Όταν γράφω

**μουσική, πάντα μπροστά μου είναι μια εικόνα του Σωτήρα.**

## **Τζον Τάβενερ, (28/1/1944 - 12/11/2013)**

Ο σερ Τζον Τάβενερ, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κλασικής μουσικής της Βρετανίας, έργα του οποίου είχαν ακουστεί και στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 69 ετών, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Ο Τάβενερ είχε σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και άφησε πίσω του πλούσιο έργο αφού συνέθετε επί πέντε δεκαετίες. Έγινε διεθνώς γνωστός για το έργο του *The Protecting Veil* και για το *Song for Athene*, το οποίο παίχτηκε στην κηδεία της Νταϊάνας, το 1997.



Μεγάλο μέρος του έργου του αφορά εκκλησιαστική μουσική και βασίστηκε στις λειτουργικές παραδόσεις της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο ίδιος βαπτίστηκε ορθόδοξος σε ηλικία 33 ετών (Τον βάπτισε το 1977 ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αντώνιος Bloom)

Η υγεία του Τάβενερ ήταν κακή για πολλά χρόνια. Ενώ διένυε την τέταρτη δεκαετία της ζωής του υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ το 1990 διαγνώστηκε με το Σύνδρομο Μάρφαν, μια σπάνια κληρονομική διαταραχή που προκαλεί προβλήματα στην καρδιά. Το 2007 είχε υποστεί σοβαρή καρδιακή προσβολή.



Ο Τζέιμς Ράστον, ο διευθύνων σύμβουλος του εκδοτικού οίκου Chester Music, έπλεξε το εγκώμιο του συνθέτη, σημειώνοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος με ισχυρές πεποιθήσεις, τεράστια ζεστασιά, πίστη και χιούμορ. “Ο Τζον Τάβενερ ήταν μία από τις μοναδικές και πιο εμπνευσμένες φωνές της μουσικής της τελευταίας 50ετίας”, σημείωσε.



Το 2000 ο Τάβενερ τιμήθηκε με τον τίτλο του “σερ” για την προσφορά του στη μουσική. Ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.

The Wale(Το κήτος)Εμπνευσμένο από τον προφήτη Ιωνά και το κήτος

John Tavener - Funeral Ikos

Από την παιδική ηλικία, ένιωσα τη μεταφυσική, πνευματική αίσθηση της πραγματικότητας. Μια φορά πήγε σε μια Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Λονδίνο και αισθάνθηκα σαν στο σπίτι μου εκεί. Ήταν εξαιρετικά απλό: Ήμουν στο σπίτι μου, και ήμουν σε αυτό. Γεννήθηκα Βρετανός στις φλέβες μου ρέει το αίμα των Σκωτσέζων. Από την άποψη της θρησκείας ήμουν Πρεσβυτεριανός- αλλά αυτό απέχει πολύ από την ορθόδοξη θρησκεία. Το πιο εκπληκτικό πράγμα για μένα σε αυτή τη δράση μου ήταν ότι δεν υπήρχε κάποια λογική, κάποια σκόπιμότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν επιλεγεί από τον Θεό αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο.... Η μουσική μου είναι εμπνευσμένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με αυτό, μπορέσα να αγγίξω τις καρδιές των Βρετανών με τρόπο που ποτέ δεν ονειρεύτηκε και με το οποίο ποτέ δεν είχε έρθει σε επαφή. “Τζον Τάβενερ

**Πηγές:** [ysterografa.gr](http://ysterografa.gr)- [proskynitis.blogspot.gr](http://proskynitis.blogspot.gr)