

5 Νοεμβρίου 2013

Εορτές Αγιοκατατάξεως Αγίου Δαυίδ, τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντος

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)





Με την πρέπουσα τιμή και με βαθειά ευλάβεια εόρτασε ο πιστός λαός της Δράμας για πρώτη φορά τη μνήμη του Αγίου Δαυίδ του Βασιλέως, τελευταίου αυτοκράτορος της Τραπεζούντος, των τριών τέκνων του Βασιλείου, Μανουήλ, Γεωργίου, και του ανεπιού του Αλεξίου.

Το απόγευμα του Σαββάτου 2 Νοεμβρίου 2013 στην κατάμεστη αίθουσα τελετών του Μουσικού Σχολείου Δράμας πραγματοποιήθηκε εόρτια εκδήλωση επί τη Αγιοκατατάξει.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πάυλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Πέτρος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους, ο κ. Κυριάκος Χαρακίδης, Δήμαρχος Δράμας και η κ. Ευαγγελία Σπυράκου, Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Δράμας.

Στη συνέχεια η χορωδία του Μουσικού Σχολείου, υπό την διεύθυνση των καθηγητών και ιεροψαλτών κ. Νικολάου Στεφανάκη και κ. Κωνσταντίνου Παυλίδη, απέδωσε θαυμάσια ύμνους από την Ακολουθία των Αγίων. Ακολούθησε ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Δοσιθέου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης, με θέμα: «Πορφύρα και Αίμα, Σκήπτρον και Μάχαιρα».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη χορωδία του Μουσικού Σχολείου που ερμήνευσε ποντιακά άσματα και με την ομιλία του κ. Μιχαήλ Χαραλαμπίδη «Τουρκισμός και Ποντιακότητα στον Πόντο σήμερα». Η εκδήλωση έκλεισε με παλαίμαχους πυρριχιστές που χόρεψαν υποδειγματικά το χορό «Σέρρα».

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας τελέστηκε ο Όρθρος, η ειδική Ακολουθία επί τη Αγιοκατατάξει και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκοπίου, εκπροσώπου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα, Λαγκαδά κ.Ιωάννου, του Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ.Νεκταρίου, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αριανζού κ. Βαρθολομαίου και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ. Παύλου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αιδίδμων Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.







Πηγή: <http://www.romfea.gr/ektakta-nea-2/20119-2013-11-04-16-32-14>