

300 σάντουιτς για ένα δαχτυλίδι αρραβώνων



Μπορούν 300 σάντουιτς να

αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου; Κι όμως, σίγουρα θα αλλάξουν τη ζωή μιας συγγραφέως από τη Νέα Υόρκη, η οποία, τρελά ερωτευμένη με το σύντροφό της, δέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόκλησή του, να του φτιάξει 300 σάντουιτς για να την παντρευτεί -και ναι ισχύει ότι ο δρόμος για την καρδιά ενός άντρα περνάει από το στομάχι.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Είναι Κυριακή, Ιούνης του 2012. Η συγγραφέας και ο σύντροφός της παρακολουθούν ακόμη ένα επεισόδιο των Star Wars, όταν ο «Ε» -έτσι τον αποκαλεί στο blog της- ζητά από τη σύντρόφό του να του φτιάξει ένα σάντουιτς. «Ο σύντροφός μου έχει δύο αδυναμίες: Τα Star Wars και τα σάντουιτς. Κάθε πρωί, δεν ακούω “πού είναι τα κλειδιά μου;” ούτε καν “πού είναι οι κάλτσες μου”, παρά μόνο “αγάπη μου θα μου φτιάξεις ένα σάντουιτς;” γράφει η συγγραφέας -η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη- στο προσωπικό της blog.

Εκείνη τη μέρα του έφτιαξε ένα σάντουιτς με γαλοπούλα, μαύρο ψωμί, μουστάρδα, αγγουράκι και ελβετικό τυρί, με το οποίο ο «Ε» ενθουσιάστηκε και αναφώνησε καταβροχθίζοντάς το «αυτό είναι το πιο εύγευστο σάντουιτς που έχω δοκιμάσει ποτέ!». Κι αμέσως μετά, επάνω στον ενθουσιασμό του, είπε τη λέξη που οι πλείστες γυναίκες άνω των 30 ονειρεύονται να ακούσουν: τη λέξη γάμος. Αφού εξαφάνισε και το τελευταίο ψίχουλο ψωμιού, την κοίταξε και της είπε «Μένουν άλλα 300 σάντουιτς και θα αποκτήσεις ένα δαχτυλίδι αρραβώνων».

Από τότε η συγγραφέας, χρησιμοποιώντας τη φαντασία της, ξοδεύοντας ώρες στην κουζίνα, έχει αφοσιωθεί στο σκοπό της: να αποκτήσει αυτό το δαχτυλίδι. Και σε αυτούς που την κατακρίνουν λέγοντας πως είναι τρελή ή απελπισμένη για γάμο, απαντά: «Ο Ε δεν μου είπε “Αν δεν μου φτιάξεις 300 σάντουιτς θα σε αφήσω”. Απλά με προκάλεσε... και είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύει τις προκλήσεις».

Το πρώτο σάντουιτς από τα 300, ήταν το «Turkey and Swiss on Country», ενώ μόλις χθες, 24 Οκτωβρίου, έφτιαξε το 191^ο στη λίστα. Μάλιστα, η συγγραφέας δημιούργησε το blog [«Three Hundred Sandwiches»](#), μέσα από το οποίο μοιράζεται καθημερινά τις συνταγές της αλλά και την όλη εμπειρία της με τον κόσμο -μπορείτε κι εσείς να τής προτείνετε το δικό σας αγαπημένο σάντουιτς.

Εσείς μέχρι πού θα φτάνατε για να παντρευτείτε τον άνθρωπο που αγαπάτε;

Ακολουθούν φωτογραφίες από το blog:

Το πρώτο της σάντουιτς



Sandwich #189-"Failure is Always an Option" Egg and Tomato Jam Breakfast Sandwich

by [300 SANDWICHES](#) posted on [OCTOBER 21, 2013](#)



The Best Compliment To Give a Man

by [300 SANDWICHES](#) posted on [OCTOBER 18, 2013](#)

He's
the type of boy
I'd make
a sandwich for.

Της Θεοδώρας Γιάγκου

Πηγή: elita.philenews.com