

Ρώσοι, Βούλγαροι και Κύπριοι προσκυνητές τίμησαν την Παναγία την Παντάνασσα στο Πόρτο Λάγος(φωτο)

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Ορθόδοξη πίστη](#)



Καθηγούμενος Εφραίμ: Η κρίση που βιώνουμε δεν είναι οικονομική αλλά πνευματική.

Πλήθος πιστών παρευρέθηκαν και φέτος στις 24 Σεπτεμβρίου στο μετόχι της Μονής Βατοπεδίου στο Πόρτο Λάγος για να τιμήσουν την γιορτή της Παναγίας Παντάνασσας.

Το απόγευμα της παραμονής τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας χοροστατούντος του Καθηγουμένου Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους Εφραίμ, ενώ ακολούθησε λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Παντάνασσας.

Η εικόνα της Παναγίας της Παντάνασσας γίνεται τόπος προσκυνήματος για ανθρώπους όχι μόνο από τη Θράκη, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα που προσεύχονται και αφήνουν φωτογραφίες και τάματα ζητώντας να προστατέψουν τους ίδιους αλλά και αγαπημένα πρόσωπα από τις ασθένειες και το κακό.

Πιστοί από τη Βουλγαρία την Κύπρο αλλά και την Ρωσία βρέθηκαν στο Πόρτο

Λάγος για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Στο κύρηγμα του Ο Καθηγούμενος Εφραίμ τόνισε ότι μεταφέρουμε την εικόνα πάνω στο ξύλο με τιμές, όχι γιατί είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά γιατί το πρόσωπο που εικονίζεται στο σανίδι είναι η μητέρα του Θεού.

Έχω συναντήσει ανθρώπους που δεν είναι τόσο ευλαβείς, έρχεται όμως κάποια στιγμή η ώρα που την αναζητούν και ζητούν τη βοήθεια της. Τα μετόχια του Αγίου Ορους υπάρχουν, όχι για επενδύσεις, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά για να παρηγορείται ο λαός και κυρίως το γυναικείο φύλο που δεν μπορεί λόγω της παράδοσης να εισέλθει στον αντρικό Παρθενώνα του Αγίου Ορους. Το μετόχι αυτό το κρατούμε όχι για εμάς αλλά για την δική σας τη σκέπη και τη βοήθεια, γι' αυτό φέραμε και την εικόνα αυτή εδώ για να έρχεστε εδώ να προσκυνάτε και να προσεύχεστε και να φεύγετε ελαφρότεροι και αναπαυμένοι.



Πλήθος πιστών προσέρχονται για να προσκυνήσουν.



Προς τον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας









Το εσωτερικό του Ναού του Αγίου Νικολάου





Ρώσοι προσκυνητές επισκέπτονται το Μετόχι της Μονής Βατοπαιδίου.



Η περιφορά της Θαυματουργής Εικόνας





Πηγή: inkomotini.blogspot.gr