

Χριστιανοί σκοτώνονται για λύτρα στην Αίγυπτο - Συνεχείς σφαγές!

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Δεν είναι μόνο οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, και τα θεσμικά όργανα των Χριστιανών της Αιγύπτου υπό επίθεση από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τους υποστηρικτές της, αλλά και οι ίδιοι οι Χριστιανοί, με σχεδόν μηδενική «κάλυψη» των γεγονότων από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Επιμέλεια - μετάφραση Σταύρος Ζουλάκης

Μέρες πριν, για παράδειγμα, οι Κόπτες είχαν μια κηδεία για τον Wahid Jacob , ένα νεαρό διάκονο Χριστιανό που λειτουργούσε στην εκκλησία Βαπτιστών του Αγίου Ιωάννη, στην περιφέρεια της Qusiya όπου βρίσκεται η επισκοπή Asyut. Απήχθη στις 21 Αυγούστου από “αγνώστους ” που ζητούσαν υπέρογκα λύτρα ύψους 1.200.000 αιγυπτιακών λιρών (που ισοδυναμούν με 171.000 δολάρια ΗΠΑ), από την

πάμφτωχη οικογένειά του. Επειδή η οικογένειά του δεν μπορούσε να συγκεντρώσει το ποσό, ο νεαρός εκτελέστηκε. **Το σώμα του πετάχτηκε σε ένα χωράφι όπου βρέθηκε αργότερα. Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία του είπε ότι το σώμα του έφερε σημάδια εκτεταμένων βασανιστηρίων.**

Στην πραγματικότητα οι απαγωγές νεαρών Χριστιανών για λύτρα, γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένες στην Αίγυπτο. Τον περασμένο Απρίλιο , ο 10χρονος Sameh George , ένας άλλος διάκονος, στο St Abdul Masih (« Υπηρέτης του Χριστού») Εκκλησία στη Μίνια, είχε επίσης απαχθεί από " αγνώστους " στη διαδρομή προς την εκκλησία, προκειμένου να συμμετάσχει στην Ιερά προσευχή για το Ορθόδοξο Πάσχα. Οι γονείς του, δήλωσαν ότι ήταν συνήθεια του να πηγαίνει στην εκκλησία το βράδυ, αλλά όταν δεν επέστρεψε, άρχισαν να πανικοβάλλονται. Έλαβαν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, οι οποίοι τους ενημέρωσαν ότι είχαν το παιδί στην κατοχή τους, και θα το εκτελούσαν αν δεν λάμβαναν λύτρα 250.000 αιγυπτιακών λιρών.

Αν και όσοι απήχθησαν στην Αίγυπτο και σε μερικές περιπτώσεις θανατώθηκαν για λύτρα, δεν είναι όλοι διάκονοι , είναι σχεδόν πάντα εκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί. Τον περασμένο Απρίλιο , για παράδειγμα , άλλο ένα μικρό αγόρι, Κόπτης Χριστιανός 12 ετών ο Abanoub Ashraf, είχε επίσης απαχθεί ακριβώς μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Παύλου στην περιοχή Shubra al - Khayma. Οι απαγωγείς του , τέσσερις άνδρες , έβαλαν ένα μαχαίρι στο λαιμό του, τον έσυραν στο αυτοκίνητό τους, άνοιξαν πυρ εναντίον της εκκλησίας, και στη συνέχεια επιτάχυναν για να εξαφανισθούν. Αργότερα κάλεσαν την οικογένεια του αγοριού απαιτώντας ένα μεγάλο ποσό χρημάτων για τη ζωή του.

Το μίσος για τους Χριστιανούς - τους οποίους αντιμετωπίζουν όχι καλύτερα από τα σκυλιά - είναι τέτοιο που κάποιες φορές ακόμα και μετά την καταβολή λύτρων, οι μουσουλμάνοι απαγωγείς τους σφάζουν. Αυτή ήταν η μοίρα και του 6χρονου Cyril Joseph , που απήχθη τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με Αραβική ανταπόκριση , " η οικογένεια του αγοριού είναι υπό κατάρρευση αφού παρά την καταβολή 30.000 λιρών στον απαγωγέα, αυτός σκότωσε το αθώο παιδί και έριξε το σώμα του στην τουαλέτα του σπιτιού του, για να ξεθαφτεί αργότερα πρησμένο και μουχλιασμένο.

Σε ότι αφορά τα κορίτσια, είναι ακόμη πιο ευάλωτα από τα αγόρια και εξαφανίζονται με μεγάλη συχνότητα. Όπως μάλιστα θέτει το θέμα μια διεθνής Χριστιανική έκθεση, "εκατοντάδες Χριστιανές έχουν απαχθεί , αναγκάζονται να ασπαστούν το Ισλάμ , και εξαναγκάζονται σε γάμο στην Αίγυπτο. Αυτά τα περιστατικά συχνά συνοδεύονται από πράξεις βίας , συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές σωματικής και ψυχικής κακοποίησης ".

Έτσι, ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι οι ασταμάτητες επιθέσεις σε εκκλησίες της Αιγύπτου έχουν λάβει κάπως την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, ας μην ξεχνάμε

τις πολλές ζωές συχνά νεαρών Χριστιανών, που αθόρυβα καταστρέφονται στην Αίγυπτο, από εκείνους που επιδιώκουν την επιστροφή στην εξουσία, της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

πηγή Middle East Forum

Πηγή: <http://www.briefingnews.gr/orthodoxy/item/62483>