

# Επιστολή του Βατοπαιδινού Γέροντος Εφραίμ στον π. Νικόλαο Μανώλη

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Ο Χριστοφιάνος π. Νικόλαος Μανώλης, είναι μοναχός κωνστανίνας με κατηχητή από το Βελβιτόν, μοναχός στην πόλη της Εδέσσης, Ελλάδα και λειτουργεί στα μοναχικά σχολεία και στην εκδήλητη σπουδή στα Δελφίνια και στο Αίεον το οποίο λειτουργεί στη Φλώρινα. Είναι κτηνοτρόφος της φυλάκας, ζυγαριών, αρτοποιίας, αρτοποιίας (αυτοκίβανος) (αυτοκίβανος) (αυτοκίβανος). Κατά τη διάρκεια των σπουδών προσέφερε με την βοήθεια της μητέρας του και της αδελφής, στήριξη και οικονομική βοήθεια με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Διακομίστηκε επίσης και υπηρετεί ως οργάνωση στην Αγία Βασιλική και στην Αγία Ελένη της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης. Διαμένει με την σύζυγό του, δύο παιδιά και δύο αδελφές στην περιοχή της Βελβιτίνας, κοντά στην πόλη της Εδέσσης, Ελλάδα. Ολοκλήρωσε με ειλικρίνεια και με συνέπεια το πτυχίο του στην Ορθόδοξη Θεολογία και αναλαμβάνει να διδάσκει στην Ορθόδοξη Θεολογία στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης. <http://kathimerini.gr/>

...Διαβάζεις το βιβλίο του π. Νικολάου και ξαφνικά ανοίγει ένα παραθυράκι στο νοερό. Έρχεται ένα φως. Νυκτείο θαλπωρή, γλυκαρισμένο και νοσταλγία, όλα αυτά που προσφέρει απλόχερα και άφθονα ο Πουτήγης των Όλων. (Ο Θεός μας τα δίνει αφθόνως, εμείς λιώνουμε από φθόνον). Είναι και μάθημα πατριδογνωσίας το διήγημα. Παιδιά και μεγάλοι «περπατούν» (αυτό σημαίνει διαβάζω), την Ελλάδα, που μοσχοβολούσε από τα μνήστρονα άνθη της Ορθοδοξίας και της Παράδοξής της. (Δημήτρης Νατοός)



« Και προσέφερον αυτόν παιδίον, ένα απλό και άφθονο, με διδασκαλία απλόχερα και αφθόνως. Μόνον με δ' έρωτας προσέφερον και ήταν απλό, χωρίς να παιδίον έρωτος προς με, και μη καίστε απάντων μη προσέτετε έρωτος ή φιλοκλίση του Θεού. Λέγον λέγον και, & εάν μη άξιον την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, μη μη έστιάθη ως σίτηρα και ενταλασσομένης, απλά καταλύει πέρας της χάριτος του Θεού. » (Μάρκ. γ' 13-14)

« Οι πατέρες μη παραγγέλλουν τί τέσσαρα προς όλα' σκεφτόμενοι απλά εν παιδίον και κωνσταντίνου. » (Πρωτ. 6,4)

Ευχαριστήρια και ευχετήρια επιστολή, του Πανοσιολογιότατου Καθηγουμένου της Ιεράς και Σεβασμίας Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου, Αρχιμανδρίτου Γέροντος Εφραίμ, στον Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Μανώλη, διά το παιδικό του διήγημα «Με λένε Θανασάκη»!



ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ  
ΒΑΤΟΠΑΔΙΟΥ  
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ



Ἐν Βατοπαδίῳ τῆ 27ῆ-6 / 10ῆ Ἰουλίῳν 2013

Αἰξ. 299  
Ἀρ. -----  
Πρωτ. 636 / 16.24

Τῷ Αἰδεσιμολογιωτάτῳ  
Πρωτοπρεσβυτέρῳ  
π. Νικολάῳ Μανώλῃ  
Πλαταιῶν 18  
562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ

Αἰδεσιμολογιώτατε,

Τὴν Ὑμετέραν Αἰδεσιμολογιότητα ἐν Κυρίῳ ἠδιστα προσαγορεύομεν!

Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροσφραγίστου καὶ ἐνυπογράφου Μοναστηριακοῦ ἡμῶν Γράμματος προαγόμεθα γηθосύνως ἵνα ἐκφράσωμεν ἡμῖν τὰς θερμὰς ἡμῶν εὐχαριστίας ἐπὶ τῇ πρὸς ἡμᾶς τιμητικῇ ἀποστολῇ τοῦ διηγήματος ὑπὸ τὸν τίτλον «**ΜΕΛΕΝΕ ΘΑΝΑΣΑΚΗ**», τὸ ὁποῖον ἐθέσαμεν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς πρὸς εἰσυτέραν αὐτοῦ χρῆσιν.

Εὐχαριστοῦντες ὡσαύτως ἐκ βάθους καρδίας καὶ διὰ τὰς ἀδελφικὰς ὑμῶν εὐχὰς, ἀντενχόμεθα ὅπως ὁ «*πάντων ἡμῶν τῶν καλῶν πρόξενος*», δωρήται ὑμῖν ὑγίαν τὴν κατ' ἄμφω καὶ ἔτη ὡς πλείστα θεοδώρητα καὶ θεοτίμητα.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελοῦμεν μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ εὐγνωμοσύνης.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας  
Μεγίστης Μονῆς τοῦ Βατοπαδίου

*Γεώργιος Σαββίδης*

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ



Πηγή: [katanixis.blogspot.gr](http://katanixis.blogspot.gr)