

27 Αυγούστου 2013

Επίσκεψη Επισκόπου Λαμψάκου στο Άγιον Όρος (φώτο)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



© Nikos Kosmidis, 2013



Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος κατά την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησε την καθιερωμένη προσκυνηματική του επίσκεψη στο Άγιο Όρος συνοδευόμενος από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του Chambésy κ. Πέτρου Απόστολο, κ. Τσάμη Χρήστο, κ. Χατζηβασιλείου Αναστάσιο και από τον φίλο του Ορθοδόξου Πατριαρχικού Κέντρου κ. Κοσμίδη Νίκο.

Φέτος συμπληρώθηκαν εξήντα χρόνια (1953-2013) από την έλευση του Θεοφιλεστάτου στο περιβόλι της Παναγίας και ανανεώθηκαν οι δεσμοί αγάπης με την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, της οποίας ο Θεοφιλέστατος υπάρχει αδελφός και η οποία εόρταζε στις 18 Αυγούστου την ετήσια πανήγυρη της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος με το Ιουλιανό ημερολόγιο.

Ο άγιος Καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος και η αδελφότητα επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Θεοφιλέστατο, ο οποίος μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα και με παρουσία πλήθους ιερομονάχων και ευλαβών προσκυνητών, προεξήρχε της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής και της επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των μακαρίων κτητόρων της.

Την επομένη ημέρα, ο Θεοφιλέστατος και η συνοδεία του επισκέφθηκαν την Ιερά Επιστοασία του Αγίου Όρους στις Καρυές, όπου συναντήθηκαν με τον άγιο

Πρωτεπιστάτη της Ιεράς Κοινότητος, ιερομόναχο π. Στέφανο Χιλιανδαρινό και με τον Επιστάτη, μοναχό γέροντα Νικόδημο Αγιοπαυλίτη.

Μετά την συνάντηση προσκύνησαν την ιερά εικόνα της Παναγίας «Άξιον εστίν» στον Καθεδρικό Ναό του Πρωτάτου. Κατόπιν, επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, όπου έγιναν δεκτοί από τον άγιο Καθηγούμενο, Αρχιμανδρίτη κ. Τύχωνα και συμμετείχαν στην ακολουθία του Εσπερινού.

Έπειτα, μετέβησαν στην Ιερά Μονή Ιβήρων, όπου τους υποδέχτηκε ο άγιος Καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ και όπου είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Παναγίας «Πορταίτισσας» καθώς επίσης και τα ιερά λείψανα αγίων και μαρτύρων της Εκκλησίας που φυλάσσονται στο Καθολικό της Μονής.

Την επαύριον, ο Θεοφιλέστατος και η συνοδεία του μετέβησαν στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου συμμετείχαν στην ακολουθία του Εσπερινού και της Ιεράς Παρακλήσεως και είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν την τιμία Ζώνη της Παναγίας και τις θαυματουργές εικόνες της που στολίζουν το Καθολικό, καθώς και τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται εκεί.

Έπειτα, είχαν μία εγκάρδια συνάντηση με τον άγιο Καθηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη κ. Εφραίμ, ο οποίος και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του Chambésy.

Την τελευταία ημέρα της προσκυνηματικής επισκέψεως, ο Θεοφιλέστατος έλαβε ως δώρο από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου ένα αντίγραφο της ιεράς και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Φοβεράς Προστασίας» την οποία και σέβεται ιδιαιτέρως ως αδελφός της Μονής.

Πριν την αναχώρησή του από το αγιώνυμο Όρος, ο Θεοφιλέστατος και η συνοδεία του επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου έγιναν δεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τον άγιο Καθηγούμενο, Αρχιμανδρίτη κ. Ελισαίο, προσκύνησαν την χείρα της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή, ξεναγήθηκαν στους χώρους της και στην αξιόλογη βιβλιοθήκη της.

Καθ' όλη την διάρκεια του ιερού προσκυνήματος, η συνοδεία του Θεοφιλεστάτου είχε και την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά κελία και να συνομιλήσει με πολλούς πατέρες για διάφορα ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας, από τους οποίους αποκόμισε πολλές ωφέλιμες συμβουλές.

Οι συνοδεύοντες, είχαν την ευλογία να δουν «ιδίοις όμμασι» όσα ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος τους δίδασκε για το Άγιο Όρος και για τον Μοναχισμό ως την σπονδυλική στήλη της Εκκλησίας και πως το κάθε Μοναστήρι έχει την δική του χάρη και την δική του αποστολή και την δική του αφοσίωση προς τον ιερό τόπο.

Ο δε Θεοφιλέστατος κλείνοντας φέτος τα εξήντα χρόνια από τότε που ήρθε στον Άθω τα βλέπει ως «ημέραν μίαν» και δεν αισθάνεται ποτέ ότι έλλειψε με τον νουν και την καρδιάν από το Άγιον Όρος.







© Nikos Kosmidis, 2013



© Nikos Kosmidis, 2013



Πηγή: <http://www.romfea.gr/diafora-ekklisiastika/18765-2013-08-26-19-40-00>







Πηγή: <http://www.romfea.gr/diafora-ekklisiastika/18765-2013-08-26-19-40-00>