

Διάψευση από το Άγιο Όρος περί πρόσκλησης στον Πάπα

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, διαψεύδει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί πρόσκλησης της Αγιορείτικης κοινότητας στον Προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Του Γιώργου Θεοχάρη

Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγο η Ιερά Κοινότητα βάζει τέλος στα σενάρια αυτά κάνοντας λόγο για κακόβουλες ειδήσεις .

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω γνωστοποιεί ότι η υπό μερίδος του εκκλησιαστικού τύπου καλλιεργουμένη φημολογία περί δήθεν αποστολείσης προσκλήσεως προς τον Πάπαν Ρώμης δι' επίσκεψιν αυτού εις Άγιον Όρος είναι τελείως αβάσιμος και ψευδής. Εκφράζομεν την έκπληξιν ημών πώς μεταδίδονται ειδήσεις άνευ του παραμικρού ελέγχου αυτών, και μάλιστα υπό εκκλησιαστικών εντύπων.

Η ανά τους αιώνας διατηρηθείσα αναλλοιώτως δογματική συνείδησις του Αγίου Όρους, ως κιβωτού ορθοδόξων παραδόσεων και παλαιστρας πνευματικών αγωνισμάτων δεν θα επέτρεπε μίαν τοιαύτην κίνησιν εις τους έχοντας την

ευθύνην των του Ιερού ημών Τόπου πραγμάτων.

Απευθυνόμενοι προς πάντα καλοπροαίρετον άνθρωπον παρακαλούμεν πατρικῶς και φιλαδέλφως να μην πιστεύη εις παρομοίας κακοβούλους “ειδήσεις”, αλλ’ εις την υπεύθυνον θέσιν της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους Άθω.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω



ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/32/2410



ΑΡΧΑΓΕΙΟΝ, ΤΗ 11η/24η Αυγούστου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὁρους Ἄθω γνωστοποιεῖ ὅτι ἡ ὑπὸ μερίδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τύπου καλλιεργουμένη φημολογία περὶ δῆθεν ἀποσταλείσης προσκλήσεως πρὸς τὸν Πάπα Ῥώμης δι’ ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Ἅγιον Ὄρος εἶναι τελείως ἀβάσιμος καὶ ψευδής. Ἐκφράζομεν τὴν ἔκπληξιν ἡμῶν πῶς μεταδίδονται εἰδήσεις ἄνευ τοῦ παραμικροῦ ἐλέγχου αὐτῶν, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκκλησιαστικῶν ἐντύπων.

Ἡ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας διατηρηθεῖσα ἀναλλοιώτως δογματικὴ συνείδησις τοῦ Ἁγίου Ὁρους, ὡς κιβωτοῦ ὀρθοδόξων παραδόσεων καὶ παλαιστρας πνευματικῶν ἀγωνισμάτων, δὲν θὰ ἐπέτρεπε μίαν τοιαύτην κίνησιν εἰς τοὺς ἔχοντας τὴν εὐθύνην τῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου πραγμάτων.

Ἀπευθυνόμενοι πρὸς πάντα καλοπροαίρετον ἄνθρωπον παρακαλοῦμεν πατρικῶς καὶ φιλαδέλφως νὰ μὴ πιστεύη εἰς παρομοίας κακοβούλους “ειδήσεις”, ἀλλ’ εἰς τὴν υπεύθυνον θέσιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὁρους Ἄθω.

*Άπαντες οί ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὁρους Ἄθω.*

Πηγή: <http://www.briefingnews.gr/orthodoxy/item/61396>