

Η πολιτιστική γενοκτονία των Πομάκων συνεχίζεται...

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Μια νέα, απίστευτη ιστορία τουρκικού θράσους μέσα στην ελληνική Θράκη!

Στην αρχή το ακούσαμε και ομολογούμε πως δεν το πολυπιστέψαμε. Είπαμε, είναι δυνατόν να έχει ένας δήμαρχος τόσο θράσος; Μετά όμως βεβαιωθήκαμε πως ήταν πράγματι έτσι. Δείτε λοιπόν αυτή την ιστορία απόλυτης παράνοιας που εκτυλίχθηκε προ ολίγων ημερών στον νομό Ξάνθης, όπως μας τη μεταφέρει το αδελφό ιστολόγιο **tourkikanea.gr** υπό τον πολύ εύγλωττο τίτλο «**Καλύτερα Κούρδος στο Ντιγιάρμπακιρ, παρά Πομάκος στην Ξάνθη**»! Διαβάστε τη και φρίξτε!

Στις 9 Αυγούστου λοιπόν νεολαίοι της Σμίνθης του νομού Ξάνθης ήταν να οργανώσουν ένα φεστιβάλ στο χωριό τους. Πήγαν συνεπώς κάποιοι από αυτούς και

ζήτησαν από τον δήμαρχο Μύκης **Μουσταφά Τσουκάλ** τη στήριξη του σε αυτή την γιορτή .

Καθώς όμως είναι γνωστό ότι η περιοχή είναι «ευαίσθητη» για το τουρκικό Προξενείο, το οποίο επιδιώκει να εκτουρκίσει όλους τους Πομάκους που κατοικούνε εκεί, ο δήμαρχος (από τις πλέον χαρακτηριστικές βεβαίως ορντινάντσες του προξένου, τον βλέπετε και στην 1η φωτογραφία ακριβώς δίπλα του) αντέδρασε με έναν γνήσια τουρκικό-φασιστικό τρόπο.

Ζήτησε το πρόγραμμα από τους διοργανωτές και μετά τους έθεσε - σαν αγάς στο τσιφλίκι του - τους εξής όρους:

1) Οι ομιλίες στο φεστιβάλ αυτό να γίνουν ΜΟΝΟ στις - όπως είπε - **“επίσημες γλώσσες”**. Προφανώς λόγω της ανεπάρκειάς του στα ελληνικά δεν αντιλαμβάνεται τι θα πει “επίσημη γλώσσα”. Διαφορετικά θα ήξερε ότι παρά τους πόθους κάποιων στην ελληνική Θράκη, ακόμη επίσημη γλώσσα είναι μόνο τα ελληνικά. Αυτό όμως που προφανώς επιδίωκε ο δήμαρχος **Τσουκάλ** είναι να μην ακουστούν δημόσια τα πομάκικα. **Η απαγορευμένη γλώσσα!** Γιατί;

Μα διότι αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της Τουρκίας και τα τσιράκια του προξενείου στην περιοχή. Δηλαδή μια γλώσσα που, παρά την αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας και τη λυσσαλέα προπαγάνδα του προξενείου και των χαφιέδων του, εξακολουθεί και μιλιέται!

2) Ο δήμαρχος μάλιστα προχώρησε ακόμη παραπέρα. Βλέποντας το πρόγραμμα ζήτησε και πέτυχε να αφαιρεθεί από αυτό ένα θεατρικό που υπήρχε. Ο λόγος για τον οποίο το έκανε ήταν διότι απλά ήταν στα πομάκικα! **Ξανά δηλαδή η “απαγορευμένη γλώσσα”!**

Στις 31/7/2013 λοιπόν, αυτούς τους όρους που έθεσε και επέβαλε στη νεολαία της Σμίνθης, τους ανακοίνωσε - προφανώς ως απόλυτα φυσιολογικούς - και στο δημοτικό συμβούλιο! Τόσο θράσος, τόση περιφρόνηση στη γλώσσα και την ταυτότητα των προγόνων του!

Παρών ήταν και ο γνωστός Πομάκος αγωνιστής **Ιρφάν Μεχμεταλή** - υποψήφιος βουλευτής με τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» - ο οποίος είχε πληροφορηθεί την υπόθεση και πήγε να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά όσα του μεταφέρθηκαν. Στο άκουσμα της δημαρχιακής αθλιότητας αντέδρασε φωνάζοντας και αποχώρησε, μη πιστεύοντας κι ο ίδιος το κατόντημα ορισμένων συντοπιτών του.

Και ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν και περήφανοι Πομάκοι, σαν τον **Ιρφάν!** Πού είναι όμως άραγε όλοι οι άλλοι; Και κυρίως που είναι η επίσημη ελληνική πολιτεία,

για να πιάσει απ' το αυτάκι όλα αυτά τα ξετσιπίωτα δημαρχίδια που λειτουργούν ως αυτονομημένοι πασάδες της - φερόμενης ως - Μάνας Πατρίδας τους; Μία απλή ερώτηση θέτουμε...

Πηγή: <http://proxeneio-stop.org/2013/08/7682>

Αναδημοσίευση από: http://national-pride.org/2013/08/11/%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wordpress%2FuQZM+%28Greek+National+Pride%29