

5 Οκτωβρίου 2019

## **Το δίλημμα του Αγίου Πορφύριου Καυσοκαλυβίτου**

Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες





Η ποιμαντική μέριμνα του Γέροντα, εκτεινόταν και σε περιοχές, που για πολλούς ήταν απρόσιτες. Ένα πνευματικόπαιδί του βρι-σκόταν σε δίλημμα: Να βοηθήση η όχι κάποιο φίλο του, που κατέλαβε υψηλή θέση και ζητού-σε τη συνεργασία του; Κατέφυγε στον Γέροντα. Εκείνος, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, έ-δωσε ευλογία συνεργασίας, με το αιτιολογικό: «Πρέπει να υπάρχουν και μερικοί καλοί άνθρω-ποι, που να συμβουλεύουν τους αξιωματούχους σωστά. Θα είναι όπως το αλάτι, που εμποδίζει την σήψη Χωρίς το αλάτι, η σήψη θα έρθη γρηγορότερα». Δεν σταμάτησε όμως εδώ. Προέ-βλεψε, ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι αντίθετοι, θα μπούνε και θα τα μπερδέψουν και θα κά-νουν αδύνατη τη συνεργασία του, ώστε να αναγκασθή να φύγη, αλλά σε λίγο καιρό θα αναγκασθή να φύγη από τη θέση του και ο αξιω-ματούχος, λόγω εκτροπής των ανωτέρων του από την ελληνορθόδοξη παράδοση. Σε μερικούς μήνες, οι προβλέψεις του Γέροντα, επαληθεύτη-καν στο ακέραιο.

**Πηγή:** Κώστα Γιαννιτσιώτη, Κοντά στο Γέροντα Πορφύριο (Ένα πνευματικοπαίδι του θυμάται), § Ο Υπουργός και ο συνεργάτης του, σελ.278, Έκδοσις Ιερού Ησυχαστηρίου «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», Αθήναι, 1995.