

Ποιμαντική περιοδεία στη Γουινέα & Σιέρρα Λεόνε

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



Τρίτη 21 Μαΐου 2013, μνήμη των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης. Με τις ευχές και τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ αφίχθηκα στη Γουινέα μετά από ταξίδι που διήρκεσε 29 ώρες. Στο αεροδρόμιο με υποδέχτηκαν τα μέλη των πρώτων Ορθόδοξων πυρήνων στη χώρα.

Τετάρτη 22 Μαΐου. Με το αυτοκίνητο που μας δώρισε η εταιρία Αφοι Σαρακάκη, ξεκινήσαμε οδικώς για την πόλη Κίντια που βρίσκεται στην ενδοχώρα και σε απόσταση 135 χλμ από την πρωτεύουσα Κονακρύ. Για να διανύσουμε αυτή τη σχετικά μικρή απόσταση χρειαστήκαμε περισσότερες από 5 ώρες. Στη διαδρομή δίψασα και ζήτησα να κάνουμε μια στάση να ξεδιψάσουμε με ένα αναψυκτικό. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εδώ, μου είπαν οι συνταξιδιώτες μου. Μα πώς, απόρησα, αφού σε όλη τη διαδρομή βλέπω τραπεζάκια με μπουκάλια γνωστών δυτικών αναψυκτικών; Όχι, Σεβασμιώτατε, μου είπαν, αυτά δεν είναι αναψυκτικά, είναι βενζίνη, εδώ την αγοράζουμε σε μπουκάλια των αναψυκτικών και της

μπύρας, οι πιο πλούσιοι σε μπιτόνια.



Πέμπτη 23 Μαΐου. Επίσκεψη στην υπό ανέγερση Τεχνική Σχολή στην πόλη Κίντια. Στην Τεχνική Σχολή θα διδάσκονται μαθήματα αρτοποιίας και μεταξύ των εγκαταστάσεων προβλέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικού φούρνου έτσι ώστε εκτός από την πρακτική τους εξάσκηση, οι σπουδαστές να ψήνουν ψωμί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τοπικά σχολεία, όπου και μοιράσαμε στα παιδιά γραφική ύλη και γλυκά, τα οποία είχαν σταλεί με εμπορευματοκιβώτιο από το Συνεργατικό Ταμειυτήριο Λεμεσού. Όπου κι αν περπατούσα άκουγα να με φωνάζουν 'Φότε' ιδίως τα μικρά παιδιά. Ρώτησα τους συνοδοιπόρους μου τι σημαίνει 'Φότε'; 'Λευκός' μου απάντησαν. Να ξέρετε Σεβασμιώτατε πως η πλειοψηφία του κόσμου εδώ δεν έχει ξαναδεί λευκό παρά μόνο στην τηλεόραση και πόσο περισσότερο να περπατάει ανάμεσά τους.

Παρασκευή 24 Μαΐου. Επισκεφθήκαμε τον χώρο όπου βρίσκεται σταθμευμένο το 50θεσιο λεωφορείο, το οποίο αγοράσαμε με δωρεά της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, και συζήτησα με τοπικούς παράγοντες τους καλύτερους τρόπους που θα μπορούσε το λεωφορείο να εξυπηρετήσει τις συγκοινωνιακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι τέτοιου

είδους λεωφορείο για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στην Κίντια αλλά και σε ολόκληρη τη Γουινέα. Στη συνέχεια επισκέφθηκα τα τρία πηγάδια που ανοίγονται με φροντίδα της Μητροπόλεως, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε νερό 3 από τις πιο φτωχές συνοικίες της πόλης. Το 'πιο φτωχές' είναι σχήμα λόγου γιατί το 99% των κατοίκων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τυχεροί είναι όσοι έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο που εργάζεται στο εξωτερικό.



Σάββατο 25 Μαΐου. Επισκέφθηκα το τοπικό Πανεπιστήμιο. Εκεί είχα την δυνατότητα να συζητήσω με το προεδρείο του συλλόγου των φοιτητών τις ανάγκες τους, που εστιάστηκαν στη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και στη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, και αναρωτήθηκα πόσα βιβλία πετάμε στον δυτικό κόσμο και ούτε καν στον κάδο της ανακύκλωσης. Προσφέραμε κι εκεί γραφική ύλη.

Κυριακή 26 Μαΐου. Θεία Λειτουργία σε ιδιωτικό χώρο που παραχώρησε οικογένεια κατηχουμένων. Ψάλτης, Νεοκώρος, Διάκος, Παπάς: ένα πρόσωπο. Οι κατηχούμενοι διψάνε για θρησκευτικά βιβλία. Στείλτε μας, Σεβασμιώτατε, ό,τι μπορείτε.

Δευτέρα 27 Μαΐου. Αναχώρηση για τη Σιέρρα Λεόνε. Παρά τη μεγάλη κακοκαιρία ο υπεύθυνος της Ιεραποστολής στην Σιέρρα Λεόνε Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος κατέφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο για να με

υποδεχτεί. Γύρω στα μεσάνυχτα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιεραποστολή.

[GN1-670x502](#)

Image not found or type unknown

Τρίτη 28 Μαΐου. Συνοδευόμενος από τον π. Θεμιστοκλή και όλους τους κληρικούς επισκέφθηκα το Ιεραποστολικό κέντρο του Αγίου Μωυσέως του Αιθίοπος στην περιοχή Waterloo, το οποίο εγκαινίασε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος στις 23 Φεβρουαρίου 2012, και συμπεριλαμβάνει τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, Πρεσβυτέριο, Δημοτικό σχολείο, Κλινική, εργαστήριο κατασκευής τεχνητών μελών για τα θύματα του εμφύλιου πολέμου και καταλύματα φιλοξενίας των ακρωτηριασμένων από τις νάρκες παιδιών. Εντός του Ιερού Ναού τα παιδιά του δημοτικού σχολείου τραγούδησαν και απήγγειλαν ποιήματα και στη συνέχεια τούς απηύθυνα λόγια αγάπης και συμβουλές. Στη συνέχεια κατέθεσα τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του Γυμνασίου.

Μετά το μεσημέρι ξεναγήθηκα στην Ορθόδοξη Παιδαγωγική Ακαδημία, όπου θαύμασα το έργο που επιτελείται στην Ακαδημία, επισκέφθηκα τις αίθουσες

διδασκαλίας, την πλούσια σε υλικό βιβλιοθήκη και το εργαστήρι εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς.

Αργά το απόγευμα χοροστάτησα στην ακολουθία του Εσπερινού για την εορτή της Μεσοπεντηκοστής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που ανεγέρθη δίπλα από την Ορθόδοξη Παιδαγωγική Ακαδημία και κήρυξα τον Θείο Λόγο στο εκκλησίασμα, που το απάρτιζαν ως επί το πλείστον οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ακαδημίας.

Εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Τελέσαμε αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ελευθερίου & Αγίου Γεωργίου στην Freetown. Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργία χειροτόνησα εις Πρεσβύτερο τον Διάκονο Βάιο Hancile, Διάκονο τον Υποδιάκονο Ααρών και χειροθέτησα Πρωτοπρεσβύτερο τον π. Ελευθέριο Edmonson, τον οποίο με υπόδειξη του π. Θεμιστοκλή διόρισα Προιστάμενο του Καθεδρικού Ναού. Κήρυξα τον Θείο Λόγο αναφερόμενος ως επί το πλείστον στην σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού και στο τέλος συνεχάρην τον Αρχιμανδρίτη Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο για το πολύπλευρο και θεάρεστο έργο που επιτελεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες στην Σιέρρα Λεόνε και όλους όσους συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην καρποφορία του Ιεραποστολικού έργου στην χώρα κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην συμπαράσταση (υλική, έμψυχη και ηθική) από την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Τετάρτη 29 Μαΐου. Τέλεσα αγιασμό για την έναρξη του νέου τριμήνου της σχολικής χρονιάς στο οποίο παρέστησαν οι εκπαιδευτικοί και η μαθητιώσα νεολαία των Ορθόδοξων σχολείων (Δημοτικό-Γυμνάσιο) που βρίσκονται παραπλεύρως του Καθεδρικού Ναού και τα οποία εγκαινίασε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος τον Φεβρουάριο 2012.

Στην συνέχεια επιστρέψαμε στο Ιεραποστολικό Κέντρο και προήδρευσα της σύναξης των κληρικών όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με όλους τους κληρικούς, τους εθελοντές και το προσωπικό της Ιεραποστολής και να τους δώσω τις κατάλληλες πατρικές νουθεσίες αλλά και να συζητήσω μαζί τους τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν.

Αργά το απόγευμα αναχώρησα για τη Σενεγάλη. Παρά την περιπετειώδη διαδρομή φτάσαμε στο αεροδρόμιο εγκαίρως, αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση και πνευματική αγαλλίαση δοξάζοντας τον Πανάγιο Θεό για όλα όσα μάς αξιώνει να βιώνουμε καθημερινά στην ταπεινή μας προσπάθειά για Ευαγγελισμό των

Αφρικανών αδελφών μας στην Δυτική Αφρική.

† **Ο Γουινέας Γεώργιος**

Πηγή: ierapostoles.gr