

7 Ιουνίου 2020

# Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιιδινού - Ο χαρισματούχος υποτακτικός - Εισαγωγή

Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιιδινός / Έργα Γέρ. Ιωσήφ



**ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ**

## **Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ**

### **ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΪΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (1912- 1990)**

#### **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

**Ακατονόμαστες πεπλανημένες και σατανικές θεωρίες οδηγούν τον σημερινό άνθρωπο της υλοφροσύνης, σε αποθάρρυνση και αναποφασιστικότητα.** Ο λόγος για την μετάνοια, ως του απολύτου μέσου σωτηρίας του πλανεμένου αμαρτωλού, επιβάλλεται στους καιρούς μας. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας» (Β΄Κορ. 6, 2).

Επιχειρούμε στο βιβλίο αυτό να περιγράψουμε τα πνευματικά βιώματα του οσιωτάτου πατέρα και αδελφού μας Εφραΐμ Κατουνακιώτου. Όσα έγιναν αντιληπτά από την ταπεινότητά μας, γιατί η ζωή ενός αληθινά πνευματικού ανθρώπου είναι απροσπέλαστη και μόνο δείγματα, ακτίνες και σκιές αφήνονται σε μας, για να κατανοήσουμε το μεγαλείο της εν Χριστώ ζωής του. Ζήσαμε αρκετά χρόνια μαζί του, και προβάλλομε το ζωντανό παράδειγμά του, με το οποίο κάθε «στόμα φράζεται» από κάθε αντιλογία και «καθίσταται υπόδικος ἄπας» ο κόσμος της διαστροφής.

**Περιγράφομε την πραγματική και πρακτική έννοια της μετανοίας.** Αυτής που μετέβαλε τον άνθρωπο της πτώσεως και της πλάνης και τον ανακάλεσε στο πρώτο αξίωμα του «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» (βλ. Γεν. 1, 26). Αυτής που επανέφερε στην υιοθεσία όσους με τον ορθό βίο έλαβαν τον Χριστό και «έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα θεού γενέσθαι» (Ιω. 1, 12).

Τα πνευματικά παιδιά της συνοδίας του ήδη έχουν... [\(περισσότερα...\)](#)