

19 Ιουνίου 2013

30 χρόνια Μητροπολίτης στην Κάρπαθο και την Κάσο!

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



† ὁ Καρπιάδου καὶ Κάσου Ἀμβρόσιος 19-6-1983

Συμπληρώνονται σήμερα 19 Ιουνίου 2013 τριάντα (30) χρόνια αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβροσίου στη μικρή, ακριτική Μητρόπολή μας, στα δυό ευλογημένα νησιά μας, την Κάρπαθο και την Κάσο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος εξελέγη Μητροπολίτης την 24ην Μαΐου 1983. Η χειροτονία του τελέσθηκε την 19η Ιουνίου 1983 στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου

Γεωργίου στο Φανάρι, από τον Γέροντα Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κυρό Μελίτωνα και τους Μητροπολίτες του Θρόνου Σάρδεων κυρό Μάξιμο, Σταυρουπόλεως κυρό Μάξιμο, Ίμβρου και Τενέδου(μετέπειτα Ηρακλείας) κυρό Φώτιο, Πριγκηποννήσων (νυν Λύστρων) κ.Καλλίνικο, Μελιτηνής (μετέπειτα Χαλκηδόνος και νυν Νικοδημείας) κ.Ιωακείμ, Φιλαδελφείας (νυν την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη) κ.κ.Βαρθολομαίο και Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας (μετέπειτα Γάνου και Χώρας) κυρό Νεκτάριο.

Μέσα από τα βάθη της ψυχής μας ανεβαίνει η ευχή για τον σεπτό μας Ποιμενάρχη κι ολόθερμη η ικεσία προς τον Αρχιποίμενα Κύριό μας Ιησού να του χαρίζει μακρότητα ημερών, υγεία ακλόνητη, πολλές, ανεξάντλητες φυσικές και πνευματικές δυνάμεις, για να συνεχίζει για πολλά – πολλά ακόμη χρόνια, το ιερό αποστολικό του έργο, που του εμπιστεύθηκε η Μεγάλη του Χριστού Αγία Εκκλησία, τη δική μας θεοφιλή και θεάρεστη διαποίμανση, ποιμαντική φροντίδα και σωτηρία. (α.κ.μ.)

Ευχές!

Πέρασαν έξι πενταετίες.

που το νησί μας πρώτη φορά

σας υπεδέχθη Αρχιερέα

κι όλοι ενιώσαμε πολλή χαρά.

Το ποίμνιό σας συνεορτάζει
ευχές εκπέμπει στον ουρανό,
να προστατεύει και να σκεπάζει
τον Ποιμενάρχη μας τον ταπεινό.

Είναι μεγάλη η ευλογία
είναι μεγάλη και η χαρά,
είναι στολίδι στα δύο νησιά μας
η παρουσία σας η ιερά.

Παρακαλούμε την Παναγία
να σας χαρίζει χρόνια καλά,
κι αυτές τις έξι πενταετίες
να τις διπλάσει κι άλλη φορά.

Δεχθείτε όλων μας την αγάπη
τον σεβασμό μας και τις ευχές,
και σας ζητούμε να μας θυμάστε
στις πατρικές σας τις προσευχές.

Ε.Η.Λ.











Πηγή: papakallinikos.wordpress.com