

2 ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού π. Ευέλθοντος στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου στο Παραλίμνι.

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



2 χρόνια μετά

Το πρωινό της Δευτέρας, της 27 Ιουνίου 2011 στο Παραλίμνι ήταν πραγματικά ανέλπιστο , απρόσμενο αλλά και καθοριστικό . Το θλιβερό μήνυμα του θανάτου του πατέρα μας , του πνευματικού μας πατέρα, του πατρός Ευέλθοντα Χαραλάμπους, έφτασε στο Παραλίμνι και σκόρπισε το σκοτάδι του πένθους σε ολόκληρη την πόλη.

Πέρασαν κιόλας 2 χρόνια από την ημέρα που αποχαιρετήσαμε τον πνευματικό, τον άνθρωπο , τον ιερέα. Τον αποχαιρετήσαμε στο σπίτι του , τον Αγ. Δημήτριο, σε τούτο το ναό που προήδρευσε για χρόνια. Στον ιερό αυτό ναό στον οποίο αντιλαλούσε ο φλογερός θείος λόγος του και που αναρίθμητες φορές ύμνησε το μεγαλείο του Θεού με τον υπέροχο και εκφραστικό τρόπο, με τον οποίο τελούσε την Θεία Λειτουργία.. Στον ιερό αυτό ναό που αγωνίστηκε να καλλιεργήσει πνευματικά το ποίμνιο του και να το οδηγήσει στη συνειδητή χριστιανική ζωή. Για

όλα αυτά και για άλλα τόσα δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τη μεγάλη αυτή απώλεια. Δεν μας αφήνουν τα όσα βλέπουμε, τα όσα ακούμε, τα όσα ακόμα μαθαίνουμε που αυτός έκανε ... και άφησε τη σφραγίδα του παντού.

Όσα πριν από χρόνια ο μακαριστός πατήρ Ευέλθων δημιουργούσε και οργάνωνε, σήμερα είναι πρωτοποριακά. Το Κέντρο προσφοράς και αγάπης «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» είναι επίγειος παράδεισος και λιμάνι για τους αναξιοπαθούντες. Τα Καλάθια Αγάπης είναι σανίδα σωτηρίας για τους δυσπραγούντες αδελφούς μας. Η Στέγη Ηλικιωμένων και η υπηρεσία προσφοράς κατ' οίκον βοήθειας και συμπαράστασης σε ηλικιωμένους είναι και αυτό άλλο ένα δικό του δημιούργημα. Ένα αυτοκίνητο του ιδρύματος, μεταφέρει καθημερινά ζεστό φαγητό σε μοναχικούς και ανήμπορους γέροντες, σε συνανθρώπους μας που διαφορετικά, ίσως να ήταν μόνοι και αβοήθητοι. Κι όλα αυτά από τους εθελοντές, που σχεδόν κάθε μέρα κάνουν αυτό που έμαθαν τόσα χρόνια από τον πατέρα Ευέλθοντα, να προσφέρουν αγάπη στον συνάνθρωπο. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Το ιεραποστολικό του έργο, τα πόσα πρόσφερε καθημερινά στον κάθε ένα από εμάς, τα πόσα πρόσφερε ως δάσκαλος, καθηγητής και λυκειάρχης; Η δραστηριότητά του και η προσφορά του ξεπέρασε τα όρια του Παραλιμνίου, αλλά και όλης της Κύπρου. Πολλά από τα έργα του που ίσως δεν φαίνονται, τα γνωρίζουν άνθρωποι και κρατούν κι αυτά άσβεστη την μνήμη του.

Όλοι όσοι είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε τον μοναδικό αυτό ιερέα, δεν μπορούμε με τίποτα να ξεχάσουμε με πόση χαρά και διάθεση διοργάνωνε τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ αλλά και άλλες εκδηλώσεις της ενορίας του Αγ. Δημητρίου. Ανεκπλήρωτο όνειρο του μακαριστού πατρός Ευέλθοντα Χαραλάμπους και η δημιουργία του πολυδύναμου πνευματικού κέντρου στον Άγ. Δημήτριο, το οποίο μια μέρα με τη βοήθεια και των δικών του προσευχών θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί. Ήδη, το άλλο του «παιδί», το ίδρυμα ΚΕΠΑ, προχωρεί σταθερά στην επέκταση της Στέγης Ηλικιωμένων. Δύο έργα τα τα οποίο επιμελήθηκε μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας, αλλά δεν πρόλαβε την υλοποίησή τους.

Ο πατήρ Ευέλθων ήταν άνθρωπος ήρεμος, που είχε ανοίξει ένα παράθυρο στον κόσμο της καλοσύνης και της αγάπης. Μας είχε διδάξει την ελεημοσύνη, την αγάπη στον Θεό, την αγάπη προς το συνάνθρωπό μας. Οι συμβουλές του πάντοτε εύστοχες. Η ηρεμία του, οι κινήσεις του σε απογείωναν, απάλυναν το πόνο σου και σε έκαναν να νιώθεις πραγματικά πιο κοντά στον Θεό. Σε κάθε μας πρόβλημα και χωρίς δεύτερη σκέψη τρέχαμε κοντά του, γιατί ξέραμε πως αυτός θα μας έδινε τη σωστή λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε.

Μας έμαθε πολλά, μας χάρισε πολλά, μας μάθαινε να συγχωρούμε αλλήλους, να ζητούμε συγχώρεση για τον εαυτό μας, να υπομένουμε, να επιμένουμε, να

προσμένουμε, να αγωνιζόμαστε και να προχωρούμε.

Μπορεί κάποιος για αυτόν τον άγιο και πνευματικό άνθρωπο να γράφει και να μιλά με τις ώρες για να καταφέρει να απαριθμήσει τα τόσα σπουδαία και σημαντικά που πρόσφερε στην εκκλησία, στην κοινωνία του Παραλιμνίου αλλά και στα τόσα πολλά πνευματικά του παιδιά.

Ήταν θέλημα Κυρίου να φύγει από κοντά μας πρόωρα. Όμως τα ίχνη του από το διάβα του σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή θα παραμείνουν ζωηρά χαραγμένα στη μνήμη μας και όλοι θα τον ενθυμούμαστε με αισθήματα τιμής, αγάπης και ευγνωμοσύνης. Η ευχή του ας μας συνοδεύει στα δύσκολα χρόνια που έρχονται και είμαστε βέβαιοι ότι βρίσκεται ανάμεσα στους αγγέλους και ικετεύει για τη σωτηρία μας και το καλό της πατρίδας μας.

Αιωνία να είναι για πάντα η μνήμη σου.

Την Κυριακή 16 Ιουνίου θα τελεστεί το 2 ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού π. Ευέλθοντος στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου στο Παραλίμνι.

ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ