

14 Ιουνίου 2013

7 πράγματα που δεν ξέρετε για τους σημερινούς μπαμπάδες

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



Από: Ελένη Χαδιαράκου

Οι σημερινοί μπαμπάδες, κάνουν πολλά -περισσότερα απ' όσα τους αναγνωρίζουν. Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ αποκαλύπτει τι θέλουν, τι δεν θέλουν και ποιοι πραγματικά είναι οι μπαμπάδες του σήμερα.

1. Δεν εκτιμούν τα κρύα αστεία για μπαμπάδες

Τα γνωστά στερεότυπα αστεία για τους αδαείς μπαμπάδες που βράζουν το μπιμπερό ανάποδα καθόλου δεν τους διασκεδάζει. Η πλειοψηφία μάλιστα (το 82% σύμφωνα με την έρευνα) νιώθει έντονα την κοινωνική απόρριψη με τέτοιου είδους αστειόκια. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα νιώσετε πως θέλετε να τον επιπλήξετε για τον τρόπο που κρατάει το παιδί, ή θα τον υποτιμήσετε μπροστά στις φίλες σας για την ελάχιστη προσφορά του σκεφτείτε το διπλά.

2. Κάνουν πολλά περισσότερα απ' όσα τους αναγνωρίζονται.

Το 68% των νέων μπαμπάδων κάνει σχεδόν καθημερινά μπάνιο στο μωρό, το 70% το ντύνει ή το πηγαίνει το πρωί στο σχολείο, το 77% το συνοδεύει στις εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ το 80% το βοηθάει στο διάβασμα. Ένα 3% μόνο παραδέχεται πως δεν έχει αλλάξει ποτέ πάνα.

3...Και ειδικά στην κουζίνα

Μπορεί παραδοσιακά να πιστεύουμε πως οι μαμάδες είναι εκείνες που περνούν την ημέρα τους στην κουζίνα, αλλά τουλάχιστον το 77% των αντρών συνεισφέρουν στα γεύματα (είτε μαγειρεύοντας, είτε ζεσταίνοντας κάποιο φαγητό, είτε κόβοντας φρούτα ή ψωμί), ενώ το 26% κάνει όλα τα «βαριά» ψώνια του σπιτιού. Ένα 22% (ποσοστό μικρό αλλά σεβαστό) αναλαμβάνει και εξ' ολοκλήρου το μαγείρεμα.

4. Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τους αφιερώνουν περισσότερο χρόνο

Μετά τα 4 περνούν πολύ περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους. Όταν τα παιδιά είναι γύρω στα 7 ο χρόνος αυτός αυξάνεται, ενώ από τα 13 τους οι μπαμπάδες αφιερώνουν στα παιδιά τους το 60% του ελεύθερου χρόνου τους.

5. Έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ως γονείς

Οι μαμάδες εμπιστεύονται φίλους, συγγενείς, περιοδικά, ψυχολόγους, sites, παιδαγωγούς, γιατρούς πολύ περισσότερο από τον εαυτό τους. Αντίθετα το 35% των μπαμπάδων σε ότι έχει να κάνει με την ανατροφή των παιδιών εμπιστεύονται τη σύντροφό τους ενώ το 27% δε ζητούν καν βοήθεια όταν προκύψει κάποια «κρίση». Μόνο ένας 5% ζητά βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα και μόλις ένα 3% συμβουλευείται τα περιοδικά για παιδιά.

6. Δεν τους αρέσει ο ρόλος ούτε του καλού, ούτε του κακού

Προτιμούν να παραμένουν ο εαυτός τους και κρατούν πάντα σταθερή στάση απέναντι στα παιδιά, σε αντίθεση με τις μαμάδες που συνήθως η διάθεσή τους μεταβάλλεται ανάλογα με το πώς θα συμπεριφερθούν τα παιδιά. Το 47% των μπαμπάδων κρατούν σταθερή γραμμή στα όρια και τα «όχι» που βάζουν στα παιδιά. Ένα 19% παραδέχεται ότι δεν μπορούν να τα χειριστούν σωστά σε θέματα πειθαρχίας.

7. Οι μπαμπάδες είναι και...νοσοκόμες

Όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν μόνον το 7%, το προσπερνάει και πηγαίνει στη δουλειά. Το 32% περνάει ίδιο χρόνο στο προσκέφαλο του παιδιού του, το 19% κάθεται αντί για τη μαμά ενώ το 85% είναι εκείνο που πάντα τρέχει στο φαρμακείο για τα φάρμακα.

*** Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την πιο έγκυρη εταιρεία δημοσκοπήσεων της Αμερικής την *Edelman Public Relations*.**

Πηγή: imommy.gr