

## Ο Ηνούμενος Παρθένιος Ανιοπαυλίτης στον Πόρο



βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε η Θεία Λειτουργία την Κυριακή της Σαμαρείτιδος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στον Πόρο της Κεφαλονιάς.

Προεξάρχοντας του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτου Παρθενίου.

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης όλοι οι πιστοί απόλαυσαν την Θεία Λειτουργία αλλά και τους τόσο ψυχωφελείς λόγους του Γέροντος Παρθενίου που γέμισε όλων την καρδιά και την ψυχή μας με μια ουράνια ξεχωριστή ευλογία.

Η Ιεροπρέπεια η Μυσταγωγία και η απλότητα που απόρρεε από την καρδιά του γέροντα ήταν αυτά τα ουράνια συστατικά που μας μετέφεραν όλους την σκέψη μας και την καρδιά μας σε ουράνιες απολαύσεις.

Ο Γέροντας τόνισε στον λόγο του πως « βιώνουμε πνευματική πτώση και όχι τόσο

οικονομική κρίση » σε άλλο σημείο του λόγου του ο Γέροντας είπε « ότι από την ζωή μας λείπει ο Χριστός και η προσευχή μας προς αυτόν, σήμερα οι σύγχρονοι άνθρωποι αν και δεν τους λείπει τίποτα δεν προσεύχονται με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνουν την ένωση τους με το Θεό και να αστοχούν στην ζωή τους ».

Ο Γέροντας Παρθένιος ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ζωγράφο για την τόσο τιμητική και εγκάρδια πρόσκληση του, πνευματικό του ανάστημα και συμμαρτυρία του οποίου τη προτάση και συστάση ο π. Δανιήλ βρίσκεται στην Κεφαλονιά εδώ και εννέα χρόνια χειροτονία του Αγίου Κεφαλληνίας και διακονεί άόκνος στην Ιερά Μητρόπολη.

Στην Θεία Λειτουργία συλλειτουργήσαν επίσης ο Ιερομόναχος Μητροφάνης Αγιοπαυλίτης και ο π. Παύλος εφημέριος του Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πόρου για όλους τους πιστούς και ομιλία του Γέροντος Παρθενίου με θέμα: « Η Κυρά μας η Παναγιά η Μητέρα όλου του Κόσμου ».

Συγκίνηση και δάκρυα έρεαν από τα μάτια του Γέροντος Παρθενίου όταν αναφερόταν στο πρόσωπο της Παναγίας μας, μεταφέροντας σε όλους μας το σεβασμό του και την πολύ αγάπη του στην χάρη της.

Όλοι οι πιστοί πήραν την ευχή του και την ευλογία του οδεύοντας εις « οδών ειρήνης ».

[http://www.youtube.com/watch?feature=player\\_embedded&v=LTW3LLZRwT0](http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LTW3LLZRwT0)







Πηγή: [romfea.gr](http://romfea.gr)