

3 Ιουνίου 2013

Ανακάλυψις φρικτού δεσμοτηρίου ισλαμικής σέκτας

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Πηγή: <http://www.timesofummah.com/2012/08/10/islamist-sect-charged-with-abuse-after-members-found-living-underground-for-nearly-a-decade/>

Το ότι ο διάβολος αποκτηνώνει τον άνθρωπο, που έχει στην κατοχή του, για μας τους χριστιανούς, είναι «κανόνας πίστεως». Έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι θρησκείες του κόσμου είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, δαιμονικής εμπνεύσεως, για την πνευματική υποδούλωση των οπαδών τους στην πλάνη. Τρανή απόδειξη, η περίπτωση ισλαμικής σέκτας στη Ρωσία, στην πόλη Καζάν, η οποία κρατούσε δέσμια σε υπόγειο καταφύγιο, εβδομήντα μέλη της, χωρίς θέρμανση, φυσικό φωτισμό και τα στοιχειώδη για επιβίωση επί μία δεκαετία, χωρίς να το γνωρίζει κανείς! Μεταξύ των μελών ήταν και είκοσι παιδιά, πολλά των οποίων είχαν γεννηθεί στο καταφύγιο και δεν είχαν δει ποτέ τον κόσμο! Το καταφύγιο - δεσμωτήριο της σέκτας είχε ανακαλυφθεί τον περασμένο Αύγουστο από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες ανέσυραν σε άθλια κατάσταση τα μέλη - φαντάσματα από την τρώγλη του αίσχους. Ο αρχηγός της σέκτας, ο 83χρονος Φαϊζραχμαν Σατάρφ, αυτοανακηρύχθηκε προφήτης, μετατρέποντας το σπίτι του σε ένα είδος ανεξάρτητου ισλαμικού κράτους. Δε νομίζουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω σχόλια στο φρικτό αυτό γεγονός. Το μόνο που θα προσθέταμε είναι ότι όλες αυτές οι τραγικές περιπτώσεις φανερώνουν στους καλόπιστους το μεγαλείο της δικής μας πίστεως, η οποία βασίζεται στην απόλυτη βούληση και ελευθερία του προσώπου.

Πηγή: Εφημερίδα «Ορθόδοξος τύπος», εβδομαδιαία Έκδοσις της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως (Π.Ο.Ε.).