

31 Μαΐου 2013

# **Αφιέρωμα στον Μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος κυρό Ιάκωβο Β' (1932 - 2013)**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#)



**STUDIO B&G**  
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ -ΡΑΣΣΙΑΣ





**STUDIO B&G**  
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ -ΡΑΣΣΙΑΣ

Την επομένη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (26η Μαρτίου 2013), που η εκκλησία μας εορτάζει τη Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρήλ, εξεδήμησε εις Κύριον και μετέστη σε αιώνιες μονές ο Μακαριστός Μητροπολίτης Αργολίδος κυρός ΙΑΚΩΒΟΣ Β΄, (κατά κόσμο Δαμιανός Παχής).

Γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1932. Αφού τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από παιδική ηλικία είχε πνευματικό τον μακάριο Γέροντα Αθανάσιο Χαμακιώτη, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στο Ιερό Ησυχαστήριο «Παναγία η Φανερωμένη», στη Ροδόπολη (Μπάλλα) Αττικής.

Την 10η Οκτωβρίου 1959 χειροτονήθηκε Διάκονος και την 19η Απριλίου 1960 Πρεσβύτερος. Είκοσι έξι έτη Ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Άρτης, κήρυξε τον Θείο Λόγο με παρρησία, σεμνότητα και πίστη. Μητροπολίτης Άρτης ήταν τότε ο Μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιγνάτιος Γ΄, (κατά κόσμο Δημήτριος Τσίγκρης, 1911- 1988), από τα Μέγαρα Αττικής.

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης κυρός ΙΑΚΩΒΟΣ Β΄, από το 1967 συνδέθηκε ιδιαίτερα με το Άγιο Όρος και τον Γέροντα Ιωσήφ, τον μετέπειτα Βατοπαιδινό, (1921-2009), που τότε εγκαταβίωνε και ασκήτευε στη Νέα Σκήτη.

Ως Μητροπολίτης μετέβαινε συχνά στον Άθω, ταπεινός προσκυνητής για την αγάπη του στην Υπέρμαχη Στρατηγό. Η Ι.Μ. Βατοπαιδίου ήταν ο προσφιλής τόπος διαμονής του. Συμμετείχε στις Ακολουθίες της Μονής και είχε τελέσει πολλές χειροτονίες αδελφών της Μονής. Στη Νέα Σκήτη, διέμενε στο κελί του Γέροντα Βενέδικτου.

Το 1974 αρνήθηκε να καταλάβει τον μηδέποτε κενωθέντα κανονικώς επισκοπικό θρόνο, που ανήκε σε άλλο Μητροπολίτη, (από τους ονομαζόμενους «ιερωνυμικούς»), όταν πολλοί άγαμοι κληρικοί – με οφφίκιο αρχιμανδρίτου – έσπευσαν «αγαλλομένω ποδί» να επωφεληθούν από την ταραγμένη εκείνη εποχή για την Ελλάδα και την Εκκλησία της Ελλάδος.

Την 18η Νοεμβρίου 1985 εξελέγη Μητροπολίτης Αργολίδος, (προκάτοχός του ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χρυσόστομος Δεληγιαννόπουλος).

Ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας επεδίωκε με αγάπη Χριστού και κατόρθωνε σιωπηλά να αγγίζει πονεμένες ψυχές και να παρηγορεί δοκιμαζόμενους ανθρώπους. Τον διέκρινε πραότητα χαρακτήρα και ασκητικό ήθος, σεμνότητα, ταπεινότητα και ευγένεια, ήταν επομένως «τύπος των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη εν πνεύματι, εν πίστει, εν αγνεία», (Α' Τιμ., κεφ. δ', στιχ. 12).

Η αδιάλειπτη προσπάθειά του για την εύρεση και μετακομιδή στο Άργος, των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Πέτρου, Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού τελεσφόρησε και, την 19η Ιανουαρίου 2008, πήρε στα χέρια του, τα Λείψανα του Αγίου Πέτρου, Επισκόπου Άργους.

Πνευματικό τέκνο του Μακαριστού Μητροπολίτη κυρού ΙΑΚΩΒΟΥ Β΄ είναι ο από το 1988 Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος Δ΄, (κατά κόσμο Νικόλαος Αλεξίου), καθώς και ο από 14-10-2009 Βοηθός Επισκόπου Ι.Μ. Αργολίδος, Θεοφιλέστατος κ. Καλλίνικος, (κατά κόσμο Κωνσταντίνος Κορομπόκης), με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Επιδαύρου, καταγόμενος από το Άργος.

Αισθανόμενος το βάρος του γήρατος και σεβόμενος το Ποίμνιό του, με βαθιά συγκίνηση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου στο Άργος, την 20η Ιανουαρίου 2013, εορτή επανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Πέτρου, ανακοινώνει ότι υπέβαλε στην Ιερά Σύνοδο την παραίτησή του από τον επισκοπικό θρόνο.

Μετά από λίγο καιρό θα νοσηλευτεί στην Αθήνα και θα εγκαταλείψει τα εγκόσμια την 26η Μαρτίου 2013, στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Η εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού κυρού ΙΑΚΩΒΟΥ Β΄, τελέστηκε την Πέμπτη (28-3-2013) την 12η μ.μ. στο Ναύπλιο, στον μεγαλοπρεπή Ι.Ν. του Αγίου Αναστασίου, Πολιούχου Ναυπλίου, η ανέγερση του οποίου έγινε στα χρόνια της Ποιμαντορίας του.

Προεξήρχε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄, συμπαραστατούμενος από πλειάδα Ιεραρχών.

Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο εξεπροσώπησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος.

Οι επικήδαιοι που εκφωνήθηκαν από τους εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου και του κλήρου της τοπικής εκκλησίας, καθώς και από τους Άρχοντες της πολιτείας, (Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δήμαρχο Ναυπλίου, Δήμαρχο Άργους κ.α.), έδειξαν αληθινή αγάπη και σεβασμό για τον Μακαριστό Ιεράρχη).

Η σορός του κυρού Μητροπολίτη ΙΑΚΩΒΟΥ Β΄, ενταφιάστηκε στην ανδρώα Ι.Μ. Παναγίας του Ακάθιστου Ύμνου – την οποία και ίδρυσε – στα Νερά Αχλαδόκαμπου, κοντά στην αγαπημένη του εικόνα «Ρόδον το Αμάραντον» που είχε φέρει από την Άρτα.

Εψάλη τρισάγιο από τον τοποτηρητή της Μητροπόλεως Αργολίδος, Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρο, παρουσία Αρχιερέων, ιερέων και πλήθους πιστών, ενώ άγημα του Στρατού απέδωσε τιμές.

Επιθυμία του αιδίου Ιεράρχου, να τον διαδεχθεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος. Την επιθυμία του αυτή ανέφερε με τόλμη στον επικήδειο που εκφώνησε ο Δήμαρχος Άργους κ. Δ. Κάμποσος, απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο, προκειμένου να την υλοποιήσει. Τελειώνω το αφιέρωμα για τον Μακαριστό Ιεράρχη, τον οποίο η οικογένειά μου είχαμε πνευματικό, με το ποίημα «ΛΑΜΨΗ ΑΓΓΕΛΩΝ» πού έγραψα στις 27 Μαρτίου 2013 στο Ναύπλιο, ελάχιστο δείγμα σεβασμού και αγάπης για τη διαρκή συμπαράστασή του στις δυσκολίες της ζωής μας και την προσευχή του στο Θεό για μετάνοια, λύτρωση και προστασία.

## **Λάμψη Αγγέλων**

*Στον Μητροπολίτη Αργολίδος κυρό Ιάκωβο Β΄*

Από την Άρτα στην Αργολίδα  
με ιερά λάβαρα λιτανείας  
και δακρυσμένα μάτια  
στα λείψανα του Αγίου Πέτρου  
όταν σάλπιγγα η ρομφαία  
σμιλεύει ελεύθερα καράβια  
σε λιμάνι αρχαίου κάστρου

και στο εικόνισμα η γαλήνη  
γυρεύει για την αποκαθήλωση  
λευκό σεντόνι ενταφιασμού  
από την Ακάθιστο Ύμνο.  
Τώρα στη μεγάλη ερημιά του κόσμου  
ρόδο αμάραντο η προσευχή του Ιακώβου.

**Πηγή:** Επαμεινώνδας Γ. Κωνσταντακόπουλος, *Εφημερίδα Πατρής, Τετάρτη 10 Απριλίου 2013.*

**Πηγή:** *Εφημερίδα Ελευθερία του Λονδίνου*