

Βιβλιοπαρουσίαση: Οι Μακαρισμοί - 10 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου



π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ

«Μακαριότης ἐστὶν ἡ ἀκήρατος ἐκείνη ζωὴ, τὸ ἀρρήτον τε καὶ ἀκατανόητον ἀγαθόν, τὸ ἀνέκφραστον κάλλος, ἡ αὐτοχάρης, καὶ σοφία, καὶ δύναμις...»

(Αγ. Γρηγόριος Νύσσης. Εἰς τοὺς Μακαρισμοὺς, Λόγος Α΄ ΕΠΕ, τ.8, σ. 128,21)

Με τὴ βοήθεια καὶ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ἡ ἀδελφότητα τῆς ἱεράς μας Μονῆς (σ. ἱεράς Μονῆς Στομίου Λαρίσης) προσφέρει στον λαό τοῦ Θεοῦ τὶς **δέκα αὐτὲς ἀπομαγνητοφωνημένες ομιλίες-κατηχητικὰ μαθήματα τοῦ μακαριστοῦ μας Γέροντα π. Αθανασίου, που αναφέρονται στους μακαρισμοὺς τοῦ Κυρίου μας.**

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, κάνοντας μὴ προφητικὴ περιγραφή τῆς βαθειᾶς πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσης στὴν ὁποία θὰ ἔχουν περιέλθει οἱ ἄνθρωποι τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν, γράφει στον μαθητὴ του Τιμόθεο τὰ ἐξῆς: “Νὰ ξέρεις ἀκόμα καὶ τούτο, ὅτι στὶς ἐσχάτες ἡμέρες θὰ ἔρθουν καιροὶ δύσκολοι, γιατί οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι φίλαυτοί, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, ἀπειθεῖς στους

γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ την ηδονή παρά τον Θεό". 1

1. Β' Τιμ. 3, 1-15

Εκ του προλόγου του βιβλίου

Αν επιθυμείτε να αγοράσετε το βιβλί κάντε κλίκ στην παρακάτω φωτογραφία



Πηγή: impantokratoros.gr