

25 Μαΐου 2013

Το μηνιαίο περιοδικό «Ο ΤΗΡΩΝ» του Ιερού Ναού Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Λεμεσού - Ιούνιος 2013

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη](#)

Μηνιαία Έκδοση

Γ.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος

4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός

Έτος 6^ο , Αρ. Τεύχος 9^ο , Ιούνιος 2013

«Ο ΤΗΡΩΝ»



<http://o-tiron.blogspot.com>



« Γί' αυτό άλλωστε ο Θεός έλαχε να αγαπιόμαστε από αυτούς που μας γέννησαν, για να έχουμε εκπαιδευτές στην αρετή.

Διότι τον πατέρα δεν το κάνει μόνο το να σπείρει, αλλά και να το εκπαιδεύσει καλά· ούτε η κνοφορία κάνει κάποια μητέρα, αλλά η καλή ανατροφή»

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«ΟΙ ΆΝΔΡΕΣ ΑΓΑΠΆΤΕ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΑΥΤΩΝ».

Στη συζυγία η αγάπη επιβάλλεται και για ένα ακόμη λόγο, ας πούμε καλύτερα από κάποια ιδιαιτερότητα. Αυτός είναι η φύση της γυναίκας, που αποδεικνύεται ότι είναι γέννημα και προϊόν αγάπης (δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ που ήταν κοντά στο μέρος της καρδιάς) και επομένως δεν ισορροπεί, όταν τη στερείται. Η ίδια πηγάζει αγάπη μέσω της μητρότητάς της και δίκαια απαιτεί να αγαπάται, αφού και η ίδια κατά φύση και θέση αγαπά.

Η ιστορία και τα πράγματα μαρτυρούν ότι αν οι σύζυγοι θέλουν να πετύχουν την αρμονία και την ομαλότητα μεταξύ τους, πρέπει να υπάρχει μόνιμα μεταξύ τους η αγάπη. Ειδικά όμως του άνδρα προς τη γυναίκα του. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Χριστός προς την Εκκλησία του. Παρέδωσε τον εαυτό του για να την καταστήσει ένδοξη.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μέγιστος ιεράρχης, προκαλεί τον άνδρα να μην κουράζεται να δείχνει στη σύζυγό του την αγάπη του και ότι όλη η θέληση και η προσπάθεια του είναι η ευτυχία της.

Αυτό, δυστυχώς, πολύ απουσιάζει σήμερα και τα αποτελέσματα είναι απελπιστικά. Η σημασία και η φύση της συζυγίας παραχαράχθηκε από την επίδραση του ευρωπαϊκού κυκεώνα, που τίποτε δε σεβάστηκε από την ανθρώπινη προσωπικότητα και τις πνευματικές και ηθικές αξίες, που οι προγονοί μας με αυτοθυσία κράτησαν.

Επειδή η αύξηση των ανθρώπων γίνεται με τη νόμιμη συζυγία με λύσσα ο αδίστακτος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, προσπαθεί να διαλύσει τα ήθη και να καταλύσει το δεσμό της αγάπης και της ενότητας. Το τόσο σοβαρό θέμα του γάμου δεν πρέπει να παραμεληθεί με τις παραχαράξεις του ένοχου και ανώμαλου βίου για να μην ακούσουμε και εμείς, όπως οι παλαιοί αποστάτες των ηθικών αξιών, που αποκήρυξε ο Θεός: «ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν τοις ανθρώποις τούτοις διά το είναι αυτούς σάρκας» (Γέν. 6,3). Και επέφερε τον κατακλυσμό για να τιμωρήσει την αποστασία.

Ο σύζυγος για να πετύχει εύκολα αυτό το ρόλο -ανάλογα με τις περιστάσεις-, θα πρέπει να φέρεται στη σύζυγό του άλλοτε σαν πατέρας, άλλοτε σαν αδελφός, άλλοτε σαν φίλος και πάντοτε σαν άνδρας της. Αν το κάνει αυτό θα πετύχει την ατάραχη και αρμονική διάθεση της σύζυγου, που ενώ σε πολλά σημεία είναι περισσότερο φιλότιμη και έχει αυτοθυσία, σε μερικά μικρής σημασίας συμβάντα αποθαρρύνεται και μικροψυχεί.

Δεν είναι υπερβολή ούτε προσποίηση η εκδήλωση αγάπης του συζύγου προς τη γυναίκα του, αφού μόνο στη νόμιμη συζυγία μπορεί να εκδηλωθεί η γνήσια και πραγματική αγάπη, εφ' όσον «έσονται οι δυο εις σάρκα μίαν». Καμιά άλλη εκδήλωση τρυφερότητας και συμπάθειας δεν μπορεί να παραλληλισθεί με το «έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» της νόμιμης



συζυγίας από την οποία προέρχεται η καταβολή της ανθρώπινης ζωής. Αλλωστε και η περιγραφή του γυναικείου φύλου, που είναι και το ασθενές μέρος, απαιτεί την πρακτική του συμπλήρωση από την ανδρική αγάπη και αυτός είναι ο λόγος της ζήλειας που πλεονάζει στη γυναίκα. Ο καλύτερος τρόπος δαμασμού της γυναικείας ζήλειας είναι πρακτικά η γνήσια και έμπρακτη εκδήλωση αγάπης του συζύγου προς τη γυναίκα του.

Στη γενική διαστολή που επικράτησε λόγω της αποστασίας από το Θεό «ανένδεκτον



Πολλοί θέλουν τη γυναίκα τους να είναι όμορφη...

Η ομορφιά του σώματος, όταν δεν συνοδεύεται από την αρετή της ψυχής, θα μπορέσει να σκλαβώσει τον άνδρα για είκοσι και τριάντα μέρες, δεν θα διαρκέσει όμως περισσότερο, αλλά αφού δείξει την κακία της, θα διαλύσει την αγάπη.

Οι γυναίκες όμως που λάμπουν εξ αιτίας της ομορφιάς της ψυχής, όσο προχωρεί ο καιρός και φανερώνουν την ευγένεια της ψυχής τους, τόσο περισσότερο ελκύουν τους άνδρες τους.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Αραδιάζω όλα τα λάθη του συντρόφου μου

Μερικές γυναίκες, αλλά και άνδρες, αν συμβεί κάποια διαφωνία, αραδιάζουν όλα τα λάθη, τις παραλείψεις που είχε διαπράξει το ταίρι τους. Λες και είναι computers! Αναφέρουν, για να ενισχύσουν τη θέση τους, ότι κακό έχει κάνει ο σύντροφος τους! Ο Θεός σοφότερα χάρισε στον άνθρωπο τη λήθη, τη λησμονιά! Στο γάμο ισχύει «Λησμονώ τέλεια όλα τα λάθη του συντρόφου μου! Δεν αναφέρω καν το παρελθόν!»! Αυτό έφυγε ανεπιστρεπτί!

Γιατί «σώνει και καλά» ταπεινώνεις το ταίρι σου; Γιατί ξερνάς όλα τα λάθη του και τον ζεματίζεις» παράλογα; Τα λάθη είναι «λύματα», βαλτόνερα, ακάθαρτα νερά. Εσύ (άντρας ή γυναίκα) γιατί περιλούζεις το ταίρι σου με τα παλιά του λάθη; Οι αρχαίοι Έλληνες ορθότερα έλεγαν «Μη κίνει το απήγανο» (ένα βρώμικο φυτό! Αν λίγο του κουνούσες, σκορπούσε βρώμα στο περιβάλλον του).

Όσο νευριασμένο και να είναι το ζευγάρι (άντρας – γυναίκα) δεν πρέπει ν' αραδιάζουν λάθη παλιά στο σύντροφο τους!



Θ. Κ. Βγόντζας
«Ενότητα στο Γάμο»

Λιγιά της «κρίσης» του γάμου είναι ο άνθρωπος»

Η ειδωλοποίηση των απαιτήσεων της ζωής, των αναγκών, είναι ακόμα ένας παράγοντας κρίσης και εν μέρει αποδημίας από τον συζυγικό δεσμό.

Συνήθως θεωρώντας ως δεδομένη τη σχέση μας με τον/την σύζυγο, μεταθέτουμε το





ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Θείας Λειτουργίας

Από το βιβλίο του Ιερομ. Γρηγορίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σχόλια» Εκδόσεις Δόμος

« ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΑΥΤΗΣ, ΠΑΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΙ ΟΙΚΟΓΥΝΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΑΪΣ, ΤΟΥ ΨΥΧΙΟΥ ΔΕΗΘΩΜΕΝ »

Η αγάπη του Θεού είναι καθολική και οικουμενική: αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλους τους τόπους, όλους τους χρόνους. Αυτή την αγάπη μιμείται η αγία μας Εκκλησία κι αυτήν μας προτρέπει να κατακτήσουμε κι εμείς. Αυτή η αγάπη είναι η απόδειξη της πνευματικής τελειότητας: «Η απόδειξη για τους αγίους ότι έφθασαν στην τελειότητα είναι η εξής: Αν δέκα φορές κάθε μέρα παραδοθούν στη φωτιά για την αγάπη των ανθρώπων, δεν νιώθουν ικανοποίηση».

Ξεχείλισμα αυτής της αγάπης είναι η δέηση για την πόλη μας, για κάθε πόλη και χώρα. Οι πιστοί αγαπούν τον κάθε τόπο, τον κάθε άνθρωπο. Όπως μας λέει ο άγιος Πατήρ που έγραψε την προς Διόννητον επιστολή, οι πιστοί είναι η ψυχή του κόσμου. Οι χριστιανοί, γράφει, «πατρίδας οικούσιν ίδιας, αλλ' ως πάροικοι ...πάσα Ξένη (χώρα) πατρίς έστιν αυτών και πάσα πατρίς Ξένη ... επι γης διατρίβουσιν, αλλ' εν ουρανώ πολιτεύονται... αγαπώσι πάντας και υπό πάντων διώκονται... Πτωχεύουσι και πλουτίζουν πολλούς». Και συνεχίζει: « Με δύο λόγια, ότι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι στον κόσμο οι χριστιανοί. Η ψυχή είναι διεσπαρμένη σ' όλα τα μέρη του σώματος, κι οι χριστιανοί σ' όλες τις πόλεις του κόσμου... Οι χριστιανοί... κρατούν τον κόσμο».



Οι χριστιανοί είναι η ψυχή του κόσμου. Συγχαίρουν στη χαρά των ανθρώπων, συμπονούν στον πόνο τους. Αγαπούν τους ανθρώπους περισσότερο από όσο τους αγαπούν οι κατά σάρκα γονείς τους. «Γιατί οι Άγιοι κατείχαν θέση πατέρα με την αγάπη τους και τη φροντίδα τους για το λαό... Μπροστά τους σβήνουν όλοι οι κατά σάρκα πατέρες».

Έτσι αγάπησαν και έτσι αγαπούν οι Άγιοι την πόλη τους και κάθε πόλη και χώρα. Κι εμείς πάντα, και ιδιαίτερα στη θεία Λειτουργία, τους μιμούμαστε. Κι ευχόμαστε για την πόλη μας και για την οικουμένη, γιατί πάνω στο άγιο θυσιαστήριο «το κοινόν της οικουμένης κείται καθάρσιον». Χάρη σ' αυτό το θύμα, που εξαγνίζει την οικουμένη, «παίρνουμε θάρρος και προσευχόμαστε για την οικουμένη».



ΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Πολεμικές Τέχνες και Χριστιανική Πίστη

<http://www.egolpion.com/>

Είναι φανερό ότι οί πολεμικές τέχνες είναι μιά διαδικασία σταδιακής, άνεπαίσθητης, αλλά



Τα μαργαριτάρια

« Λένε πώς τα μαργαριτάρια όταν τα βγάλουν από τη θάλασσα είναι σαν τις σταγόνες του νερού. Αν λοιπόν είναι έμπειρος ο αλιέας των μαργαριταριών μόλις τα πιάσει, τα βάζει στην παλάμη του και αφού τα κινήσει και τα περιστρέψει κατάλληλα, τα κάνει τελείως στρογγυλά. Όταν όμως σκληρυνθούν, τότε δεν μπορεί να τους δώσει άλλο σχήμα. Και τούτο διότι το μαλακό υλικό επειδή δεν έχει σκληρυνθεί ακόμη μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα. Το σκληρό όμως, αφότου σκληρυνθεί δεν χάνει εύκολα την ιδιότητα. Οπως λοιπόν με μεγάλη προσοχή και τέχνη οι μεν ζωγράφοι επεξεργάζονται τις εικόνες οι δεν γλόπτες τα αγάλματα, το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε πατέρας και μητέρα για τα θαυμαστά αυτά αγάλματα, που είναι τα παιδιά τους, φροντίζοντας για αυτά. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να κάνετε τα παιδιά σας θαυμάσια αγάλματα που να μοιάζουν με το Θεό. Θα γίνουν δε, αν αφαιρείτε απ' αυτά κάθε περιττό, αν προσθέσετε ότι πρέπει, και κάθε μέρα τα επιθεωρείται για να δείτε ποιο φυσικό ελάττωμα έχουν για να το εξαλείψετε ».



Ιωάννου Χρυσοστόμου

«Περί κενοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα»

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ	Δευτέρα	ΤΡΙΤΗ	Τετάρτη	Πεμπτη	Παρασκευή	Σαββατο
						1 Ιωσήφου αδελφού Πέτρου, Χαριτίος
2 † ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ναταρίου αγγ. Κ. Πόλας αγγ. Ραφαήλ ιερομ. Δημητρίου νεοφ.ορ.	3 Αποκλιματικό και τίν σίν αλά μαρι. Ιωσήφ, Δαροκόου Πόπεου	4 † Μητροπόλεως αγγ. Μόρθος και Μαρίας αδελφών Αιζόρων	5 Δαοθίου αγγ. Τύρου, Γερτίου, Μάρκου νεοφ.	6 Βαρθένης από Νέου ηγ. Μιχαήλ, Δοκίμου, Αγκάσιου Θεομακαριώτου	7 Θεοόπου, Αγκάρας, Σεβαστιανής όσιου, Ζηροφίος μάρτυρας, Γεωργή Δίκασι	8 † Άγιος Αιγυπτίων Αγίου Θεοδώρου Σερραφείμου, Καλλιόπης μάρτυρας
9 † ΤΟΥ ΤΥΦΑΘΟΥ Καρδίου πετριάδου, Αλεξανδρινός, Πόλεως μάρτυρας,	10 Αλεξάνδρου και Αντωνίου μαρτ., Πενταστή όσιος	11 † Βαρνάβα και Βερβόλασιος Αγγ. Βαρνάβη όσιου, Αιλικό Κρητιώος	12 † ΑΠΟΜΟΝΙΣ ΠΑΣΧΑ Ουνοκρίτου Αγγελάου, Πέλου από το Άγιμ, Ιωάννου όσιου	13 † ΑΝΑΛΗΨΕ ΚΥΡΙΟΥ Τριφυλλίου αγγ., Αλέξιος, Ακακίου μάρτυρας, Άγιος όσιος	14 Ελισσαίου προφ. Μελχίου Καν., Σινωπίος	15 Άγιος προφ. Ιερωνίμου, Αργυροπίτου
16 † ΑΓ. ΜΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ Τύχωνος (επισκόπου Αιθαίοσης)	17 Ίσάριου, Μονασίου, Σαββά, Τημερή μάρτυρας	18 Αποστόλου μάρτυρας, Υποτίου και Αιθίριου σίν μάρτυρων	19 Ίσάριος, Αποστόλου, Πόστου Μιχαήλ, Ζήνωνος όσιου	20 Μεθόδιος αγγ. Ιερόδωρος, Καλλίστου πατρ. Κ. Γκόλας, Νικόλαου Καθέσιου	21 Ιππόκωνό μάρτυρας από Τυρόσης, Ταραντίου επισκόπου, Νεφίτη Ναταρίου νεοφ.	22 † ΨΥΧΟΔΑΜΙΑΤΩΝ επισκόπου τερ. Ζήνωνος, Ζηρ μάρτ.
23 † ΤΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΚΤΗΤΗΣ Αργυπίνης μάρτυρας, Αριστοκλόου, Δημητρίου	24 † ΑΓΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Τα Γεωργίου από Τμήνη Προφύλαου και Βασίλειου Ιωάννου Παναγιώτου νεοφ.	25 Φεβρονίου όσιου, Υφαντίου από σίν αγγ. Αλεξάνδρου μάρτυρας	26 Αιγυπτίου όσιου από εν Θεσσαλονίκη, Ιωάννου επισκόπου Παθίας	27 Σωμάν από Σινώδου, Αλέξιου μάρτυρας, Ιωάννης Μυροδότου Πηλίου αγγ.	28 Άγιος από Λευκόν Αγίου Αναργύρου Κύρου κ' Ιωάννου, Πασαίου μάρτυρας	29 † ΠΕΤΡΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ σίν πρωτοκορυφαίων
30 † ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Σινώδης από III' Αποστόλων Μαρίας, Μιχαήλ	■ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		■ ΑΓΡΥΠΝΙΑ			
		■ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ		■ ΟΜΙΛΙΑ		

Παρακαλώ όποιος επιθυμεί να τελεστεί αγιασμός στο σπίτι του ή τριόαγιο στο κοιμητήριο του χωριού να επικοινωνεί έγκαιρα με τον ιερέα της κοινότητας μας στο τηλέφωνο 99134050. Ο Εσπερινός κατά το μήνα Ιούνιο θα ξεκινά ώρα 6:30μ.μ και η Θεία Λειτουργία ώρα 6:30π.μ.

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**
1. Στις 6 Ιουνίου θα τελεστεί η καθιερωμένη ομιλία με θέμα «ΑΓΑΠΗ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ»
 2. Στις 28 Ιουνίου θα τελεστεί αγρυπνία εις μνήμη των πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η αγρυπνία θα ξεκινήσει η ώρα 9μ.μ και θα τελειώσει η ώρα 12:45π.μ
 3. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους μας βοήθησαν και μας βοηθούν στη συλλογή τροφίμων και ρούχων για τις άπορες οικογένειες.

«Ο ΤΗΡΩΝ»

Έτος 6^{ον} – Τεύχος 9^{ον} – Ιούνιος 2013



Ιδιοκτήτης: Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος (Μοναγρούλλι – Λεμεσός) Τηλ./Φάξ: 25632879

Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Κόρτας, Τηλ: 99134050

Παρεκκλήσια: (α) Αγίων Αναργύρων
(β) Αγίας Παρασκευής

Υλικό Περιοδικό: Στα κείμενα διατηρείται η ορθογραφία των συγγραφέων. Πολλά από αυτά έχουν παρθεί από το διαδίκτυο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στο τυπογραφείο **Χριστάκη Χαραλάμπους**, το οποίο ανέλαβε τα έξοδα του περιοδικού μας.

Ιστοσελίδα Ι.Ν.Αγ. Θεοδώρου Τήρωνος: <http://o-tiron.blogspot.com/>

