

13 Μαΐου 2013

Η Αναστάσιμη και Ανοιξιάτικη Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου.

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



του εξ Ανατολής ορμώμενου και εν Βουνένοις της Θεσσαλίας αθλήσαντος. Προσφέραμε τους ύμνους, τις δεήσεις, τις ικεσίες, την πρέπουσα λατρεία για ένα τόσο μεγάλο Μάρτυρα, ο οποίος εγκατέλειψε αξιώματα και δόξα και αφιερώθηκε μαζί με το τάγμα που διοικούσε στην αδιάλειπτη προσευχή, στην άσκηση των αρετών και όταν ήρθε το πλήρωμά του χρόνου, θυσίασε την ζωή του προς δόξα Θεού, μιμούμενος κατά πάντα τον Ιησού Χριστό.

«Εγώ τούς έμέ φιλοῦντας αγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η´ 17, Α´ Βασιλ. β´30). Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος έλαβε μεγάλη παρρησία από τον Αναστάντα Κύριο της Δόξης και σε κάθε δύσκολή περίσταση ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθένειας το σεπτό του Λείψανο αλλά και το Αίμα που ρέει από τα δέντρα που βρίσκονται στον τόπο του μαρτυρίου Του τον καθιστούν Πηγή Ιαμάτων.

Η πρόνοια του Θεού ευδόκησε και στην συνοικία μας να ανεγερθεί ναός επ’ ονόματι του Οσιομάρτυρος και από την πρώτη στιγμή με τα πλούσια χαρίσματα που έλαβε από τον Θεό σημάδεψε την ιστορία των ανθρώπων που κατοικούν στην Ενορία μας με αποκορύφωμα την διάσωση τους από τους Γερμανούς κατακτητές. Το πλήθος των ταμάτων που υπάρχουν επί της εικόνας Του στο τέμπλο αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι ο Άγιος μας είναι άγρυπνος φρουρός και μεριμνά για κάθε ανάγκη και πραγματικά αν έχουμε πίστη και αγάπη στο Θεό δεν νιώθουμε ποτέ μοναξιά διότι ο Άγιος, μας συμπαρίσταται στην ζωή μας. [\(περισσότερα...\)](#)