

11 Μαΐου 2013

«ΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ» - Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων Αποστόλου Δανιηλίδου

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Ο Γέρων Δέρκων Απόστολος

Του **Αντ. Στεφ. Παριζιάνου**

Με άριστο περιεχόμενο και ως ένας ύμνος προς την Ι. Θεολογική Σχολή της Χάλκης και προς την Ι. Μονή Αγίας Τριάδος, κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Σεβ. Μητροπ. Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, με τον επάνω αναφερόμενο τίτλο. Το βιβλίο περιέχει σειρά ομιλιών και κηρυγμάτων, προσφωνήσεις και

αντιφωνήσεις, σειρά ομιλιών στο Άγιο Όρος, περιγραφές προσκυνηματικές, επικήδειους λόγους και διάφορα άρθρα που δημοσιεύτηκαν, από το 1995 μέχρι το 2005.

Το βιβλίο ξεκινά με το εξής χαρακτηριστικό αφιερωματικό προλογικό σημείωμα: **«Τη Τροφή Σχολή και Μονή της Αγίας ομοουσίου και Παντουργού Τριάδος, εις ελαχίστην αντίδοσιν των θρέπτρων και των εξ αυτής παντοίων δωρημάτων, ο ταπεινός καθηγούμενος ταύτης διάκονος τε ομού και υπηρέτης Απόστολος έσχατος εν επισκόποις, Μοσχονησίων ταπεινός αρχιθύτης».**

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην συγχαρητήρια επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: *«Παρακολουθούντες αξιοχρέως και εν στοργική αδελφική αγάπη και τιμή την επί δεκαετίαν όλην ένζηλον διακονίαν και προσφοράν της υμετέρας αγαπητής Ιερότητος προς την Ιεράν καθ' ημάς Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν της Αγίας Τριάδος Χάλκης, υπό την ιδιότητα του ηγουμένου αυτής προαγόμεθα... ίνα εκφράσωμεν τας θερμάς ευχαριστίας και τα συγχαρητήρια της Μητρος Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας διά την πρόφρονα και φιλογενή αυτής διάθεσιν.... προς εκπλήρωσιν της ανατεθείσης αυτή διακονίας...».* [\(περισσότερα...\)](#)