

Αποστολή στο Άγιον Όρος (3ο μέρος)



[TV και Διαδίκτυο / Συνεντεύξεις](#)

Συνέχεια του άρθρου του Ανδρέα Παράσχου

Το 2ο μέρος είναι στο

[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - μέρος 2ο](#)

Στην τράπεζα.

Μετά τον εσπερινό πήγαμε για φαγητό στην τράπεζα του μοναστηριού. Φασολάδα, ρεβίθια, αγγουράκι, ελιές, μήλα, κρασί, νερό και ψωμί περιλάμβανε το μενού του δείπνου, που σερβίρεται γύρω στις 7 το βράδυ, ενώ το πρόγευμα, που έχει όμοιο μενού, σερβίρεται στις 7 το πρωί. Κάποιες φορές σερβίρεται και ψάρι. Η τράπεζα ήταν πλήρης και λόγω πληθώρας προσκυνητών άνοιξε και μιά πιό μικρή σε διπλανό κτήριο. Γύρω στα 400 άτομα στην κάθε καθισιά είναι, σχεδόν καθημερινά, οι συνδαιτημόνες του Εφραίμ και όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως, εκτός των 110 περίπου μοναχών και των 100 και πλέον εργαζομένων στις οικοδομικές εργασίες, υπάρχουν καθημερινά 150-200 επισκέπτες. Καθόλου ευκαταφρόνητη προς σίτιση πελατεία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η Μονή ετοιμαζόταν να γιορτάσει την επομένη ένα δικό της Άγιο, τον Όσιο Ευδόκιμο και η άλλη μέρα, για μας τους ασυνήθιστους προβλεπόταν σκληρή καθότι, εκτός της πρωινής λειτουργίας και του εσπερινού, θα ακολουθούσε και πολύωρη αγρυπνία. Τον Εφραίμ, μέχρι εκείνης της στιγμής, δεν τον είχα συναντήσει τετ α τετ, αλλά γνώριζα ότι το μήνυμα είχε φτάσει κοντά του. Γνώριζε ότι ήμουν στο μοναστήρι διότι, εκτός από ένα μοναχό που με είδε να βγάζω φωτογραφίες και μου είπε ότι « δεν υπάρχει ευλογία από το Γέροντα να βγάζετε φωτογραφίες», είχαμε ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του ηγουμένου για φωτογραφίες.

Δημόσια συνέντευξη

Η συνάντησή μου με τον ηγούμενο Εφραίμ πραγματοποιήθηκε την επομένη το

πρωί, μετά την τράπεζα... [\(περισσότερα...\)](#)